



Zorgeloos met Luther

Soms stuit je bij de voorbereiding van een preek op oude(re) bronnen die te aardig en te spannend zijn om ze zomaar terzijde te leggen. Al was het maar omdat ze frapperen, vanwege de manier waarop ze met de Heilige Schrift omgaan.

Bij het voorwerk voor een preek over Matteüs 6 : 24-34 (24 september) kwam ik een preek van Maarten Luther tegen, waaruit ik hieronder een enkele passage citeer.

Het Luthers leesrooster, dat wij dit jaar volgen - vanwege het Luther/reformatiejaar- was ook dat van Maarten Luther. Het is het rooster dat hij kende en volgde, in zijn tijd als rooms monnik zo goed als later, toen hij afstand had genomen van veel van de Romeinse gebruiken. Het wijwater was weg, maar het badwater (de door het leesrooster gedisciplineerde lezing van de Schriften), daar was hij voorzichtiger mee: hij was er als kind door gereinigd. En jezelf weggooien, dat doe je niet zomaar. Als het moet, dan met beleid. Dus dat rooster heeft hij gehandhaafd en het heeft hem bij de les gehouden én vermoedelijk in leven. Sommige dingen zijn weliswaar van gisteren en hoogst belegen, maar, zo wist hij, geven niettemin houvast voor morgen: aan belegen valt wel iets te beleven!

Zo preekte hij op de vijftiende zondag na Trinitatis, dat is dus de zestiende na Pinksteren, in 1632 of 1634, over Matteüs 6:24-34: 'Sorget nicht für euer Leben.' Luther zet die zorg, dat zorgen gelijk met Geiz, hebzucht. Voor hem is er geen kwaad dat het evangelie meer in de weg zit en de christen meer kwaad berokkent dan hebzucht. 'Alle wollen sie mehr haben', allemaal willen ze meer hebben, zonder ophouden - en tegen die ondeugd richt zich de Heer, in wat Luther een 'heftige Predigt' noemt. Niemand kan immers twee heren dienen: 'da sieht man, dass der Herr Sorge hat, der Mammon hindere seinen Dienst'. Weer dat woord 'Sorge' - de Heer maakt zich zorgen. Vanwege de hebzucht. In Luthers preek maakt de Heer zich zorgen, is hij vol jaloezie, omdat hij zelf nogal hebzuchtig is: hij wil niet dat een ander ons heeft - *hij* wil ons. Totaal. Zonder mitsen en maren: met een radicaliteit die Luther maar al te graag herkende in zijn Heer. Zelf was hij er ook zo een-tje: loyaal naar zijn vrienden, maar o wee - er bracht eens iemand een nuance aan. Het was zwart of wit, voor of tegen, er in of er uit. Zo preekte hij, zo schreef hij: nu eens liefelijk, dan weer verwoestend. Met tegelijkertijd een argeloosheid en naïviteit waar een mens jaloers op kan zijn: zijn preken grepen de mensen naar de keel en direct aan in hun bestaan. Preken gaan over eeuwig leven - en dus over leven-nu. Want die eeuwigheid is 'hic en nunc', hier en nu. Met het oog op dan en later. Je leeft nu, voor het veeleisende aangezicht van God. De preek is niet zozeer uit het leven gegrepen (lieve help! God bewaar), maar grijpt in het leven in. Zo moet het, zo hoort het, niet omdat Luther dat vindt of de predikant het verzint - nee, zo staat het geschreven. Luther weet wat God wil. De exegese is meteen en in een moeite door toepassing: hoe leef je, wat doe je, wat geloof je? Om jaloers van te worden.

Vogels en bloemen

Luther meent dat wij veel kunnen leren van die vogels en bloemen (vers 26 en 28). Hij noemt ze zelfs hooggeleerd, spreekt ze aan met Doktor: 'Denn da fliegen die Vögel vor unseren Augen (...), dass wir wohl möchten unseren Hut gegen sie heben' - petje af -, 'und sagen: Mein lieber Herr Dr.! Ich muss bekennen dass ich die Kunst nicht kann, die du kannst.' Zij beheersen een kunst(je) waar-

aan wij niet kunnen tippen. En zijn vrij en zonder zorgen. Die vogels, zegt hij, hebben een 'reichen Küchenmeister und Kellner, der heisst der Vater im Himmel.' En die Vader, zegt Christus hier, wil ook onze Vader zijn - als we het maar konden geloven. De vogels, ze zaaien en oogsten niet, ze slaan niets op in schuren: geen moeizaam werk om in leven te blijven. De Here zelf, 'uw hemelse Vader', zal voorzien (6:26-32). Matteüs gebruikt deze intieme aanduiding, waar Lucas (12:24) het afstandelijkere 'God' gebruikt. En de bloemen: ze werken niet, ze spinnen niet (verwijzing naar de kleding in 6:25!) en toch overtroeven ze Salomo's kledij. Over diens gewaden is overigens niets bekend, maar legendarisch rijk was hij wel en zijn paleis was een overweldigend bouwwerk (1 Kon. 10; 2 Kron. 9). Luther weer: als God zoveel ijver aan het gras besteedt, dat alleen maar bestaat om gezien te worden en opdat het vee ervan geniet, 'is het dan geen zonde en schande, dass wir noch zweifeln, ob auch Gott uns Kleidung schaffe?' Maak je geen zorgen, '(...) uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.' Weest als kinderen, zegt Luther, die zonder zorgen slapen. Want ze weten dat, als ze 's morgens 'ein Stück Brot oder Suppe nehmen wollen, Vater und Mutter für dasselbe sorgt.' Onaangevochten vertrouwen - al zouden wij onmiddellijk nuanceren dat er niet voor niets een Raad voor de Kinderbescherming bestaat. En intussen zijn wij geen leliën des velds. Geen gewas; wij zijn liever de as waarom alles draait. Autonome mensen willen wij wezen. Ook dáár kun je je zorgen om maken.

GHW

met gebruikmaking van een artikel dat verscheen in De Eerste Dag, handreiking bij de jaarorde. Luthers preek is te vinden bij bitflow.dynds.org/MartinLuther/Mathaeus_6_24_34.html .

SCHRIFTFLEZEN

8 oktober: Baruch 2: 9-15 en Lucas 14: 1-11

Het boek Baruch is een zogenaamd deuterocanoniek, ook wel apocrief genoemd, bijbelboek. Deze boeken komen niet voor in de Hebreeuwse bijbel en daardoor niet in protestantse bijbelvertalingen van het Oude Testament. In de Rooms katholieke traditie worden ze wel opgenomen en tot het Oude Testament gerekend. Het zijn betrekkelijk jonge geschriften. Baruch was de secretaris van de profeet Jeremia. Maar algemeen wordt aangenomen dat Baruch niet de schrijver is van dit bijbelboek. Het boek verplaatst ons naar de tijd van de Babylonische ballingschap vanaf 538 voor Christus. Ons gedeelte is een schuldbelijdenis. "wij hebben niet geluisterd naar de opdracht van de Heer" en "daarom zijn we in ballingschap gevoerd". Een schuldbelijdenis die uitloopt op een smeekbede: "red ons omwille van Uzelf".

Lucas 14: 1-11 vormt een contrastverhaal bij Baruch. Jezus levert op subtiele manier kritiek op de Farizeeën en Schriftgeleerden die zichzelf zoveel beter vinden dan het gewone volk. "Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden".

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 8	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur	do. 19	Jeremia 7:1-15	Tempelrede
ma. 9	Ezechiël 20:13-26	Israel in de woestijn	vr. 20	Jeremia 7:16-28	Verboden te bidden
di. 10	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol	za. 21	Jeremia 7:29-8:3	Verboden te feesten
wo. 11	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht	zo. 22	Jeremia 8:4-17	Valse gerustheid
do. 12	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard	ma. 23	Jeremia 8:18-23	Tranen met tuiten
vr. 13	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht	di. 24	Jeremia 9:1-15	Afkeer
za. 14	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen	wo. 25	Jeremia 9:16-25	Klaaglied
zo. 15	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard	do. 26	Genesis 11:27-12:9	Vertreksein
ma. 16	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad	vr. 27	Genesis 12:10-13:1	Vertrouwenscrisis
di. 17	Ezechiël 22:17-31	Afval	za. 28	Genesis 13:2-18	Uit elkaar
wo. 18	Psalm 135	Macht			

15 oktober: Ezechiël 34: 20-31 en Matteüs 22: 34-46

Het boek Ezechiël speelt zich af tegen de achtergrond van de Babylonische ballingschap. Over goede herders en slechte herders. Over David als het grote voorbeeld van een goede herder. De Eeuwige belooft zo'n goede herder en dat zal blijken. Hij zal zijn schapen doen wonen in een land waar akkers vrucht zullen dragen, waar niemand meer van honger zal omkomen of door andere volkeren worden vernederd. In het bekende Matteüsgedeelte gaat het over niets meer of minder dan de vraag wat de kern is van de leefregels van God. Wat is uiteindelijk richtinggevend in ons leven? Jezus, de nieuwe koning David in de traditie van de kerk, discussieert over deze vraag met Farizeeën, die zich allermindst als herders van het volk gedragen, maar die zich laten voorstaan op hun eigen vroomheid en wetsgetrouwheid. En dat staat haaks op "je naaste liefhebben als jezelf".

22 oktober: Jeremia 8:4-6,11 en 9: 2-4,8-9,22-23 en Matteüs 9: 1-8

Ons gedeelte uit Jeremia speelt zich af aan het begin van de ballingschap. De vraag is hoe het zover heeft kunnen komen. Jeremia verwijt de (valse) profeten en de priesters dat zij de werkelijkheid verdraaien, Zij strooien de mensen zand in de ogen. Zij zeggen: "alles gaat naar wens" terwijl er niets naar wens gaat. En dan loopt het slecht af met het volk. Je moet niet vertrouwen op eigen kracht, rijkdom en wijsheid, maar op God. Hij is het die liefde, rechtvaardigheid en recht schenkt. Vertrouwen staat ook centraal in het verhaal uit het Matteüs-evangelie over de genezing van een verlamde, die bij Jezus wordt gebracht. Jezus beantwoordt dat vertrouwen door te zeggen: "Wees gerust, uw zonden worden u vergeven". En zonden vergeven betekent ook werkelijk een nieuw begin mogen maken. Dat ervaart ook de verlamde. Hij mag opnieuw beginnen, hij staat op en gaat naar huis.

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
15	20 oktober	29 oktober, 5 en 12 november
16	10 november	19 en 26 november, 3 december

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

PROTESTANTSE
GEMEENTE  EDE

Bericht van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Ede (PGE)

De algemene kerkenraad (AK) komt in de oneven maanden op de derde donderdag bijeen. Op 18 mei hebben we vergaderd bij de wijkgemeente Harskamp. In deze vergadering zijn de jaarverslagen van 2016 vastgesteld.

Ook is er informatie gedeeld over een nieuwe regeling voor muzikale ondersteuning in de wijkgemeenten. Deze nieuwe regeling wordt nog verder uitgewerkt.

De AK heeft ingestemd met het verzoek voor hulpdiensten in De Open Hof.

Er is een werkgroep opgestart die zich buigt over een nieuwe vorm van het kerkblad. Er heeft wisseling van het redacteurschap van het kerkblad plaatsgevonden

Met de redacteur van Ede Stad is contact geweest, dat degene die de kerkdiensten doorgeeft een link ontvangt om wijzigingen van kerkdiensten/predikanten tussentijds zelf aan te kunnen passen. Tevens heeft de AK besloten dat de voorzitter van het college van kerkrentmeesters voortaan lid is van het moderamen van de AK.

De voortgang van het beroepingswerk van de kerkenraadscommissie Emmaüs is besproken. In een extra vergadering van de AK op 29 mei in het Kerkelijk Centrum Emmaüs heeft de AK ingestemd met de voordracht van ds. J.P. Prenger om een beroep op hem uit te brengen.

Namens de scribae AK PGE,
Wim Koenen

ZWO-collecte 22-10-2017 Opvang/scholing verstandelijk en gehandicapte kinderen Kameroen



Gehandicapte kinderen worden in Kameroen vaak thuisgehouden uit schaamte en krijgen geen scholing. De school Fedeme biedt vijftig verstandelijke gehandicapte en twintig dove kinderen onderwijs en gedragstherapie.

De school staat in de grote stad Douala in het zuiden van Kameroen. De kinderen leren naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden. De school biedt dagopvang voor verstandelijk gehandicapte kinderen, met basiskennis (lezen, kleuren), sociale vaardigheden en vakkennis (zoals naaies en houtbewerking). De bovenverdieping van het pand is ingericht als extra ruimte voor nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Familieleden krijgen advies en training hoe ze het beste met de kinderen kunnen omgaan.

U kunt dit werk steunen; van harte aanbevolen.

Namens de ZWO-Bestemmingscommissie,
Wim Plumiers

Kerkdiensten

Zondag 8 oktober 2017

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
Met als gasten prof. Prakken en schrijfster
Marlies Allewijn

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. G. van Belzen (Leusden)

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. A. Pilkes-van Delft

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. L. van Buuren

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger

Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur
14:30 uur Jan van Riessen jr.
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. J. Jongeneel (met tolk)

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur dhr. R.A. Bouw

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 7 oktober
19:30 uur mevr. A. Hofland

Zondag 15 oktober 2017

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. E.P. van der Veen
thema: Vallende bladeren

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. R.W. Baas
(Voorthuizen)

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. K. Santing

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. K.A.E. de Waard

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. E.S. ten Heuw (Leiden)

Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur dr. C.F.G.E. Hallewas

Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling
14:30 uur Taizéviering, team

De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. C. Ippel

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur dhr. J. Kroon

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 14 oktober
19:30 uur ds. P.J. de Jong

Zondag 22 oktober 2017

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur drs. T. Werner

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong
17.00 uur: Evensong m.m.v.
de Cantorij

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur Ds. H.K. Wolters

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. N. Boonstra

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur dhr. D.J. Gutter (Baarn)

Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur drs. S. Freytag (Groningen)

Hartenberg:

10:00 uur ds. D.C. Floor
14:30 uur Gert Sleeuwenhoek,
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 21 oktober
19:30 uur ds. T. Westra

Leeskring

Op donderdag 26 oktober 2017, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek "Jij zegt het" van Connie Palmen. Wilt u ook een keer meepraten? U bent van harte welkom en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol

Klinkenberg

Op dinsdag 26 september hebben wij tijdens de bijbelkring met elkaar nagedacht over 'vergeven en genade' n.a.v. het evangelie naar Matteüs 18.

De volgende bijbelkring zal zijn op 24 oktober om 15.15 uur. U bent van harte welkom.

Zaterdag 30 september wordt de weeksluiting verzorgd door ds. J.E. de Groot.

Ik wens u allen Gods liefdevolle nabijheid toe.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Mw. M.J. Ebersson, tel 0318-655751; mjcbersson@telfort.nl

Een hartelijke groet,
Marie-José Ebersson

BESPREEK HET SAMEN

Bespreek het Samen is vorige maand van start gegaan. Ook in oktober zijn er veel bijzondere activiteiten. Wanneer u ook nog wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. www.bespreekhetsamen-ede.nl.

U bent van harte uitgenodigd!

Op zaterdag 7 oktober 2017 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Myra vd Jagt en Arjen Threels:



Concert, met Engelse religieuze koormuziek en met de achtste symfonie van Schubert, door projectorkorkest en kamerkoor van Bespreek Het Samen.

Op maandag 9 oktober 2017 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Piet Poot:



Zangen van Zoeken en Zien

Samen zingen uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Deze bundel bevat liturgische liederen met een open en vernieuwend karakter.

Op dinsdag 10 oktober 2017 om 20:15 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door pastor Ben Piepers:

Jezus uit de kunst

De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen goddelijk en menselijk, tussen mysterie en concrete invulling. In de handen van mensen krijgt Jezus vele gestalten.

Op dinsdagen 10 oktober t/m 28 nov 2017 om 19:30 uur in de



Beatrixkerk door Myra vd Jagt en Arjen Threels Magnificat van Rutter:

Met elkaar studeren we het Magnificat en de anthem Jesus Child van John Rutter in. De uitvoering staat gepland op 3 december.

Op maandag 23 oktober 2017 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong:

Als kinderen andere wegen gaan

Soms is het voor ouders lastig om te ervaren dat hun kinderen niet dezelfde keuzes maken als het gaat over God, geloof en kerk. We spreken hier met elkaar over, naar aanleiding van het boek: 'Als kinderen andere wegen gaan'.

Op woensdag 25 oktober 2017 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. J. Keij

Levinas over Het ware Zelf

Levinas is de filosoof die intermenselijke relaties analyseert. In die analyse constateert hij dat de relatie basaal en fundamenteel een ethische is: ik ervaar in de relatie tot de ander allereerst en meteen dat ik verantwoordelijk ben voor die ander.

Op donderdag 26 okt, 2 en 16 nov 2017 om 14:00 uur in de Beatrixkerk door Leijdens, de Jong & Oosterveen



Rouw is niet niks, over verdriet en geloof

Rouw komt op je weg. Soms onverwacht, soms al langer in een proces van afscheid. Maar het verlaat je nooit meer. Dat kleurt je bestaan. Op 3 middagen willen we in

gesprek gaan over vele facetten die erbij horen.

Het Bespreek het Samen team

Cantatedienst 8 oktober

Het Lutherjaar 2017 wordt geheel in stijl afgesloten: in twee lezingen komt zowel Luthers theologie als zijn erfenis in kerkelijk Ede aan de orde. Bijzonder is de Cantatedienst van zondag 8 oktober. In de eredienst wordt de Bachcantate "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens" uitgevoerd door de Lutherse Cantorij, aangevuld met een projectkoor, solisten en een uitgebreide muzikale ondersteuning

"Het is helemaal in de lijn van Luther om het slotakkoord van dit programma te wijden aan de Naam van de Heer", zegt cantor-organist Dick Troost. Het onderwerp van de Cantate sluit aan bij de bijbelteksten uit het Luthers leesrooster. Het is de combinatie van boodschap en compositie die deze cantate zo bijzonder maakt, zegt Troost. "De voor een 'gewone' zondag onverwacht feestelijke instrumentale bezetting van trompet, 3 hobo's, strijkers en continuo spreekt in dit verband boekdelen."

Cantatedienst, 8 oktober 10.30 uur, Lutherse kerk, Beukenlaan 12 Ede

Educatieve Elias

COV-Excelsior organiseert een Educatieve Elias (F. Mendelssohn Bartholdy) op donderdag 26 oktober in de Evangelisch Lutherse Kerk. Klassieke muziek, en oratoria in het bijzonder, zijn niet meer vanzelfsprekend bekend bij het publiek. Ook bij oratoriumverenigingen is een versmalling van het repertoire zichtbaar. Een volle kerk is immers alleen nog te realiseren bij een Matthäus Passion van Bach of een Messiah van Händel. COV Excelsior ziet het als een opdracht om de volle breedte aan oratoria ten gehore te brengen. Zeker ook de grote oratoria uit de negentiende eeuw. Juist dit repertoire is, gezien het grote aantal koorleden, uitstekend geschikt voor dit koor. We kunnen echter niet aannemen dat de muziek voor zich spreekt. Daarvoor is het publiek essentiële kennis kwijtgeraakt. Een verhaal als dat van de profeet Elia is niet zonder meer bekend. Bovendien is het verband tussen woord en toon (tekst en muziek) niet ten volle te waarderen als men niet weet hoe er geluisterd kan worden. Deze 'verdiepingsslag' is van groot belang om ook in de toekomst nog publiek te krijgen voor dit soort oratoria. Vandaar de keus om een Educatieve avond te organiseren rond de Elias.

In deze presentatie zingt het koor enkele delen uit de Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy samen met de solist. Gerben Budding zal een toelichting geven op de Elias, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek. Ook zal er na de pauze een koorworkshop worden gehouden waarbij het publiek uitgenodigd wordt om mee te zingen.

Bas/bariton: Berend Eijkhout, piano: Dick Meijer Algehele leiding en spreker: dirigent Gerben Budding

Locatie: Evangelisch Lutherse Kerk Adres: Beukenlaan 12, 6711 NH te Ede

Aanvang: 20:00 uur (de kerk gaat open om 19.30 uur)

De toegang is gratis en er is een collecte bij de uitgang.

U wordt van harte uitgenodigd. Kaarten voor het Elias concert op 10 november 2017 te bestellen bij:

<https://www.ticketkantoor.nl/shop/COVExcelsior-1>

Bijzonder concert in Beatrixkerk

Zaterdag 14 oktober geven zangeres Paula Vos en pianist Erik Onnink een bijzonder concert in de Beatrixkerk. Ze brengen een afwisselend programma met onder andere Nederlandstalige luisterliedjes, Franse chansons en gospels. Van liedjes van Karin Bloemen, Ramses Shaffy en Jacques Brel tot aan de meer jazzy liedjes van Eva Cassidy. Ook zal Erik enkele solostukken ten gehore brengen.

Paula en Erik, beiden afgestudeerd aan het conservatorium, vormen al vele jaren een duo. Samen brachten ze onder meer de theatervoorstelling 'Huis van mijn herinnering' waarvan de muziek ook cd is verschenen.

Toegang is gratis. Na afloop is er een collecte. Opbrengst is bestemd voor inloopcentrum Meet-Inn.

Zaterdag 14 oktober; 20.00 uur, Beatrixkerk, Ede

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Gedachtenis 5 november

Er gingen jaren van af- en overwegen aan vooraf, maar vorig jaar vond de gedachtenis van de overledenen voor het eerst plaats op de zondag die volgt op 1 november: Allerheiligen.

Ook dit jaar zullen we op die zondag (5 november) de namen noemen van wie ons in het achterliggende jaar zijn overleden. We ontsteken een gedachteniskaars aan de Paaskaars. Immers het licht van Pasen omstraalt ons in leven en sterven.

We noemen in de eerste plaats de namen van overleden broeders en zusters, die met ons kind aan huis waren in het (te)huis dat de Taborkerk biedt. Maar de kring kan ruimer zijn: zo er iemand een naam wil laten noemen uit de eigen kring van dierbaren, hij of zij melde zich!

Daarnaast is er altijd een kaars voor wie niet genoemd worden, de tallozen die nooit genoemd worden, nergens. Omdat ze geen naam mogen hebben.

Wie het aangaat, de na(ast)bestaanden, krijgen persoonlijk een uitnodiging.

Kerkmuziek

In de dienst op 24 september werden onze twee 'nieuwe' kerkmusici (Mieke van Dommelen en Eric Voet) ingeleid in een 'bediening'. We hadden dat al eens eerder meegemaakt, toen nog zonder dat de Kerkorde die mogelijkheid officieel bood. De kerkorde van de PKN heeft nadrukkelijk de ruimte gecreëerd mensen die belangrijke taken vervullen en een wezenlijke

'dienst' verrichten binnen de kerkelijke gemeente en die niet in een ambt bevestigd worden, 'in te leiden in een bediening'. Daar bij wordt de kerkmusicus expliciet genoemd, die immers een eminente plaats heeft bij het gaande houden van de lofzang. Het Dienstboek biedt zelfs een compleet uitgewerkt model voor de liturgische vormgeving van die Inleiding.

Wij hebben gekozen voor zo'n verheven moment, vanwege het belang wat wij in de Taborkerkgemeente hechten aan de kerkmuzikale begeleiding binnen de eredienst.

Mieke en Eric: van harte welkom. Moge de Eeuwige jullie handen, voeten en stembanden zegenen!

Intrede ds. J.P. Prenger

Ook op 24 september werd collega Jan Peter Prenger bevestigd - en deed hij intrede - in de Emmaüsgemeenschap. Op deze plaats een hartelijk welkom voor Jan Peter én een gelukwens voor hem én de Emmaüs: hij een nieuwe plek, zij een nieuwe predikant. Dat die verbintenis een vruchtbare moge blijken!

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3722 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

*Op een dag leer je het subtiele verschil kennen,
tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen.
Dan leer je dat liefde niet betekent 'leunen'
en dat gezelschap niet betekent 'veiligheid'.
Je ontdekt dat een kus geen contract is,
en een cadeau geen belofte.*

*Je begint je nederlagen te accepteren
met je hoofd omhoog, en je ogen open.
Je leert te vertrouwen op vandaag om mee te werken,
in plaats van plannen te maken voor morgen.
En na een poos leer je dat zelfs zonnenschijn
je verbrandt, als je er te veel van krijgt.*

*Dan wordt het tijd om je eigen tuin te beplanten
en zelf zorg te dragen voor je ziel.
Niet langer te wachten op wonderen van buitenaf.
Dan weet je dat je echt kan verdragen,*

*en wat je écht krachtig maakt.
En hoe kostbaar je bent.*

*Je leert, en je leert ...
Bij elk loslaten leer je.*

Voltaire (bewerking)

Op allerlei manieren moeten we loslaten. Soms letterlijk, als we iemand uit handen moeten geven. In vriend- en familiekring zijn sommigen daar mee geconfronteerd. Anderszins soms gezondheid, plannen, mensen aan het leven....Inderdaad merk ik bij mensen hoe het besef van kostbaar te mogen zijn dan meer bij je binnenkomt. En hoe bijzonder het is als we elkaar daarin mogen behouden en bijstaan. Op al die innerlijke zoektochten bid ik u veel sterkte en nabijheid van mensen toe.

Zo denken we aan Johan en Tine Neuman. Johan is geopereerd in Nieuwegein. Een ingrijpende gebeurtenis. We zijn met hen blij dat het goed is gegaan en wensen hen op hun verdere weg samen Gods nabijheid toe en Johan een goed herstel.

Dat wensen we ook Jan en Liesbeth Klok toe, na de operatie van Jan. Alle goeds!

Fijn, dat we bij veel aspecten van ons bestaan ook vieringen mogen hebben, waarin we stil staan bij scherpe kanten, mogelijkheden en hoop en zoveel meer in ons menselijk bestaan.

Bijzondere diensten!!

U kent vast het lied: zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder. Die regel wordt in het lied aangevuld met 3 kostbare woorden: *Niet zonder ons!* Dat zal het thema zijn voor de viering.



In de dienst van **8 oktober** komen twee speciale mensen als gast in ons midden:

Prof. dr. Berent Prakken van het UMC Utrecht. Als gedreven en bewogen kinder-reumatoloog en hoogleraar Kindergeneeskunde wil hij met ons nadenken over hoe bij zieke ouders en kinderen, artsen en verpleegkundigen, mensen onderling met elkaar omgaan. Hij is een groot voorstander van aandacht hiervoor bij opleidingen; onderwijs heeft op allerlei manieren alle aandacht bij hem en dat blijkt ook internationaal. Aanstekelijk kan hij ervan vertellen (deze keer mede aan de hand van Matheus 17).

Eigenlijk is zijn bijzondere betrokkenheid prachtig verwoord door Marlies Allewijn, Toen zij 12 jaar was, werd ze gediagnostiseerd met jeugdreuma. Vorig jaar heeft ze een boek uitgebracht dat is gebaseerd op haar eigen levensverhaal, SchEef. Ze is daarnaast programmamaker en maakt onder andere filmpjes over jongeren met reuma voor het UMC Utrecht.



"Ik had wel één groot geluk: ik kreeg de allerbeste dokter ever. En dat zeg ik niet zomaar. Hij is erg goed in wat hij doet. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Wat hem voor mij de beste maakt is dat hij me liet inzien dat ik nog steeds Marlies was, met ambities en dromen, en niet alleen 'dat meisje met die reuma'.

"Berent Prakken, je hebt me van mijn twaalfde tot mij achttiende (maar eigenlijk tot nu toe) geholpen en het vertrouwen gegeven dat ik kon worden wie ik graag wilde zijn, ondanks de reuma. En zie: mijn grote dromen zijn uitgekomen. Ik ben moeder én heb een boek geschreven. Naast een goede dokter ben je ook nog eens een leuk mens. Ik ben blij dat ik je ken."

Ook Marlies zal er zijn. Zij vindt de vraag: hoe ga je met ziekte om een verhaal waard.

Een unieke mogelijkheid om samen stil te staan bij hoe je in ziekte en dagelijks leven méns blijft. Een mens, op wie anderen hopen.... Welkom (en neemt u gerust wat vrienden, familie, burens etc. mee!)

Op **15 oktober** is er een poëzie-dienst met als thema: 'Vallende bladeren'. Die titel is ontleend aan het eerste en het laatste gedicht dat in deze dienst wordt voorgedragen door ds. Evert van der Veen uit Emmeloord, auteur van enkele boeken over afscheid nemen en loslaten in grenssituaties in ons menselijk bestaan, en tevens auteur en (uitvaart)spreeker. De gedichten over onze eindigheid en hoop worden verbonden met een kort bijbelwoord en omlijst met meditatieve muziek. In deze tijd beginnen de bladeren te vallen en komt november, de maand

van het gedenken, dichterbij. Evert van der Veen schreef twee boeken over afscheid nemen en loslaten:

- 'Mensen van voorbij. Leven met een verlies'
- 'Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op aarde' (met CD van Bach).

Pas las ik nog een gedicht over herfst:

Herfst

*Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot,
steeds zeldner denk ik dat mijn werkelijk wezen
zich tonen zal en durven te genezen
van de steeds naderende duidelijker dood.
Vandaag zag ik de hemel door het weemlend lover
verbleken tot een doodlijk zuivere helderheid.
Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd
en er is haast geen tijd meer voor mij over.
Er ruist een hoge ruime wind
door de recht opgerezen bomen:
aan het zwarte water is een hert gekomen,
en door het oevergras schijnt laag de zon...
Dit is het enig antwoord, dat ik vind,
dat mij bevrijden zou, zo ik t vertalen kon.*

Maria Vasalis,
uit Parken en Woestijnen
Van Oorschot 1940.

Ook in de herfst: vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

Pastorale Raad 12 september 2017



Wim den Ouden opent met 'Er staat een oude kerk' van Peter Blokhuis. Het inhoudelijk deel en onderling gesprek met Caroline Oosterveen gaat over een Agapè-lied rond avondmaal met als kernwoorden vreugde, liefde, rust, delen en vrede. De

Kerkennacht wordt geëvalueerd: in de Noorderkerk geslaagd en sfeervol met enkele bezoekers van buiten de kerk. In de winter staat weer een vrijwilligersavond op het programma en de stilte(heide)wandeling wordt wegens succes komend voorjaar geprolongerd. De voorbereiding voor onze digitale veertigdagen kalender start in de herfst en ook zal een papieren PKN kalender besteld kunnen worden. Eta van Domselaar komt ons pastorale team versterken. Jan Klok meldt de Burendag op 23 september en de opgave voor kerstpakketten 2017 en vakantieweken 2018. De buurtlunch inloop in Careander draait op maandagmorgen 2x per 4 weken, afwisselend koffie(spontaan) en lunch(aanmelden). Sander van Voorst sluit met 'Rivier' van Pauline Vroom.

Sander van Voorst

Lavendel geurzakjes



De opbrengst van de verkoop van de geurzakjes is een prachtig bedrag van €200! Het geld is bestemd voor Mercy Ships, een organisatie die met hospitaalschepen medische hulp verleent aan ontwikkelingslanden. Ook dankzij de mondelinge reclame van Tijmen en

Caroline waren de zakjes in een mum van een tijd uitverkocht. Graag wil ik u bedanken voor uw enthousiaste ondersteuning.

Joke de Jong

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

De heer Ploeg is nog steeds in het ziekenhuis. Er is wel verbetering in zijn situatie, maar nog steeds niet voldoende om het ziekenhuis te kunnen verlaten. Wij wensen hem van harte beterschap en natuurlijk wensen wij hem, zijn vrouw en zijn (klein)kinderen veel sterkte toe. De heer en mevrouw Methorst mogen op 13 oktober hun 50-jarig huwelijk vieren. Wij feliciteren u hartelijk met deze bijzondere mijlpaal en wij hopen dat jullie, ondanks alle zorg en beperkingen, een goede dag mogen hebben. Op 21 oktober vieren de heer en mevrouw van Loenen, Feenstraweg 6 in Otterlo, hun veertigjarig huwelijk Ook voor jullie onze hartelijke gelukwensen.

Afgelopen weekend hebben we de start gehad van een nieuw seizoen. Volgens mij een heel geslaagd weekend. Zaterdag een grote opkomst, alle leeftijden waren aanwezig, van 2 tot 95, echt heel bijzonder. Met z'n allen op het kerkplein genoten van het mooie weer en alles wat geboden werd. De kinderen hadden met hulp van Marie leuke sleutelhangers gemaakt en buttons voor alle aanwezigen. Er waren mooie verhalen bij de voorwerpen die iets vertelden over je leven en er was vooral ook veel gezelligheid aan de tafels en rond de bakpan. Zondagmorgen hebben we een mooie dienst gehad, een goed gevulde kerk met ook gasten die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. Veel mooie liederen hebben we gezongen, een aansprekende verkondiging, een gesprek met de kinderen en Zacheüs "vanuit" de olijfbom, het gelegenheidskoor met mooie liederen en na afloop koffie met zelf gebakken lekkernijen. Een prachtig weekend in alle opzichten waar we met veel dankbaarheid op mogen terugzien. Iedereen die hieraan, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen bedanken we heel hartelijk voor de inzet. Zondag hebben we ook voor het eerst een nieuw kinderlied gezongen. Het is de bedoeling dat we dit lied in het vervolg elke zondag zingen.

*Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.*

*Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.*

*Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.*

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Gespreksgroep jongvolwassenen

Iedereen die mee wil doen met deze groep is van harte welkom. Leeftijd is hierbij niet van het grootste belang, interesse wel. We komen bij elkaar op donderdag 12 oktober om 19.30 uur op de Arnhemseweg 12 te Otterlo. Op deze avond gaan we ons bezighouden met de zondag. In de bijbel wordt één dag in de week genoemd als de rustdag, de sabbat. Inmiddels hebben wij een heel weekend vrij. Wat betekent de zondag nog voor ons? Alle belangstellenden: van harte welkom!! Meer informatie nodig? Bel of mail!

Ds. Tineke Volgenant - Beima
Email: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
055-5331731

Seniorenactiviteiten

20 oktober neemt Henny Visser ons mee voor een rondleiding door het museum Kröller-Müller. Hoe laat hoort u nog van ons. U kunt zich opgeven bij Janny of Elly. U bent van harte uitgenodigd.

Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes

8 oktober - Tien melaatsen worden rein



Jezus was op weg naar Jeruzalem. In een dorp kwamen tien mensen met huidvraat naar Jezus toe. Ze bleven op een afstand van Jezus staan en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen Jezus hen zag zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priester laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze genezen van de huidvraat. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en

loofde God. Hij viel neer aan Jezus voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien genezen? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

Jezus heeft tien met huidvraat genezen. Een heel besmettelijke ziekte. En wie bedankt Hem? De enige niet-Jood, een Samaritaan. Raar hè? Zouden de anderen hem niet dankbaar zijn. Het is een groot cadeau wat Jezus hen geeft. Ze kunnen weer gewoon leven en hoeven niet meer bang te zijn dat ze iemand besmetten. Zij denken: 'God helpt ons toch altijd?' Jezus is teleurgesteld. Ze horen te geloven in Hem en Hem te bedanken. God is nu eenmaal goed. Gods zegen is nooit gewoon, die blijft een verrassing, iets om verwonderd over te zijn. Dan is er maar één goede reactie: Dank u, Heer.

15 oktober - Volhouden bij de rechter



Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. 'Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aantrok wat de mensen zeiden. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Wil je me helpen met het meningsverschil dat ik heb met mijn tegenstander?'

Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en trek ik mij niets van andere mensen aan, toch zal ik die weduwe helpen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.'

Jezus zegt: God lijkt op die rechter. Je mag Hem vragen: Heer, wilt U mij helpen? Bij alles waarmee je het moeilijk hebt. Iedere dag weer. En God zal helpen, niet om van het gezeur af te zijn, maar omdat Hij van je houdt. Natuurlijk geeft God niet altijd precies wat wij vragen en helpt Hij soms anders dan wij denken, maar belangrijk is: blijf bidden.

22 oktober - Jezus geneest een verlamde



Jezus kwam met de boot aan in Kafarnaüm. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.' Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Dit mag hij helemaal niet zeggen, Hij is God niet! Jezus wist wat de schriftgeleerden dachten en zei: 'Waarom hebt u zulke boosaardige

gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: 'Uw zonden worden u vergeven' of: 'Sta op en loop'? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon op aarde zonden mag vergeven.' Toen zei Jezus tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' En hij stond op en ging naar huis. De mensen die er omheen stonden konden het niet geloven. Maar waren heel blij dat Jezus dit gedaan had. De mensen in Kafarnaüm hebben meerdere genezingen van Jezus gezien. Dat wekt verwachtingen. Zodra Jezus uit het schip stapt, brengen ze hem een verlamde man. Het kost moeite, maar diegene die hem dragen geloven in Jezus. Jezus is daar blij mee. Maar hij leert hun ook dat gezondheid niet het belangrijkste is. Het gaat om eerbied voor God. Jezus geeft eerst genezing van binnen (hij krijgt vergeving van zijn zonden) in zijn hart krijgt de verlamde man nieuwe hoop en kracht en daarna van buiten (hij kan weer lopen) als teken dat Jezus die macht heeft en dat God ook aandacht heeft voor ons lichaam.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas

08-10 Gonnie en Anne
15-10 Lisa en Djoerd
22-10 Elly en Mark
29-10 Nicoline en Anouska

WIJGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf Proosda Beatitudinum

Het voelt een beetje vreemd om nu, zo vlak na het startweekend, een week vrij te hebben. Maar het schuurpapier en de verblijken staan klaar. Na de verhuizing hier naar Ede is mijn boekenkast hier in de studeerkamer vakkundig in elkaar gezet, maar moet toch nog steeds afgeleverd worden. En dat leek ons nu wel een mooi project voor de herfstvakantie. Morgen begin ik dus met het leegruimen van mijn studeerkamer, en volgende week hoop ik met een voldaan gevoel de studeerkamer weer te kunnen inrichten.

Vanuit een mooi wit geleverde studeerkamer hoop ik dan straks na de herfstvakantie mijn werk te kunnen doen voor onder andere gesprekskring, catechese, welkomstavond voor nieuwe leden, activiteiten bij 'Bespreek het Samen' en wat er nog maar meer in het komend seizoen te doen valt. Maar met name kijk ik uit naar de diensten. In het vorige kerkblad heeft al een overzicht gestaan van de maandelijkse diensten waarin we bezig gaan met het jaarthema. Ik bid om gezegende diensten.

In oktober mag ik ook een dienst voorgaan in De Open Hof. Mooi om ook op die manier te ervaren dat we samen één Protestantse Gemeente Ede zijn. Het is goed nieuws dat afgelopen zondag ds. Prenger en de Emmaus-gemeenschap aan elkaar verbonden werden. Ook De Open Hof wensen we van harte toe dat, na het vertrek van ds. Reedijk, er nu in alle rust nagedacht kan worden over wat in de toekomst nodig is en welke predikant daarvoor gezocht kan worden.

Bij alle veranderingen, drukte of stilte, is het goed om te weten dat de kerk nooit van onszelf is. Regelmatig denk ik dankbaar terug aan de woorden die bij mijn bevestiging in het ambt gesproken werden: 'En u, geliefde broeder, die nu gereed staat uw ambts-werk te aanvaarden: herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is zijn kerk'.

Dat maakt dat wij onze uiterste best doen, er ons nooit met een Jantje-van-Leiden vanaf maken, maar óók dat wij weten van ophouden, dat wij niet in de denkfout stappen dat het allemaal van ons zou afhangen. Christus overvraagt geen mens. Dat besef wens ik met name ook allen toe die in deze weken gevraagd worden ambtsdrager te worden. In alle ontspanning mogen wij ons werk doen.

En nu ga ik mijn oude klus-kleren maar eens aantrekken.

Alle goeds toegewenst en een vriendelijke groet vanuit de pastorie,

ds. Theo Pieter de Jong

In Memoriam

Op vrijdag 8 september overleed op 84-jarige leeftijd Willemina Kramer-de Boer. In februari dit jaar kreeg zij te horen dat zij ziek was en dat ze hier niet meer van kon genezen. Moeilijke maanden volgden voor Willie Kramer, haar man en haar kinderen. Maanden die zij intensief beleefden. Met name laatste weken waren zwaar en in die periode waren de dochters in huis om voor hun moeder te kunnen zorgen.

Maar het was ook een tijd waarin de familie met dankbaarheid naar elkaar kon kijken, zij hun liefde voor elkaar uit konden spreken en zij hun gezamenlijke liefde voor God met elkaar konden delen. En te weten naar Hem te mogen gaan en later weer met elkaar herenigd te mogen worden was haar en de familie enorm tot troost.

Op donderdag 14 september was er in de gemeente Nijensleek in Drenthe een dankdienst voor het leven van Willie Kramer. Volgens is ze in het er naast gelegen plaatsje Vledder bij haar familie begraven.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Omzien naar elkaar

Allereerst een feestelijk bericht. Op donderdag 5 oktober werd mevrouw van der Els-Houwers 102 jaar. Mevrouw van der Els woont al jaren, met veel plezier, in Het Maanderzand.

De heer van Oostende verbleef onlangs in het ziekenhuis. Door met name longproblemen is zijn gezondheid bijzonder kwetsbaar. Nu ontvangt hij thuis de nodige zorg. We wensen hem en zijn familie veel sterkte in deze zware periode.

Ook mevrouw Ten Hove-van Harskamp heeft in het ziekenhuis gelegen. Na een voorspoedig verlopen operatie herstelt zij nu thuis.

En mevrouw Hartman bracht na een hartinfarct ook meerdere dagen in het ziekenhuis door. Ze werd gedotterd en mocht naar huis, maar moet voor nabehandeling zeker nog een aantal keer terugkomen.

Blij was de familie Hetteema dat zij weer terug konden naar hun huis in Ede. Mevrouw Hetteema verbleef in een zorghotel bij Nijmegen. En haar man logeerde in de tussentijd bij hun dochter die vlakbij het zorghotel woont. Zodoende was het echtpaar toch dagelijks bij elkaar.

Naar een nieuwe plek verhuisden de afgelopen tijd mevrouw Goedhart-van der Veer en mevrouw Hoogendoorn-Sopaheluwa-kan. Mevrouw Goedhart verbleef tijdelijk in het Pieter Pauw in Wageningen en heeft nu een mooie kamer in Bethanië. Mevrouw Hoogendoorn kon eindelijk, na maandenlange revalidatie in Het Baken in Bennekom, naar haar nieuwe woning die naast Bethanië is gelegen.

Omzien naar elkaar is voor veel mensen ontzettend belangrijk. Zeker als je zelf door omstandigheden even letterlijk niet uit de voeten kan. Zo denken we aan ondermeer mevrouw Tillema-Niemeijer, mevrouw Bonnacroy-Walsma en mevrouw Visser-Haffmans, maar ook aan anderen die tijdelijk beperkt zijn in hun mobiliteit.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Leeskring

Op donderdag 26 oktober 2017, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek "Jij zegt het" van Connie Palmen. Wilt u ook een keer meepraten? U bent van harte welkom en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol

Ouderenmiddag - woensdag 18 oktober 2017

De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk en zorgcentrum Het Maanderzand nodigen alle ouderen uit de Beatrixwijk (en natuurlijk ook buiten deze 'grenzen') van harte uit voor de themamiddag op woensdag 18 oktober a.s. in de Margrietaal van Het Maanderzand. Aanvang: 15.00 uur. Vanaf 14.45 uur staat de koffie klaar. Halverwege is er een korte pauze en wordt u een drankje aangeboden. De sluiting is om ongeveer 16.30 uur.

Thema: Dieren en landschappen van de Veluwe, een audiovisuele presentatie door Fred van Wijk.

De beelden worden met een Full-HD beamer geprojecteerd, waarbij Fred van Wijk één en ander vertelt over de natuur dicht bij huis in alle jaargetijden - boeiend en informatief.

Een gedeelte van het programma wordt gevuld met één of meer klankbeelden - beelden die worden begeleid met bijpassende muziek, natuur- en dierengeluiden. Fred van Wijk (geboren in 1963 te Ede) fotografeert sinds 1982 in de natuur, nadat hij al een aantal jaren de hobby "vogels kijken" beoefende. Doordat hij woont op de Veluwe is de voorkeur voor de bossen en de daar levende grote zoogdieren logisch. In de loop der jaren zijn de interesse en de fotomotieven uitgebreid tot alle aspecten van de natuurfotografie: landschappen, vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, planten. Zijn stijl kenmerkt zich vooral door sfeer en mooi licht.

Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,
Janny Westmaas, tel.: 625268 - ouderen@beatrixkerk.nl

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk

Pastoraat**Wijkindeling****Predikant: Hans Breunese:**

Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.30-13.00 uur via 06-18700102

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269;
j.van.dervelde@hetnet.nl

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Predikant: Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907**Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen**

Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204;
kuiperdc@gmail.com

Ede-overig en Bennekom

Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Samen vooruitkijken en nadere verdere aangename kennismaking....

Sectieavonden en middagen met het oog op de toekomst; voor iedereen!

Voor de zomervakantie heeft de wijkkerkenraad op speelse wijze onder leiding van onze consulent, ds. Jan Oortgiesen, nagedacht over de toekomst van onze wijkgemeente. Deze aangename nadere en verdere kennismaking viel dusdanig in de smaak dat iedereen zei: 'dit moeten we met de hele gemeente doen, mede met het oog op de toekomst van onze gemeente en het straks zoeken van een nieuwe predikant'. Het doel is om het profiel van De Open Hof wijkgemeente nadrukkelijk(er) te bepalen en te kijken wat voor predikant daar bij past. Ondertussen ontmoeten we elkaar in een ongedwongen sfeer, bevorderen we het onderlinge gesprek, maken we op een aangename manier nader kennis met elkaar en horen en zien we van elkaar hoe we denken over verschillende (geloofs)zaken.

In de komende maanden wordt daar aan iedereen de gelegenheid voor gegeven door een zestal sectieberaden te organiseren in De Open Hof, waarbij iedereen van harte welkom is. In onderstaand schema vindt u/jij de data en de tijden, welke sectie er in principe wordt verwacht (maar u mag ook gerust op een andere datum komen, die beter 'past!') en wie de leiding heeft. U kunt dus vrijelijk kiezen, welke dag het beste past, ook qua tijd (middag of avond). De meeste bijeenkomsten worden geleid door ds. Jan Oortgiesen, maar ook ds. Jacqueline Dam en ds. Hans Breunese nemen een keer voor hun rekening. We hopen dat er velen zullen deelnemen aan de avonden en middagen. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur en er is uiteraard koffie en of thee! Kies een datum en kom!

Datum	Tijd	Sectie	Leiding
11-10	20.00 uur	Dalen en Klaphekwijk	ds. J. Oortgiesen
18-10	20.00 uur	Ede overig en Bennekom	ds. J. Dam-Oskam
9-10	14.00 uur	Hoffen, Beken en Velden	ds. H. Breunese
23-10	14.00 uur	Alle wijken welkom	ds. J. Oortgiesen

Iedereen is heel hartelijk welkom!

De wijkkerkenraad

Oud Papier Actie zoekt vrijwilliger

Vanaf januari 2018 hebben wij weer plaats voor een vrijwilliger m/v, die ons helpt bij het aanpakken en vullen van de papiercontainer. Wij zoeken iemand met sociale vaardigheden, want het is altijd heel gezellig bij de container.

Spreekt u dit aan en wilt u maximaal drie zaterdagmorgens ons helpen, aarzel dan niet en neem contact op met Peter Steinfort Schaap, tel 06 45 46 88 85 of per mail: peter@steinfortschaap.com

Delen

De leden van de ZWO commissie willen dit najaar samen met jullie / u een project houden.

Doel hiervan is: zoveel mogelijk levensmiddelen verzamelen voor de deelnemers van de voedselbank.

Op zondag 22 oktober willen we hier mee starten. Op die zondag en volgende kunnen de volgende zaken meegenomen worden: Koffie, koffiepads, thee, houdbare melk, bloem, haver, havermout, blikken groenten, pasta, pastasaus, rijst, nasikruiden, zonnebloemolie, shampoo, tandpasta, tandenborstels, douchegel en Pampers .

U kunt nu alvast beginnen met het verzamelen van deze spullen. Verdere informatie volgt nog later en in kijk op de wijk de komende weken.

De ZWO cie

**KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS
SAMENWERKENDE KERKEN**

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

ALGEMEEN

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: Orgeluur, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: Kerkvenster: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.

Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: Zingend geloven. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

9 oktober 2017

Gesprek met drs. Jan Heine over *'De 'Elias' van Mendelssohn.'* Lied van de Week: 'Kom tot ons, de wereld wacht.' (NLB433). Column: Jan Pieter van der Schans. Muzikale intermezzo's. Actuele berichten.

16 oktober 2017

In de rubriek *'In 't Vizioer'* praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Jezus Christus loven wij' (NLB 470). Column: Arnold Versteeg. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

23 oktober 2017

Vraaggesprek met Ds. Peter Sinia over *'Toenadering GKV en NGK, landelijk en in Ede.'* Lied van de Week: 'Nu bidden wij de heilige Geest (NLB 671)'. Actuele berichten. Muzikale aanvulling.

30 oktober 2017

Interview met ds. T.J. de Jong en pastor Hans Lucassen over *'Rome - Reformatie nu, ook in Ede.'* Lied van de Week: 'Een vaste burcht is onze God (NLB 898)'.

Boekbespreking door Adriana Balk: Mattias Rouw, *'Zonder schuld'*, woestijnvaders over vernieuwd leven. Muzikale intermezzo's. Actueel nieuws.

Het kerkelijk bureau is gesloten op 13 en 20 oktober 2017

KERKELIJKE STAND

Overleden

8 sep 2017: W. Kramer-de Boer, W. de Zwiigerlaan 6, 84 jaar
21 sep 2017: J. Posthuma-Roskam, Erasmusstate 73, 55 jaar

Gedoopt

Open Hof 17 september 2017:
Jesse Bart Willem Peek, D. Ketstraat 53
Martin Arie Moerman, Doeshof 10

Nieuw ingekomen

F.K. Belgers, Hoefweg 89
B. van Bergeijk, Nwe Kazernelaan 2D85
L.E. van Leijenhorst, Spinozastate 73
F. Boer en F.J. van Donselaar, Hogerhorst 33
K. van Veldhuizen, D. Wiggersstraat 1
H.S. Vreugdenhil, Maxwellstraat 55
H.M. Hek, Edeseweg 129A, H.
C.W. Bruggeman, Emmerzand 42
A.W. Veenendaal-Vermeulen, Pollenstein 174 H 183

Verhuisd

I.J.W. Zaal, J. Tooroplaan 39 naar Miltonstate 8
fam. Kopinga-Louwes, Pienemanstraat 110
naar J. Voermanstraat 2
fam. Van der Horn-van de Berkt, Esmeraldstraat 9
naar Buitenzorglaan 12
fam. Bijl/Bentvelzen, Houtrakbos 2 naar Ln van Kernhem 11
A.Hendriksen, Merveld 15 naar Blokkenweg 13
A.Overweg, Fazantlaan 9 naar Mezenhof 21, Wekerom
G.H. Koskamp, H v Poelwijckln 117 naar Brigadelaan 36
R. Willemsen, Telefoonweg 58-13 naar Visserstraat 18
fam. Huibers-van Wijk, Visserstraat 57 naar Bremerstraat 12
fam. Lourens-Roelofs, Adenauersingel 15 naar Kraatsweg 12
J.H. Kool, Nwe Maanderbuurtweg 46D naar Dubbelhof 64

Vertrokken

fam. Wester-Meeuwse, J. Wattstraat 10 naar Bennekom
J.A. Glas, Erasmusstate 19 naar Groningen
L.I.M. Walsweer, Van Lyndenlaan 21 naar Bennekom
M.D.H. Boogaardt, Kennedydreef 11 naar Rotterdam
C.J. van Baardwijk, Van Anrooijlaan 3 naar Delft
H. Jansen, Langenberglaan 11 naar Giethoorn
A. Holdinga, W. Brandtlaan 190 naar Driebergen
M.L. Veldhuis, Oortveldlaan 24 naar Amsterdam
M.C. Turk, De Rank 12 naar Heveadorp

Overgeschreven

Y.M. Voorhaar, Catharinadaal 82A van Arnhem
R.J. Jensma, Maanderweg 70A naar Marknesse

Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk



Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale synode op vrijdag 22 september besloten.

Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie 'Kerk 2025' van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal binnen de Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit proces is al in 2014 ingezet. Om ruimte te maken voor dit geestelijke proces heeft de generale synode toen besloten dat een herziene inrichting van de Protestantse Kerk in Nederland nodig is.

Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een andere inrichting van de classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk jargon: considereren). Op basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie van de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de vergadering van de generale op 22 september 2017 besproken.

Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde voorstellen gediscussieerd. Het was een discussie op detailniveau, want over het algemeen waren de synodeleden het eens met de ingezette koers om het aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een classis-predikant.

Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde voorstellen het risico in zich heeft dat 'Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en management'. De Reuver geeft aan dat het 'goed is om van dit gevaar bewust te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar een middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen'.

Najaarscampagne: Versterk de kerk in het Midden-Oosten - Syrië

De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar opnieuw aandacht voor kerken in nood in het Midden-Oosten.

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na zes jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken zijn zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.

Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is.

Op zondag 24 september start de Kerk in Actie najaarscampagne met een speciale dienst in de Domkerk in Utrecht. We nodigen u van harte uit om de dienst bij te wonen. The Psalm Project, ds. René de Reuver (scriba van de Protestantse kerk), ds. Netty de Jong (predikant van de Domkerk) en de Koptische kerk in Utrecht hebben een bijdrage tijdens de dienst. Ook wordt tijdens de dienst een videoverbinding gelegd met een kerk in Syrië en na de dienst wordt ter afsluiting van de Vredesweek een vreedstapij uitgerold op het Damplein. Meld u aan via najaarscampagne@kerkinactie.nl om zeker te zijn van een zitplaats. Neem voor meer vragen contact op met Rob van Ooijen (030 - 880 1871).

- Bid voor de kerk in het Midden-Oosten
- Bestel (gratis) het boek Mensen van Hoop
- Bestel (gratis) het Magazine ZOUT
- Liturgiesuggesties (preekschets en gebed)
- Actiesuggesties najaarscampagne
- Collecteafkondiging en bericht nieuwsbrief/kerkblad
- PowerPoint Presentatie
- Bekijk de video waarin ds. Harout vertelt over hoe de kerk standhoudt in Damascus (deze kunt u tonen in uw kerkdienst)
- Lied Psalm Project (liedtekst, bladmuziek, geluidsopname, karaokeversie)
- Organiseer een lokale actie
- Geef uw bijdragen

In de komende maanden doet Kerk in Actie een belactie. U kunt telefonisch benaderd worden om deze campagne financieel te steunen.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. projectnummer N000640 of door online te doneren. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: €1.000.000

Muziek die de ziel verheft

zaterdag 7 oktober 2017

om 20.00 uur

Beatrixkerk Ede

Onderleiding van Myra van der Jagt en Arjen Threels

Engelse religieuze muziek vanaf 1850 tot heden.

Onder andere Elgar, Rutter en Stanford

Gezongen door het kamerkoor van Bespreek het Samen.

Verder: uitvoering van de 8e symfonie van Schubert

"De onvoltooide" door projectorkest van Bespreek het Samen.

collecte bij de uitgang

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36

Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur

e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl

webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.

Diakonie Protestantse Gemeente Ede