



Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Tel. (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Advent

Het woord 'advent' komt bijna één op één van het Latijnse *adventum/s*, dat op zijn beurt het voltooid deelwoord is van een werkwoord dat aankomen of naderen betekent. *Adventum* gaat dan als vanzelf (aan)komst en nadering betekenen.

Al in de tweede eeuw van onze jaartelling zette kerkvader Tertulianus (160-230) een 'is gelijk teken' tussen *adventus* en het Griekse woord *parousia* (aanwezigheid) en epifanie (verschijning): nadering valt dan samen met komst. En komst op zijn beurt met aanwezigheid: in de woorden, in de taal vallen dit keer verwachting en vervulling samen.

Maar wát wordt er eigenlijk verwacht? Een uiterst zakelijk en wellicht iets te nuchter antwoord zou kunnen luiden: hetzelfde als vorig jaar. Kerst (= Christus) dus, met al wat daar (nog) bij hoort.

Kerst is een laat feest - het is er alleen maar omdat het Pasen werd en wordt. En toen het eenmaal een feest was geworden op de kerkelijke kalender (die van ons verschilt van die in de kerken van het Oosten), kwam er naar analogie van de Veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen een tijd van voorbereidingstijd bij: Advent. Preciezer gezegd: een *praeparatio adventus*, een voorbereiding op de Advent - waarbij dan de Advent de komst van de Heer is, Kerst dus. Verwarrend? Ja. Maar met de feesten is eeuwen lang geschoven. Ze zijn ingevoerd en weer verdwenen, ze zijn van (kerkelijke) kleur vershoten (Advent van donker naar violet), ze werden stevast als vastentijd ingevoerd om later feesttijd te worden.

Zo is het met Advent ook gegaan. Ooit voorbereidingstijd, vastentijd dus. Dat is in de Griekse kerk nog altijd zo. In het aloude Missale Romanum zijn daar ook de sporen van te vinden: geen Halleluja-gezang, geen Gloria - ingetogen soberheid staat daar voorgescreven.

Dat er vier Adventspondagen zijn, is ook al niet vanzelfsprekend. In de 7^e eeuw waren het er soms vijf, dan weer zes of zeven, tenminste in de streken die we Galicië noemen. De kerk van Jeruzalem kende er maar een, maar die gemeente had wel twee zondagen die in het teken stonden van de 'aankondiging', de 'annunciatie' van de geboorte van Johannes en Jezus aan Zacharia en Maria.

Onder invloed van Rome, dat vanaf de vierde eeuw gaandeweg de macht veroverde in het westen, werden het uiteindelijk vier Adventspondagen - in de elfde eeuw was dat pleit definitief beslecht. Sindsdien houden wij ons daaraan.

In de tijd van de Verlichting (eind zeventiende eeuw) begon de romantisering van Advent en Kerst, eerst in huiselijke kring. Lichtjes stammen uit die tijd, de adventskransen kwamen er later bij.

In de liturgie

Het wordt er allengs niet eenvoudiger op Advent en Kerst los te zien van de commerciële en romantische ballast die deze weken toenemend overwoekert. Maar een poging loont de moeite.

Het kerkelijk jaar is gerangschikt rond Pasen, de feest- en voorbereidingstijden schuiven met de veranderlijke Paasdatum mee (behalve Kerst, dat een vaste datum heeft, maar dat heeft een buitenkerkelijke oorzaak). Pasen is dus het ordenend principe, maar rondom die kern zijn de dingen liturgisch gerangschikt op een manier die evengoed pedagogisch als pastoraal is. De Veer-

tigdagentijd bijvoorbeeld is pedagogie van de bovenste plank, de Paastijd is van pastoraat doortrokken (hoe kun je verder, na het Grote Feest?). Advent is een tijd van verwachtingsvol uitzien naar... De namen van de zondagen laten dat al horen: *Gaudete* (verblijdt u, derde Advent) en *Rorate Coeli* (dauwt hemelen, vierde Advent).

In de klassieke leesorde (die deels in het Lutherse leesrooster is bewaard gebleven) wordt op de zondagen van Advent stevast uit de profetie van Jesaja gelezen: op Advent I uit Jesaja 40 ('bereidt de weg des Heren!'), op Advent II uit Jesaja 2 (het komende vrederijk) op Advent III uit Jesaja 35 (de steppe zal bloeien), (zegt tot de dochter Sions: uw heil komt) en op Advent IV uit Jesaja 62 (Verlossing voor Sion).

In het Gemeenschappelijk leesrooster zijn teksten gekozen uit Zacharia 14, Maleachi 3 (de Heer komt ten gericht), Sefanja 3 (heilsbelofte!) en Micha 5 (voorzegging van de Messias en zijn Rijk).

Al die hooggestemde teksten zetten de toon, in deze weken en voor wat komen gaat.

Intussen valt wel te bedenken, dat de Grote Jesaja en die zogeheten Kleine Profeten niet in glazen bollen loensten om daarin de toekomst te ontwaren. Profeten voorspellen niet, zij klagen aan; zij voorzeggen niet, zij zijn vóórzegger (leggen ons de woorden in de mond, binden ons hun beelden op het hart, scherpen onze ogen voor het onrecht dat zich ongegeneerd en als vanzelfsprekend breed blijft maken).

De toon is een hoge, dezer dagen. Vol verwachting. Dat maakt deze tijd, Advent en Kerst, bitterzoet.

Zoet vanwege wat er te vieren valt: dat de Naam des Heren nadert, dat de Eeuwige in Jezus zijn toewending naar zijn mensen eens te meer bestendigt - dat de Bevrijding begonnen is.

Bitter, omdat er (nog altijd) zo veel mensenverachtende systemen en ideologieën hun talloze slachtoffers maken, veraf - en godbetert - dichtbij.

Gerben H. Westra

Bijbelleesrooster

zo. 10	Jeremia 27:1-11	Tuig	zo. 24	Titus 1:1-16	Profiel schets
ma. 11	Jeremia 27:12-22	Profeten gezocht			
di. 12	Jeremia 28:1-17	Onbreekbaar ijzer	<i>Eerste Kerstdag</i>		
wo. 13	Jeremia 29:1-9	Bid voor de stad	ma. 25	Titus 2:1-15	Samenleven
do. 14	Jeremia 29:10-23	Briefwisseling			
vr. 15	Jeremia 29:24-32	Dreigbrief	<i>Tweede Kerstdag</i>		
za. 16	Jesaja 34:1-17	Een zwaard aan de hemel	di. 26	Titus 3:1-14	Betrouwbare boodschap
			wo. 27	Jeremia 32:1-15	Koopcontract
zo. 17	Jesaja 35:1-10	Bloei	do. 28	Jeremia 32:16-25	Gebed van Jeremia
ma. 18	Jeremia 30:1-11	Geen onevenredige straf	vr. 29	Jeremia 32:26-44	Herstel
di. 19	Jeremia 30:12-31:1	God vergeet zijn volk niet	za. 30	Jeremia 33:1-11	Feestgedruis
wo. 20	Jeremia 31:2-14	Feestelijke toekomst			
do. 21	Jeremia 31:15-22	Hoopvol	<i>Oudjaar</i>		
vr. 22	Jeremia 31:23-30	Keer ten goede	zo. 31	Jeremia 33:12-26	Gelukkig, nieuw jaar
za. 23	Jeremia 31:31-40	Nieuw verbond			

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
1	29 december	7, 14 en 21 januari
2	19 januari	28 januari, 4 en 11 februari

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier op te vangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

De Z.W.O. collecte van 10 december is bestemd voor "Gered Gereedschap"



De landelijke vrijwilligersorganisatie "Gered Gereedschap" bestaat al 35 jaar en zamelt gereedschap in, knapt het op en verstuurt het op aanvraag naar kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Of je nu stoelen maakt, kleding naait of huizen bouwt; goed gereedschap is een eerste vereiste om er ook daadwerkelijk je brood mee te kunnen verdienen. In veel landen moet gereedschap geïmporteerd worden en dat maakt de aanschaf van gereedschap tot een kostbare zaak. Tegelijkertijd wordt er in Nederland veel overcompleet gereedschap zomaar weggegooid. Voordat het gereedschap wordt opgeknapt vindt er een selectie plaats om er voor te zorgen, dat er alleen kwalitatief goed gereedschap verstuurd wordt. In het Chipole Vocational Training Centre (kortweg VTC genoemd) in Tanzania wordt kwetsbare jongeren de mogelijkheid geboden om zich te laten opleiden tot kleermaakster, timmerman, automonteur, elektricien of loodgieter. Gedegen vakonderwijs en training in ondernemerschap bereidt deze jongeren voor op een zelfstandig bestaan. Het VTC is opgericht door Benedictijner zusters en ligt in de buurt van de provincie stad Songea. Vorig jaar heeft het centrum een zending gered gereedschap ontvangen voor gebruik in de praktijklessen. Dat het gereedschap zeer goed van pas komt, blijkt wel uit de enthousiaste reacties die wij uit Chipole hebben ontvangen. "Het door Gered Gereedschap geleverde gereedschap maakt het mijn klasgenoten en mij mogelijk om niet alleen theoretische kennis, maar ook veel praktische ervaring tijdens onze opleiding op te doen," schrijft Jackson Thobias Mapara. Hij komt uit een arm boerengezin en sinds het overlijden van zijn vader staat zijn moeder er alleen voor. Dit jaar rondt hij zijn opleiding tot elektricien af. Ook Aden Ninguru, automonteur in opleiding, benadrukt het grote nut van het gereedschap om praktijkervaring op te doen: "Voordat we het

gereedschap van Gered Gereedschap ontvingen, hadden we weinig apparatuur in onze garage. Nu weten we hoe goed gereedschap eruit ziet en leren we er ook mee werken." Na zijn opleiding wil Aden zijn ouders ondersteunen die nu moeten rondkomen van een klein inkomen uit hun boerenbedrijfje.

De Z.W.O. collecte is op 24 december bestemd voor betere levensomstandigheden voor kwetsbare kinderen in Kenia

Kinderen hebben recht op toegang tot alle basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, op onderdak en op bescherming tegen discriminatie, uitbuiting en misbruik. In West-Kenia worden deze rechten echter vaak geschonden. Drie partnerorganisaties van Kerk in Actie hebben hun krachten gebundeld om kwetsbare kinderen te beschermen en om op te komen voor hun rechten. Elk van deze organisaties brengt zijn eigen ervaring en specialisme in het project. De ene organisatie is vooral sterk in het lobbyen bij de nationale overheid voor het beter toepassen en aanscherpen van de bestaande regelgeving. De andere organisatie richt zich vooral op de bestrijding van en voorlichting over hiv/aids. De derde organisatie richt zich op activiteiten voor onder meer kwetsbare kinderen. Samen voeren deze organisaties onder andere de volgende activiteiten uit:

- het trainen van ouders, verzorgers, leerkrachten, kerkleiders en ambtenaren over kinderrechten
- het vormen van clubs op scholen, waar kinderen praten over kinderrechten en ontdekken wat zij zelf kunnen doen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld bijhouden of iedereen wel naar school komt
- het aangaan van gesprekken met ouders, docenten en dorpsleiders over de risico's en gevaren van kinderarbeid en over de mogelijkheden om gezamenlijk kinderarbeid uit te bannen
- het ondersteunen van gezinnen die extra kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door hiv/aids, om voldoende inkomen te verdienen zodat zijn hun kinderen naar school kunnen laten gaan
- het bieden van beroepsopleidingen voor jonge vrouwen en mannen

Dankzij dit project neemt de kennis over de rechten van kinderen toe en weten alle betrokkenen beter hoe zij kunnen handelen als er misstanden worden geconstateerd

De Z.W.O. collecte van 31 december is bestemd voor de strijd tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige diverse natuur en cultuur ziet een veelheid aan politieke en sociale problemen. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Ondanks het feit dat Zuid-Afrika al ruim 21 jaar een democratie is. Ook tussen de kerken bestaan veel tegenstellingen. Vaak vanwege verschillende huidskleuren, historische banden of economische kansen. Het Beyers Naudé Centrum (kortweg BNC genoemd) werkt aan éénheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé, die vooral genoemd is om zijn rol in het opheffen van de apartheid. Hij was een voorvechter van mensenrechten. Een profeet en pastor voor een ieder die leed onder de apartheid. Ook speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan van de oecumenische beweging in Zuid-Afrika. De missie van het

Kerkdiensten

Zondag 10 december

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur ds. M. Hazeleger

13 december Oude kerk
19.30 uur H. Lucassen en
ds. C. Oosterveen
adventsvesper

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur ds. K. Dijk

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. S. ten Heuw

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur mevr. J. Bron

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10:00 uur ds. A. Beeftink
14:30 uur dhr. J. van Riessen
vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur mevr. R. Rietveld

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting 9 december
19:30 uur ds. J.D. van Dussen

Zondag 17 december

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur doopdienst
ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur ds. E. Overeem

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur ds. E. Hagen

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur ds. A. Romein

Hartenberg:
10:00 uur ds. P. 't Hoen
14:30 uur dhr. G. Sleuwen-
hoek
zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur mevr. H. Kramer

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur ds. A. Gilles

Het Maanderzand:
weeksluiting 16 december
19:30 uur ds. J.D. de Jong

24 en 25 december

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur T. Werner
25 december
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. T.P. de Jong
19.00 uur kinderkerstmusical
22.00 uur ds. T.P. de Jong
25 december
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G. Morsink
25 december
10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur ds. A. Haaima
25 december
10.00 uur ds. T. Volgenant

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. S. ten Heuw
19.00 uur kinderkerst
22.00 uur kerstviering
25 december
10.00 uur ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur ds. J.P. Prenger
22.00 uur ds. J.P. Prenger
25 december
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur ds. A.J. van Zanden
25 december
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
19:30 uur ds. R. Reiling
25 december
10.00 uur mevr. I. Oosterhoff

De Gelderhorst:
10:30 uur ds. N. van der
Houten(met tolk)
25 december
10.30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur ds. A. Zeeman
25 december
10.00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
23 december
19:30 uur Kerstzangdienst

Zondag 31 december

Wijkgemeente Noord:
19:00 uur ds. C. Oosterveen
Thema: Melancholie

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. D.J. Lagerweij
19.30 uur ds. A. Pilkes

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur ds. G.H. Westra
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur dhr. J. Kroon

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. A. Altena
19.30 uur ds. H. Breunese

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur ds. J.P. Prenger

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur Lector

Hartenberg:
10:00 uur ds. C. de Peuter
14:30 uur mevr. W. Schouten
zangviering

De Gelderhorst
10:30 uur ds. F.C. van Dijke

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur

Het Maanderzand:
weeksluiting 30 december
19.30 uur dhr. R. v.d. Wetering

BNC is betrokken te zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de apartheid. Samen met de kerken geven geeft de organisatie vorm aan de nieuwe democratie. In de eerste plaats in de vorm van toerusting en versterking van de kerken. Dit met betrekking tot hun rol in het publieke leven. Op deze manier probeert men vernieuwing en transformatie van het publieke leven steeds meer te realiseren. Via deze toerusting bereikt het BNC de geestelijk leiders in de hele Kaap regio. Dit gebied is enorm uitgestrekt. De predikanten werken vaak in meerdere gemeenten en worden dagelijks geconfronteerd met de bestaande armoede en ongelijkheid. Daarom zijn de conferenties van het BNC ook

plekken van ontmoeting en bemoediging voor de predikanten uit de regio.

Namens de ZWO bestemmingscommissie,
Breus Versteeg

Inloop- Open Kerk



De laatste bijeenkomsten van dit jaar zijn op donderdag 7, 14, 21 en 28 december. Op 7 en 14 december is er spel en handenarbeid. De handenarbeid staat in het teken van het komende kerstfeest. Op 21 december is dan het kerstac-

cent. Op 28 december staat op het programma: gezellig samen-zijn. De plaats is: " Ons Huis" bij de Taborkerk. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open. Voel je welkom!

Werkgroep Kerk en Buurt

BESPREEK HET SAMEN

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent van harte uitgenodigd! Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. U bent van harte uitgenodigd!



Op *maandag 11 december 2017* om 18:00 uur in de Ericakerk door Loes van Laar

Restaurant Ont-moeten

Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u verrassen tussen de gangen door.

Op *dinsdag 12 december 2017* om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Drs. Karin Daalderop

Sprak God Hebreeuws? Taal als spiritueel DNA

Deze vraag houdt wetenschappers en theologen al eeuwenlang bezig, maar een echt antwoord ontbreekt. Toch zijn wetenschappers en joodse mystici het over één ding eens, namelijk dát de wereld ergens uit voortgekomen is en dat beide dat 'Niets' noemen.

Op *woensdag 13 december 2017* om 19:30 uur in de Oude Kerk door Hans Lucassen en ds. C. Oosterveen

Adventsvesper

In 2018 wil de Raad van Kerken in Ede vasthouden aan een inmiddels jarenlange traditie van een oecumenische vesper in de Adventsperiode. Door samen te zingen, bidden en stil te zijn, wordt de komst van de Messias in deze gebroken wereld herdacht en gevierd.

Op *donderdag 14 december 2017* om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Carel ter Linden



De geboorteverhalen van Jezus

De bijbel kent twee zeer verschillende geboorteverhalen van Jezus: het verhaal van Mattheüs en van Lucas. Zulke verhalen (de bijbel kent er meer) moeten dan ook niet gelezen worden als reportage van geboorte.

Ze schetsen de betekenis van het leven van de betrokkene.

Op *zaterdag 16 december 2017* om 19:30 uur in de Lutherse Kerk door Wolpowitz Quartet

Jong talent in Ede

Rikki Wolpowitz speelt traverso, samen met de strijkers van zijn Quartet.

Op *donderdag 21 december 2017* om 14:00 uur in de Hotel Belmont door dhr. Albert Loef



Tentoonstelling kerststallen = VOL

Albert Loef uit Ede exposeert in Hotel Belmont in Lunteren tweehonderd schatten uit zijn unieke privécollectie die komen uit Afrika, Amerika, Azië en Europa. Kerstgroepen, in allerlei variaties en vormen uitgevoerd, vaak uitgebeeld naar de religieuze traditie van een land.

Het Bespreek het Samen team

Begrotingen 2018 Protestantse Gemeente Ede

Op 16 november 2017 heeft de Algemene Kerkenraad de begrotingen van Kerk en Diaconie voor het jaar 2018 voorlopig vastgesteld.

Gemeentelieden worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over deze begrotingen. Dat kan door een e-mail of een brief te sturen naar het Kerkelijk Bureau, kerkbureau.ede@planet.nl, Willem de Zwijgerlaan 4A, 6713 NT Ede. Hieronder ziet u een samenvatting van de begrotingen van baten en lasten. Op de website van de PGE vindt u meer gedetailleerde begrotingen met toelichting. Ga daarvoor naar www.protestantsegemeente-edel.nl, menu-onderdeel 'College van Kerkrentmeesters', sub-menu 'Financiën'.

Gemeentelieden kunnen deze meer gedetailleerde begrotingen met toelichting ook per e-mail of telefonisch opvragen bij het Kerkelijk Bureau, kerkbureau.ede@planet.nl, (0318) 612336. De documenten worden dan naar u gemaild of toegezonden.

Kerk (alle getallen in euro's)

Baten

Vrijwillige Bijdragen	510.000
Bijdrage Solidariteitskas	14.000
Collecten voor de kerk	8.500
Inkomsten onroerend goed	238.945
Renteopbrengsten en overige inkomsten	52.000
Kerkblad	30.500
Wijkkassen	20.000
Beschikking voorziening extra pastoraat	44.000
Bijdrage Emmaüs	4.000
Totaal	921.945

Lasten

Pastoraat	402.000
Onroerend goed	360.695
Wijkactiviteiten	23.000
Bovenwijkse voorzieningen	15.500
Centrale voorzieningen PKN	38.500
Ondersteuning	58.000
Kerkblad	24.250
Reserveringen	0
Totaal	921.945

Diaconie

Baten

Collecten	22.512
Giften	500
Rente/dividend	800
Onttrekking reserves	7.750
Doorgeefcollecten	26.000
Totaal	57.562

Lasten

Ondersteuning	21.700
Quotum	5.000
Stichtingen	5.250
Incidentele giften	0
Toevoeging reserve	0
Doorgeefcollecten	26.000
Totaal	57.950

Tekort

-388

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

Adventsvesper

Oude Kerk Ede, woensdag 13 december 2015, 19.30 uur
Onder auspiciën van de Raad van Kerken te Ede is er in de komende adventsperiode een oecumenische vesper in de Oude Kerk aan de Grotestraat. Op woensdagavond 13 december bent u van harte welkom om samen te komen voor wat ook wel een avondgebed wordt genoemd. Dit avondgebed vindt zijn oorsprong in het getijdengebed van de kloosters. De monniken bidden dagelijks op gezette tijden hun gebeden in verbondenheid met de traditie van eeuwen. In deze adventstijd nodigen we u uit om u bij deze traditie aan te sluiten. We zullen in dit gebedsmoment vooral de stilte laten spreken. Daarbij zullen we samen de psalmen bidden en zal er een meditatief moment zijn rond de lezing. We zullen met voorzang a capella zingen. In deze opzet komen we terug bij de eenvoud die het avondgebed en de andere getijdengebeden zo krachtig maakt. De liturgische leiding is in handen van pastor J. Lucassen en ds. C. Oosterveen.

Kerstviering voor ouderen



KERSTMIS 2017

Ook dit jaar wordt er weer een kerstbijeenkomst voor ouderen georganiseerd door de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk in samenwerking met Het Maanderzand. Graag nodigen wij u hiervoor uit op woens-

dag 20 december in de Margrietzaal van Het Maanderzand - hier zijn geen kosten aan verbonden!

Het programma:

14.30 uur - ontvangst met koffie en thee

15.00 uur - kerstviering

medewerking verlenen: ds. Beate Rose (meditatie), Piet Poot (orgel en piano) en Fenno Bolks (zang)

16.45 uur - gezellig samenzijn met een drankje gevolgd door een stampottenbuffet

18.00 uur - sluiting

In verband met de beschikbare ruimte is aanmelden verplicht en kan t/m dinsdag 12 december telefonisch of per e-mail bij Janny Westmaas: tel. 625268 - j.c.westmaas@chello.nl. Bewoners van Het Maanderzand kunnen zich aanmelden bij de receptie. Is vervoer een probleem of vindt u het lastig om in het donker op de fiets naar huis te rijden? Neem dan contact op met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen,
Janny Westmaas

Feestelijke Messiah in Edese Oude Kerk

Op 16 december is het zover: dan klinkt de Messiah van Händel in de sfeervolle Oude Kerk in Ede. Het beroemde klassieke werk uit de barok, waarin de geboorte en het leven van Christus centraal staan, wordt uitgevoerd door COV Sursum Corda uit Lunteren, in samenwerking met Concerto Barocco en een viertal solisten.

COV Sursum Corda is een oratoriumvereniging met fanatieke zangers uit de gehele valleiregio. De Messiah van Händel is bekend repertoire voor velen van hen.

Concerto Barocco, een barok-ensemble dat op authentieke instrumenten speelt, en de solisten stimuleren het koor om licht, in een mooi tempo en met een passende tekstuitbeelding te zingen. Oorspronkelijk werd de Messiah door Händel uitgevoerd als een benefietconcert. Omdat het stuk nu tijdens de Kerstperiode wordt uitgevoerd, ligt de nadruk in dit concert ook op het feestelijke karakter van het oratorium.

Met de prachtige ambiance van de Oude Kerk in Ede belooft het een gedenkwaardig en feestelijk concert te worden.

Solisten zijn Claudia Patacca (sopraan), Rob Meijers (altus), Falco van Loon (tenor), Frans Fiselier (bas-bariton).

Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert Jan van der Pol. Zaterdag 16 december, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede

Kaartverkoop: www.covsursumcorda.nl, via secretariaat (0318-413518) en Christelijke Boekhandel De Bron Ede

Adventsdienst met 'Festival of Lessons and Carols'

Zondagavond 17 december wordt in de Noorderkerk een bijzondere adventsdienst gehouden. Dit keer in de vorm van een 'Festival of Lessons and Carols'. Medewerking verleent het Torenkamerkoor uit Wageningen onder leiding van Elly Meijer. Aanvang is 19.30 uur.

Deze viering is qua opzet afkomstig uit de Anglicaanse Kerk: een serie van Bijbellezingen ('lessons') wordt afgewisseld door koorzang en samenzang ('carols'). Het thema is: "Wees niet bang" - een oproep die we bijvoorbeeld horen uit de mond van de engel die aan Maria voorzegt dat de Zoon van de Allerhoogste uit haar zal worden geboren; maar ook de herders horen het als ze 's nachts worden opgeschrikt door een heel leger van engelen.

De muziek van het koor is zeer afwisselend - zoals u van het Torenkamerkoor mag verwachten. Enerzijds zijn er mooie bewerkingen van klassieke Engelse kerstliederen. Anderzijds zijn er ook sfeervolle stukken van Rachmaninoff en Lauridsen. Het thema wordt treffend verklankt in het recent geschreven lied 'Do not be afraid' van Stopford. Bij de samenzang zorgen de bekende melodieën ervoor dat u allen kunt meezingen.

Iedereen is van harte welkom: u mag een mooie muzikale avond verwachten!

Zingend naar Kerst met het Hervormd Zangkoor Jubilate te Ede

Traditiegetrouw verzorgt Jubilate een Kerstzangavond in de Oude Kerk, Grotestraat 58 in Ede, dit jaar op zaterdag 23 december. Het programma bestaat uit liederen, die het koor zingt, maar er is ook ruim gelegenheid om zelf mee te zingen. In het repertoire bezingen we de komst van Christus, het Kind van Licht, de Vrededorst, maar ook Zijn wederkomst, wanneer de duisternis definitief zal wijken voor het Licht en er vrede en gerechtigheid zal heersen. Medewerking wordt verleend door: het duo Maurice en Janita van Dijk (trompet), Marcel van de Ket-

terij (orgel) en ds. J.E. de Groot (opening, korte meditatie en sluiting). De musici verzorgen ook enkele instrumentale intermezzo's. Het geheel staat onder leiding van Peter Overduin. Het koor nodigt u/jou van harte uit om te komen luisteren en mee te zingen. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de zangavond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Adventsviering voor ouderen in Tabor

Op dinsdagmiddag 19 december is er de jaarlijkse adventsviering voor senioren.

Vanaf 15.30 uur bent u welkom in "Ons Huis". We beginnen met koffie/thee met iets lekkers erbij, waarna we een informele viering hebben met teksten en zingen en een muzikaal intermezzo.

Aansluitend is er een broodmaaltijd.

Graag aanmelden bij Ria Buitenhuis (tel. 610679, email: riabuitenhuis@gmail.com).

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunnen we daar iets voor regelen.

U bent van harte welkom!

Kerstconcert Ha Kol Tsa ler en The Witnesses

Noteer het vast in je agenda: zaterdagavond 23 december 20.30 uur Kerstconcert van de Gospelkoren Ha Kol Tsa ler uit Edeveen (o.l.v. Hanna van der Horst) en The Witnesses uit Ermelo (o.l.v. Dennis de Bruijn).

Place to be: Oude Kerk, Markt 9b, Veenendaal

Entree: € 2,50 p.p, kaarten verkrijgbaar vanaf 27 november bij Boekhandel De Rank Veenendaal, boekhandel Hardeman Ede of via kerstconcert2017@gmail.com

Band: beide koren worden begeleid door een professionele band.

Kom je ook? De kerk is open vanaf 20.00 uur.

www.thewitnesses.nl - www.hakoltsaier.nl

Klinkenberg

Op zaterdag 9 december zal ds. Peter 't Hoen de weeksluiting verzorgen om 19.00 uur.

De Kerstviering is op zaterdag 16 december om 19.00 uur met medewerking van het *Maanderzandkoor* onder leiding van Piet Poot.

Ik wens u allen Gods liefdevolle nabijheid toe.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Mw. M.J. Ebersson; Tel 0318-655751; mjcebersson@telfort.nl

Een hartelijke groet,
Marie-José Ebersson

Adventsconcert Chr. Regiokoor "Fiducia"

Op woensdagavond 13 december a.s. wordt er in de Bennekomse Brinkstraatkerk een Adventsconcert gegeven door het chr. regiokoor "Fiducia" uit Ede.

Een mooie voorbereiding op het kerstfeest met prachtige koormuziek door het koor Fiducia met medewerking van solistische musici en samenzang. Het geheel staat onder leiding van dirigent Peter Burger.

Het CRK Fiducia zal deze keer worden bijgestaan door niemand minder dan de Bennekomse sopraan Tineke Roseboom. Zij zal, naast enkele solistische nummers, ook samen met het koor haar fantastische stem laten horen. Ook zullen er een aantal gerenommeerde musici hun opwachting maken, zoals pan-fluitiste Aniek van Oosterom, pianist Kees de Bruin en organist Hugo van der Meij.

Het koor zingt onder meer enkele liederen uit een nieuwe cantate, geschreven door Tom Fetke, met teksten van Gerco Gijlt, Jan Kooyman en Peter Burger. Ook het prachtige nummer "Kerst-Intrada" van Martin Zonneberg staat op het programma. Kortom, er is een mooi programma samengesteld waar velen zich in kunnen herkennen.

De Brinkstraatkerk is om 19.30 uur open en de aanvang van het concert is om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 8 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Voorverkoop bij de koorleden en bij boekhandel Hardeman, Maandereind 10A, tel. 617555, bij de evangelische boekhandel de Bron, Maanderweg 12, tel. 611587 en in Bennekom bij Eigenraam mannenmode, Brinkstraat 7, tel. 0318 - 418022. Per mail kan ook op: genweijgenraam@hotmail.com

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Bij de diensten

Tijdens de diensten op de Adventszondagen zingt de Cantorij mee, net als op Kerstmorgen.

In die dienst werkt ook een drietal instrumentalisten (op cello en hobo) mee. Er wordt al krachtig geoefend om de diensten nog wat extra kleur te geven. Wees welkom - en neem uw (klein)kinderen en burens mee! Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Er is die dag 'gewoon' dienst. De kerk heeft, toen er eenmaal een Adventstijd was (zie hoofdartikel), die verwachtingsvol ingevuld, met lezingen uit de profetie (vooral die van Jesaja), waarin zij vergezichten las die men herkende in het gezicht van Jezus, die Christus wordt genoemd. In zijn woorden hoorde men 'de stem der profetie' (LvdK 67: 3). Vergaat dat ons net zo? Of zijn die stemmen inmiddels overstemd door het lawaai van onze overspannen wereld en onze cultuur, waarin een woord nauwelijks nog telt en de verwachting van 'heil en zegen' het hopeloos aflegt tegen de harde 'werkelijkheid'. En wij? Wij, die weten hoe het er voor staat met onze en onze wereld?

Misschien kunnen kleine en grote profeten ons weer wat moed geven en ons verlangen aanwakkeren: dat zal een wonder zijn!

Adventsviering voor ouderen in Tabor

Op dinsdagmiddag 19 december is er de jaarlijkse adventsviering voor senioren. Vanaf 15.30 uur bent u welkom in "Ons Huis". We beginnen met koffie/thee met iets lekkers erbij, waarna we een informele viering hebben met teksten en zingen en een muzikaal intermezzo. De pianist Steven Pruis verzorgt de muzikale intermezzo's én een kort concert in de kerk. Aansluitend is er een broodmaaltijd.

Graag aanmelden bij Ria Buitenhuis (tel. 610679,
email: riabuitenhuis@gmail.com).

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunnen we daar iets voor regelen.

U bent van harte welkom!

Seniorenkring 10 januari 2018

Woensdagochtend 10 januari vanaf 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk: de eerste bijeenkomst van de kring in het nieuwe jaar. Iedereen is hartelijk welkom, voor goed gesprek en een beste bak koffie.

Gift

Ontvangen van de heer en mevrouw S: € 100 voor het kerkenwerk. Hartelijk dank.

Van harte wens ik u allen goede weken, heilvolle kerstdagen en een gezegend Anno Domini 2018!

Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

We mogen terugkijken op een goede eeuwigheidszondag. Het was ontroerend en bemoedigend families en betrokkenen weer te mogen ontmoeten en als gemeente stil te staan bij geliefde mensen uit ons midden. Iedereen probeert op eigen wijze een manier te zoeken om met vragen rond dood en afscheid om te gaan.

Veel herkenning werd gevonden in het door Fenno Bolks gemaakte gedicht, dat ik ook hier graag doorgeef.

Eeuwigheidszondag 2017

*Terugkijkend:
het ging langzaam
een stapje terug,
twee stapjes terug,
één stapje vooruit.
Langzaam.
Steeds een stapje,
dichter bij de eindstreep.
Een finish zonder winnaar!*

*Soms opluchting, verlossend.
Soms onbegrijpelijk, veel verdriet.
Soms: te vroeg.
Soms: veel te vroeg.
Soms:.....*

*Kijk je om,
kijk je terug:
Herinneringen,
opnieuw gemis
verstrengeld met verdriet.*

*Een kaars:
Een lichtje,
Een stukje warmte.
Verdriet en warme herinneringen....*

*Koester
die herinneringen.
Voor altijd,
voor Eeuwig.*

Ook in de afgelopen weken hebben mensen een moeder, een vader uit handen moeten geven.

Op november is Thea Sprey -Bothof overleden. Ze woonde in de Herbergier. Een markante persoonlijkheid, die, naast voor haar gezin en familie, ook veel voor de Noorderwijk heeft betekend. Samen met ds. Klaas Wolfis heb ik de afscheidsdienst mogen doen. Dat was bijzonder.

Op 23 november overleed John Kisters, Gildestraat 120. Hij was ziek, maar is toch onverwacht overleden. Voor zijn vrouw, die zelf ook ziek is, en hun kinderen is ineens het leven anders. En het besef dat "samen uit je leven is" heel intens.

*In mij is duisternis, bij U is licht
Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet
Ik ben bang, maar bij U vind ik hulp
Ik ben onrustig, maar bij U vind ik vrede
Ik ben bitter, maar bij U vind ik geduld
Ik zie niet waarheen Uw wegen leiden,
maar Gij weet de weg voor mij.*

Dietrich Bonhoeffer

De *in memoriams* volgen in het komend kerkblad.

Inmiddels gaan we een nieuw kerkelijk jaar binnen. Hopelijk ook weer met mooie vieringen. 17 december zal er een doopdienst zijn. Marco en Amanda van Manen houden hun zoontje Duke ten doop. Op hun kaartje staat geschreven:

*Je hebt twee kleine handjes, geef ons er allebei één,
Dan leiden we je rond totdat je zegt
Ik kan het wel alleen.*

Daarbij zoeken zij samen ook naar de zegen van Gods handen in hun leven.

's Avonds is er weer de jaarlijkse traditie van het Festival of Lessons and Carols!

Met als thema: 'Wees niet bang!' Samen met het Torenkamerkoor zetten we de traditie van luisteren naar prachtige Carols en samen zingen graag voort. De 'Lessons & Carols' zijn uitgekozen nav het lied van Philip Stopford: *Wees niet bang...Ik heb je bij je naam genoemd, je bent van Mij.* Er is weer warme chocomel bij een knapperig vuurtje vooraf! Neemt u gerust mensen mee. Van harte welkom.

Eerste kerstdag is dat het thema van de dienst: 'Hartelijk welkom!' De hemel gaat open: God openbaart zich in een mensenkind. Je hoeft geen sleutel te hebben, geen pasje, geen toegangscode, je hoeft je niet te identificeren. Alleen maar de deur van je eigen hart open zetten en Gods liefde welkom heten in je leven. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin ook een gelegenheidskoor onder leiding van Jan Broekhuis medewerking verleent.

De oudjaarsdienst vieren we deze keer 's morgens met elkaar, om 10 uur ('s avonds is er dus geen dienst). Het thema is: 'Melancholie'; bijbels geloven tussen vrolijkheid en melancholie, tussen ontferming en boosheid en tussen lichtvoetigheid en ernst.. de hobo verklankt mee! Want naast Johan van Markesteyn op het orgel doet de hoboïst Rutger Stoel mee in deze viering. Hobo, bij uitstek een instrument met vaak een melancholische rol. Of, zoals ik eens las: hobo voegt een traan toe aan de muziek....

*En de rebbe zegt:
"Wie bevatten kan
wat dit boek beschrijft,
die vindt ver van huis
iets van huis terug,
waar hij ook verblijft.*

*Lieve kinderen,
diepe duisternis
krijg je te doorstaan.
Daarom geef ik jullie
een klein lichtje mee,
dat nooit uit zal gaan.*

Willem Wilmink

Veel moois om naar uit te zien! Goede dagen gewenst in deze wintertijd. En genade van de wintertijd, -waarin niets schijnt te gebeuren en alles al begint....

*De jaren ons gegeven,
tijd van leven,
van werk en spel,
van succes en mislukking,
alles wat voorbij is,
de mens die we geworden zijn:
zegen dat alles, God, zegen lief en leed.*

*De jaren die komen,
het nieuwe, het onbekende,
dat we verlangen en vrezen,
de mens die we hopen te worden:
zegen dat alles. God,*

*De tijd van nu,
déze dag tussen gisteren en morgen,
dit nuchtere nu,
de taak, verveling misschien
en tegenzin,
de mens die we nu zijn
zegen dat alles, God,
dat we tevreden kunnen zijn
met deze doodgewone dag.*

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Het is inmiddels al weer december en de eerste advent is geweest: we zijn op weg naar het Kerstfeest. Deze maand zijn er meerdere bijzondere diensten. Er wordt hard gewerkt om het weer aansprekend te maken. De uitnodigingen vindt u hieronder. Op 18 december is Christel geboren, dochtertje van Marida en Frank Lijbers en kleindochter van oma en opa Philiën en Kees. Wij wensen jullie allemaal van harte geluk met de geboorte van dit "kleine wondertje".

Op 23 november mocht dhr. Henk Ploeg na vele weken ziekenhuis en Norschoten gelukkig weer thuiskomen. Heel fijn dat je inmiddels weer zo ver mocht herstellen. We wensen je van harte toe dat het herstel mag doorzetten. Ook nu weer geluk en verdriet naast elkaar: op 25 november overleed de vader van Dirk Meijer. Hennie en Dirk, wij wensen jullie veel sterkte toe. Mw. G. van den Brink-van de Krol viert op 26 december haar verjaardag. Wij hopen van harte dat u, ondanks verdriet en gemis, toch een goede dag mag hebben. Namens ons allen alvast van harte gefeliciteerd. Op 5 januari is er een gezellige avond voor alle gemeenteleden. Dit is tevens de nieuwjaarsreceptie. U bent welkom vanaf 19.30 uur. U wordt allen van harte uitgenodigd!! Dit

kerkblad is voor 4 weken, dus dit is de laatste keer dat we elkaar op deze manier "spreken" dit jaar. Ik wil u graag heel goede en gezegende kerstdagen wensen en een goede jaarwisseling.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Uitnodiging



Hierbij willen wij u uitnodigen om de kerstviering voor de senioren bij te wonen. Het is op DV 18 december en begint om 15.00 uur met aansluitend een lekkere maaltijd. Wilt u zich opgeven bij Janny (tel.nr 846871) of Elly (tel.nr 591608)?

Hartelijke groet,
Janny en Elly

Kerstcollecte

Vanaf maandag 11 december kunt u iemand aan de deur verwachten voor de jaarlijkse kerstcollecte. Deze collecte wordt besteed om de onkosten rondom de kerstvieringen voor de jeugd, senioren en de nieuwjaarsreceptie te bekostigen.

Kinder/jeugd kerstdienst

Kinder / jeugd kerstdienst

Op zondag 24 december nodigen wij u/jou uit om samen met ons de kinder/jeugd kerstdienst te vieren. Het thema van deze dienst is: Straks wordt het licht! De dienst begint om 18:30 uur. Komt u/jij ook om samen het Licht door te geven?

Hartelijke groeten,
Hennie van Luttkhuizen

Hallo jongens en meisjes

10 december - Jona wordt gered



Weet je het verhaal nog van vorige week? Jona kreeg van God de opdracht om naar Nineve te gaan, maar hij wilde niet. Het schip waar hij op zat kwam in een grote storm terecht. Toen gooiden ze hem overboord en de storm ging liggen. Toen lag Jona in het water. Wat zou er gebeuren? Zou God hem in de steek laten? Nee, dat deed God niet. In het water zwom een grote vis en

die slokte Jona op. Daar zat Jona dan in de buik van een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de vis. Zo kon Jona nadenken over wat hij gedaan heeft. Dan bidt hij tot God en vertelt hij dat hij niet zo goed bezig is geweest. Dit hoort God. De grote vis spuwt Jona uit op het land en zo is Jona weer vrij. Hij krijgt een tweede kans.

Advent betekent: Hij komt. De Redder komt. Daar hoopte Jona op. Wij weten dat God zijn Zoon als Redder heeft gestuurd. God wil ook ons steeds weer trouw zijn en liefhebben, ook al gaan wij in de fout. Vergeving vragen in Jezus' naam mag altijd!

17 december - Jona voert zijn opdracht uit



Jona had goed nagedacht in de grote vis en dus kreeg Jona opnieuw de opdracht van God: 'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om te vertellen dat ze niet goed bezig zijn.' Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve zoals de Heer hem gezegd had. In Nineve vertelde hij de mensen: 'Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!' De mensen wisten dat dit echt ging gebeuren en voelde zich schuldig. Ook de koning van Nineve wist dat dit geen grapje was en liet omroepen: 'Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, geen mens en geen dier. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich schuldig voelen en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en geen foute dingen doen. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt.' Toen God zag dat de mensen van Nineve hun leven veranderden, kwam hij terug op wat hij bedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Op weg naar Kerst hopen wij op de Verlosser, op Jezus' komst. God vraagt of

we ook ons gedrag willen veranderen, als we zijn boodschap horen. Luisteren naar Gods waarschuwingen en aanwijzingen, leven zoals Hij in zijn Woord vraagt. Dus zo leven dat God vol vreugde zijn liefde kan tonen.

24 december - Jona en de wonderboom

De bewoners van Nineve veranderen en God doet niet wat hij heeft gezegd. Dit vindt Jona niet leuk. Hij wordt kwaad en bid tot de Heer: 'Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en mensen vergeeft. Laat mij maar sterven, Heer; ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' Maar de Heer zei: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent?'



Jona ging weg uit Nineve en ging buiten de stad in een zelfgemaakte hut zitten afwachten wat er met de stad zou gebeuren. God liet een boom groeien bij de hut. Zo kon Jona in de schaduw zitten en God hoopte dat hij dan niet meer boos zou zijn. Jona was blij met de plant. Maar de volgende dag liet God de plant opeten door wormen waardoor de boom dood ging en Jona geen schaduw meer had. Nu had Jona het zo warm dat hij het opgaf en bad tot God: 'Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' God zei tegen Jona: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, want ik heb er voor gezorgd dat hij groeide en weer dood ging. Zou ik dan geen verdriet hebben om de mensen en dieren die in Nineve wonen?'

Gods liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Jona heeft daar moeite mee. Door de boom leert God Jona een les. Ook als Hij van anderen houdt, komen wij niet tekort. God wil het goede voor alle mensen. Hij is niet alleen de God van de mensen die altijd keurig hebben geleefd, maar ook van hen die ooit iets ergs hebben gedaan, maar daarvan nu spijt hebben en beter leven. God is groot genoeg om iedereen in zijn armen te sluiten.

'Er is een Kindeke geboren op aard'... 't Kwam op de aarde voor ons allemaal', zingen we morgen weer op het kerstfeest. De herders gingen samen in de stal kijken en waren blij samen met Jozef en Maria. Juist door Gods liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, wordt die nog groter en mooier, ook voor jezelf.

25 december - Jezus wordt geboren

Vandaag lezen we het verhaal dat Jezus wordt geboren.



Voor Jozef en Maria is er geen plaats, behalve in een stal. Daar wordt Jezus geboren. Maar Gods Zoon hoort toch niet in een stal, maar in een mooie kamer. Hij is toch heel belangrijk? Ja, dat is zo. Het is wel vreemd allemaal. Wanneer Jozef en Maria op weg gaan naar Betlehem, doen ze dat in opdracht van de keizer, maar ook omdat ze vertrouwen op God. God heeft de verlosser beloofd,

Maria mag zijn moeder zijn. Dan zal God ook voor de rest zorgen. Juist aan Jezus zie je hoeveel God van ons houdt. Zijn liefde laat zich niet tegenhouden door wat dan ook. Samen bedanken we de Here God dat Jezus is geboren, dat Hij ook aan ons zijn liefde wil geven. Meer liefde kan Hij niet geven. Jezus is het hoogtepunt. Kijk maar in de kribbe!

31 december - Jezus is meer dan Jona

Kerstfeest vieren is hoopvol en mooi. Een pasgeboren Kind is het grootste teken van Gods grote liefde. Het leven van Jezus lijkt op dat van Jona. Nee, Jezus deed gehoorzaam wat God van Hem vroeg. Hij deed geen verkeerde dingen en gunde iedereen Gods liefde. Hij deed alles om liefde te geven aan iedereen die Hij tegenkwam. Jona zat drie dagen in de vis. Hij dacht dat hij dood ging, maar hij werd juist gered; om zijn werk weer te gaan doen en Nineve te redden. Jezus zat drie dagen na zijn kruisiging weer opstaan uit de dood. Dan word het Pasen. Gods liefde kan niet meer verliezen nu Jezus is gekomen. Gods liefde zal voor al die miljoenen mensen genoeg zijn om voor altijd gelukkig te worden.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas:

10-12 Marike en Lisa
 17-12 Alice en Djoerd
 24-12 Erica en Hennie
 25-12 Gonnien en Anne
 31-12 Elly en Mark
 07-01 Nicoline en Anouska

Kerst samenzangavond in Harskamp

Al vele jaren organiseert het Christelijk Streekkor Otterlo samen met de Harmonievereniging Excelsior uit Harskamp een Kerst samenzangavond, onder het motto Kerst voor iedereen. Deze avond zal worden gehouden op donderdag 14 december a.s. om 19.30 uur in Partycentrum "De Molen" in Harskamp, de zaal gaat open om 19.00 uur.

Op deze avond zal er naast koorzang en muziek van Excelsior ook veel samenzang zijn voor U van mooie kerstliederen. Het Christelijk Streekkor Otterlo staat onder leiding van zijn dirigent Arjan van der Roest.

Het koor zal worden begeleid op de piano door Johan Wentink. De muziekvereniging Excelsior uit Harskamp staat onder leiding van een nieuwe dirigent.

Ook zal er medewerking worden verleend door het mannenensemble van het Christelijk Streekkor Otterlo.

De zaal wordt wederom weer beschikbaar gesteld door Partycentrum "De Molen".

Tijdens deze avond zal er ook worden gecollecteerd, de collecte zal deze keer worden geschonken aan de Hartenberg in Wekerom. Na afloop is er weer gelegenheid om over deze avond van gedachten te wisselen.

Ook is er gelegenheid om de door het Streekkor opgenomen CD te kopen.

Mocht u iets willen weten over het streekkor Otterlo, kijk dan op onze nieuwe website

Kerstconcert van het Christelijk Streekkor Otterlo

Het Christelijk Streekkor Otterlo zal weer haar jaarlijks kerstconcert verzorgen op zaterdag 16 december a.s. in de Nederlands Hervormde Kerk in Otterlo; aanvang 19.30 uur. De kerkeuren gaan open om 19.00 uur.

Aan deze avond zal ook medewerking worden verleend door het Mannenensemble van het koor. Verder zullen meewerken aan deze avond ds. Karel Bogerd, bariton en op de piano en orgel zijn zoon Evan Bogerd. Ook zal er weer samenzang zijn op deze avond.

De samenzang en koorbegeleiding zijn in handen van de dirigent van het koor, Arjan van der Roest

Opening, meditatie en de sluiting van deze avond zal ook nu weer worden verzorgd door Ds. P.B. Verspuij.

Na afloop van het kerstconcert is er gelegenheid om na te praten in gebouw Eben Haëzer naast de kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook bent u dan in de gelegenheid om onze nieuwe cd die is opgenomen te kopen.

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen. De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
 Proosdijweg 33 6714AK Ede
 Telnr 309191
 e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
 tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga, Edendreef 61, tel 638832,
 e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
 e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
 Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
 e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
 e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
 e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam

Op 24 november is Mensje Huisjes-Kalfsbeek overleden. Mevrouw Huisjes werd 17 augustus 1923 in Schiedam geboren en is 94 jaar geworden. Vorig jaar toen de Breukelderhof in Bennekom werd afgebroken verhuisde zij daar vandaan naar St Barbara in Ede. Hier woonde ze in een voor haar hele prettige omgeving. Hoewel het steeds lastiger werd om contact met elkaar te hebben stelde mevrouw Huisjes bezoeken vanuit de Beatrixkerk zeer op prijs.

Het afscheid en de crematie hebben in besloten kring plaatsgevonden in Crematorium Slingerbos in Ede. In de kerk is mevrouw Huisjes herdacht met lied 730 vers 3:

Die Maria hebt vergeven
 en de rover aan het kruis,
 laat de doden eeuwig leven
 met U in het paradijs.
 Heer, herinner u hun namen,
 oordeel hen en spreek hen vrij,
 en bedek hun schuld en laat hen
 zitten aan uw rechterzij.

Netta Hakkenberg
 Pastoraal werker

Omzien naar elkaar

Allereerst een mooi bericht. De 2-jarige Emmaly heeft een zusje gekregen, ze heet Phileine Inge en wordt Phileine genoemd. Phileine is 17 augustus geboren en is de dochter van Aron en Anne-loes van Engelenhoven. De familie is heel blij met dit kleine meisje.

Mevrouw de Bruin-Vink uit De Herbergier, gevestigd in de oude gasfabriek, is voor een heupoperatie in het ziekenhuis geweest. De operatie is goed verlopen en mevrouw de Bruin revalideert nu thuis onder begeleiding van een fysiotherapeut en met hulp van de verzorging. Ook mevrouw Dijkhuis-Zekveld die voor revalidatie enige weken in De Valkenburcht in Oosterbeek verbleef is inmiddels voldoende hersteld om weer thuis te kunnen wonen.

Mevrouw Koopmans-Weening is onlangs het ziekenhuis opgenomen, waar werd geconstateerd dat zij een rugwervel heeft gebroken. Omdat ze intensieve verzorging nodig heeft verblijft ze nu in De Klinkenberg. Ook de heer Vermeer bleek zoveel zorg nodig te hebben dat hij naar het Pieter Pauw in Wageningen is gegaan. Het is wennen voor het echtpaar Vermeer, maar meneer heeft daar een mooi plekje gevonden.

Een tijdelijk onderkomen is er voor de heer van Kampen in Oranje Nassau's Oord in Wageningen. Na een ziekenhuis opname vanwege een herseninfarct is hij hier naar toe gegaan om te revalideren. Hilly Bruil werkt ondertussen hard aan haar herstel in revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem. Ook Anny Gootjes

heeft het ziekenhuis verlaten en is om op krachten te komen op dit moment is in De Herberg in Oosterbeek.
Verder gaan onze gedachten uit naar mevrouw van Voorst-Dietiker. Zij is de laatste tijd wat meer gebonden aan huis. Dit neemt niet weg dat ze het gezellig vindt wanneer mensen even bij haar langs waaien.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Vanaf Proosda Beatitudinum

Sinds een paar dagen hangt er een uitbundig lichtsnoer aan de plantenbak onder mijn studeerkamerraam. En voor het eerst hebben we ook een heuse Hernhutter-Adventsster. Die ster, dat gaat nog wel. Ik hou wel van zo'n ster als stille getuige van het komende kerstfeest. Er zijn genoeg Bijbelteksten over sterren waarover je kunt mijmeren. Maar dat lichtsnoer, dat is toch een beetje wennen. Ik ken geen Bijbelteksten die over lichtgevende snoeren in voortuinen gaan. En toch heb ik pas (een beetje verlegen en me wat gênant voelend) in de avondschemering het lichtsnoer uitgerold en in het stopcontact aan de voorgevel geplugd, die min of meer voor dat doel daar al een half jaartje geleden bevestigd is. Ik zou zelf nooit zo'n snoer kopen - maar we hebben het snoer gekregen. En in dankbare herinnering hangt het snoer hier. Eerst was ik bang dat we een beetje uit de toon zouden vallen hier in de straat met onze kermisachtige verlichting (hij knippert niet hoor en de lampjes zijn ook niet in vijf kleuren ofzo, zo erg is het niet). Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nu, na een weekje, al gehecht ben aan ons lichtsnoer-in-de-voortuin. Wat fijn, om 's avonds, als ik de straat in fiets naar het licht te fietsen. Het ziet er warm en welkom uit. Als een stil protest tegen alle duisternis.

Vorige week bij de catechese spraken we er over dat gelovigen eigenlijk een soort 'verzetsmensen' zijn. We geloven dat we bij Gods Koninkrijk mogen horen en komen daarom in verzet tegen de vreemde overheersing van duisternis in deze wereld. Zonder militant te willen worden of doen, hou ik wel van die vergelijking. Gelovigen als verzetsmensen. Kinderen van het Licht, dat mogen we zijn. In verzet tegen alle duisternis. Getuigend van de Vrededorst, het Licht der wereld, die ons uitdaagt om ons licht te laten schijnen. No matter what.

Een goede advent toegewenst!

ds. Theo Pieter de Jong

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:

ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.
Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling

Predikant Hans Breunese:
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.30-13.00 uur via 06-18700102

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: Vacature
Aanspreekpunt tijdens vacature van ouderling voor de Hoffen, Beken en Velden: Nel de Vries, T 0318-631259; nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl
Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: Vacature

Ede-overig en Bennekom

Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Gedenken

In de dienst van 26 november noemden wij de namen van wie ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn en we ontstaken voor hen een licht aan de paaskaars.

We mijmerden: de wijk Veldhuizen wordt ouder en onder hen die ons ontvielen wisten we 'Open Hoffers' van het eerste uur. Ze waren betrokken vanaf de opening van ons kerkgebouw, deden vrijwilligerswerk, waren ambtsdrager, organist en deden zo veel meer.

Van allen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, korter of langer verbonden met onze gemeenschap, klonk voor het laatst de naam bij het doopvont. Het doopvont was ooit de plek waar voor het eerst hun naam in de kerk geklonken heeft. Daar en toen werd hun naam verbonden met de naam van de Vader, Zoon en Geest. In de trouw van de Eeuwige weten wij hen geborgen.

In liefde gedenken wij:

Jan Dekker, 69 jaar
Johanna Gesiena Boersma-Rinkema, 70 jaar
Anke Castein, 65 jaar
Anton Dirk van den Bos, 88 jaar
Hendrik van Vliet, 97 jaar
Jacoba Vossers-Both, 91 jaar
Gerrit Breunes van den Heuvel, 76 jaar
Peter Peters, 77 jaar
Jacob Bijl, 97 jaar
Joanna Gerritje Elisabeth Hoogerwaard, 92 jaar
Jan van Steden, 74 jaar
Tijmen Ploeg, 87 jaar
Arie van der Jagt, 82 jaar
Gerrigje Koenradina Wormgoor - Van der Rijst, 95 jaar
Wim Rijkse, 81 jaar
Heiltje Schreuders- van Drimmelen, 90 jaar
Douwe Wijnia, 79 jaar
Tanneke Geerse-Francke, 66 jaar
Wilhelmina Saapke (Mien) Neerken - Stap, 87 jaar

"Afscheid nemen" van Dietrich Bonhoeffer

*Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten..
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.*

In memoriam Mien Neerken

Maandag 13 november, op haar 87^e verjaardag overleed Wilhelmina Saapke (Mien) Neerken. Ze woonde samen met haar man Klaas aan de Goudenstein 6. Velen van ons kenden haar, niet in de laatste plaats door het vele vrijwilligerswerk dat zij

heeft gedaan. Ze is jaren ouderling en diaken geweest in De Open Hof en goed beschouwd is ze nooit echt gestopt met dat werk. Ze bleef contactpersoon en bracht velen met grote regelmaat een pastoraal bezoekje. Dit werk moest ze aan het begin van dit jaar vanwege haar gezondheid staken, maar haar gedachten bleven uitgaan naar al die 'Open Hoffers' die zij een warm hart toedroeg.

Klaas en Mien kenden elkaar meer dan driekwart eeuw. Ze woonden beiden in hun jeugd in Dedemsvaart. Hun beider opleiding bracht hen afzonderlijk naar Amsterdam. Mien deed daar de B verpleegkunde, belangrijk gebleven voor haar mensenkennis. Na de studietijd werd er getrouwd en het werk voerde hen naar Delft. Daar zijn de kinderen geboren. Vervolgens was er de overstap naar Hoogeveen en vanaf 1975 woonden zij in Ede. Op deze manier de woonplaatsen achter elkaar gezet, lijkt het een droge opsomming, maar een mensenleven vol activiteiten gaat erin schuil.

En zowel in Hoogeveen als Ede valt er maar één ding op: het vele vrijwilligerswerk en kerkenwerk door Mien verzet. In Hoogeveen zijn alle functies, die zij bekleedde niet meer te achterhalen. Wel wisten de kinderen nog van het Drents symfonieorkest te vertellen. Mien was violiste.

En hoe belangrijk De Open Hof in haar leven is geweest, blijkt wel uit haar gedachten van de laatste dagen, zoals ze die met ons deelde. Het bleek zeker ook uit de mensen die ze in haar laatste levensfase uitnodigde om haar bed. Ze zegende en werd gezegend. Ze nam afscheid in een stijl die bij haar leven paste: met aandacht voor anderen.

Woensdag 22 november was de uitvaart. In een volle Open Hof werd zij herdacht. We stonden stil bij psalm 100, een psalm met een bijzondere betekenis in het gezin. Een psalm bij het loffer, staat erboven. De Todah betekent eigenlijk het dankoffer. We dankten voor het leven van Mien Neerken. We hebben haar lichaam begeleid naar de laatste rustplaats op Heidepol. Onze gedachten gaan uit naar Klaas, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

Ds. Jacqueline Dam

Doop en Avondmaal op de derde advent

Zondag 17 december, de derde advent, is en wordt een bijzondere zondag. Op deze zondag, die van oudsher zondag Gaude-te, 'verheug u', wordt genoemd vieren we verheugende dingen: we vieren de doop van een drietal kinderen/jongeren en we vieren midden in de adventstijd de maaltijd van de Heer. Hij komt ons nabij in de tekenen van water, brood en wijn (en druivensap)! Gedoopt worden: Maria Antoinette (roepnaam Merel), dochter van Christiaan en Athalia Groeneveld-van de Pavert. Merel werd geboren op 12 september jl. Zij woont met haar ouders en broertje aan het Orvelterzand 6 in Kernhem. Ook worden gedoopt de jongeren Kim (geboren 28 februari 2001) en Simon (geboren op 13 maart 2006), dochter en zoon van Peter de Vaal en Els Moesker. Zij wonen met hun zus aan de Kamperfoelielaan 20. We hopen op vele doopgetuigen!

Tevens vieren we op deze derde zondag van advent de maaltijd van de Heer en zoals bekend is iedereen van harte welkom om daaraan deel te nemen.

We lezen die zondag over bloemen in de woestijn (Jesaja 35) - waar het in het adventsproject van de kindernevendienst ook over gaat - en het optreden van Johannes de Doper in de woestijn (Mattheus 11,2-10). We hopen op een feestelijke dienst en wensen de dopelingen en hun ouders vrede en alle goeds!

Ds. Jan Oortgiesen, consulent

De Kerstpreek maken we samen?

Lieve mensen: ik wil u vragen mij te helpen bij het maken van de kerstdienst.

Met de muziek gaat het wel goed komen, want de cantorij zingt ons voor en zingt met ons mee.

Maar nu nog de overdenking.

Nu denkt u natuurlijk, maarr eh daar was jij toch voor ingehuurd? Helemaal waar en dat doe ik ook graag, maar ik vind het ook fijn om naar u te luisteren en tot klinken te brengen wat er onder ons leeft. Herkennen wij de "goedheid en waarheid" nog waar Johannes over spreekt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie? Is dat nog steeds actueel en van betekenis voor nu?

Op Kerstmorgen lezen we vanouds Johannes 1. (Lucas 2 klinkt in de Kerstnacht)

Nee, we komen er niet bekaaid af omdat er dan geen verhalen over herders en engelen klinken.

Waar de andere evangelisten ons verhalen van de geboorte vertellen, wil Johannes ons de betekenis van de geboorte van Jezus verduidelijken. In een prachtig lied, pure poëzie, vertelt hij over hoe het verschil gemaakt wordt door het Woord dat onder ons zijn tent opslaat. Er komt goedheid en waarheid aan het licht, maar dat wordt niet altijd herkend. Ook in die tijd was er een getuige (Johannes de dooper) nodig om te duiden wat er gaande was.

We hebben getuigen nodig: wijzend en verwijzend spreken, zoals Johannes de dooper dat deed. Het woord is vlees (mens, NBV) geworden en we zien in hem goedheid en waarheid.

Wat kunnen wij ervan aanwijzen in onze wereld? Waar zien we die goedheid en waarheid?

Waar wordt het verschil gemaakt?

Daarbij zoek ik graag met u naar mensen, verhalen en gebeurtenissen die het verschil maken. Waar zien wij plekken waar het licht sterker is dan het donker?

Gaat het ons lukken om middels foto's op de beamer ons eigen licht op 'goedheid en waarheid' te laten schijnen? Neemt u deze handschoen op? Stuur dan voor 18 december uw foto van een situatie, een beeld, een kunstwerk een actualiteit(krantenfoto?) etc. , liefst met een kleine toelichting, naar:

rhvogelzang@gmail.com (Samen met Roelof vanuit de liturgiecommissie verzamel ik de foto's voor op de beamer.)

Graag tot 25 december a.s., een dienst van woord en beeld en samenzang.

Jacqueline Dam-Oskam

Spaaractie voor Diyo Nepal

Het kan u al bijna niet meer ontgaan zijn: in de Open Hof zijn wij enthousiast aan het warmlopen voor een spaaractie ten behoeve van een project in Nepal.

Achter de schermen is er al veel gebeurd en binnenkort hopen we dat u mee gaat doen en delen in ons enthousiasme. In een zestal acties verdeeld over het hele seizoen hopen we met elkaar iets moois neer te zetten voor het project Diyo Nepal. Op verschillende plekken gaat u binnenkort meer horen en zien over dit project.

We kunnen niet zonder uw betrokkenheid, maar we weten daarbij wel zeker dat meedoen u meer oplevert dan dat het u kost. Immers gezelligheid en samen dingen doen, zijn onbetaalbaar. We letten bij de verschillende acties daarom vooral ook op gezelligheid, onderlinge ontmoetingen en plezier.

Een belangrijke datum om daarvoor nu al vast te reserveren is **vrijdagavond 29 december**.

We houden dan een heus top 2000 kerken-café, dat gelinkt is aan de top 2000 die in diezelfde week op de radio wordt uitgezonden. Uw stem (muziekkeus) telt mee en als u het lastig vindt om te stemmen, helpen jongeren u de komende zondagen daarbij in de hal van de kerk. De 29^e is dus een belangrijke datum voor in uw agenda. Kom allen, want u wilt toch ook de talentenveiling, die er dezelfde avond is, niet mislopen!

Misschien hebt u wel een idee welke dienst u zou willen aanbieden of kopen?

Maar het moet gezegd: het zijn onze allerjongste gemeenteleden die de aftrap geven aan de spaaracties dit jaar. Met hun koekjes zorgen ze ervoor dat de kerstmarkt na de kerkdienst van **10 december a.s.** (als u dit leest: aankomende zondag) extra smaakvol zal zijn. Als u de koekjes wilt proeven, denkt u er dan aan wat extra geld naar de kerk mee te nemen om ze te kunnen kopen?

Voor meer informatie verwijzen we u naar de digitale spaarkrant bij de Kijk op de Wijk. Mis 'm niet!

Namens het kernteam wensen we elkaar een mooi actiejaar!

Leesclub Open Hof leest: "Heilige Strijd"

Woensdag 10 januari 2018 komt 'de leesclub' weer bij elkaar.

We lezen dan het boek van Beatrice de Graaf "Heilige Strijd." Hoe als Christen te leven in een tijdperk van terreur en geweld. U kent Beatrice de Graaf misschien van de TV. Ze is regelmatig te gast in DWDD. Ook haar boek heeft afgelopen tijd al veel de pers gehaald.

Bent u er net zo nieuwsgierig naar als wij, sluit u dan aan en lees en spreek met ons mee.

De bijeenkomst start om 14.30u in de Open Hof. Vooraf aanmelden niet nodig.

Ds. Jacqueline Dam-Oskam

Uit de wijkkerkenraad

In november heeft de wijkkerkenraad twee keer vergaderd. De vergadering van 6 november stond geheel in het teken van de nieuw te beroepen predikant.

De voorzitter opende de vergadering met het lezen uit het dagboek van Henri Nouwen "Genezing en Verzoening" en gaat voor in gebed.

Thema van de avond was: waar wil De Open Hof over 5 jaar staan en welke predikant hoort hierbij?

Input voor dit thema kwam uit de gemeentebijeenkomst van mei 2016 onder leiding van Nynke Dijkstra, en de sectie-avonden gehouden in het najaar 2017. Naar aanleiding van deze vergadering werd besloten dat er een concept profielschets voor predikant en gemeente wordt opgesteld. Ter voorbereiding van de gemeenteavond is er een extra vergadering op 20 november. Als sluiting werd een gedicht van Nel Benschop voorgelezen.

In de vergadering van 20 november werden de profielschetsen besproken en de gemeenteavond van 29 november voorbereid.

Betty Plumers, scriba

Uitnodiging Kinderkerstviering met musical "Hotel Toekan"



Ook benieuwd naar het verhaal van Hannes en Herbert? Wat voor bijzondere dingen gaan er gebeuren in Hotel Toekan?

Kinderen, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, papa's, mama's en opa's en oma's wees welkom op 24 december om 19:00 uur in De Open Hof!

Musical, samenzang en warme chocomel na afloop!

Adventsproject kindernevendienst: een boek vol verwachting

Advent is een tijd van verwachten en uitkijken naar het kerstfeest. In de kindernevendienst horen we verhalen uit het boek van Jesaja. Hij schreef een boek vol verwachting. Ook als er in je leven of in de wereld om je heen nare dingen gebeuren, mag je blijven hopen en verwachten, omdat God naar mensen toe komt. Hij komt dichtbij. Met die verwachting gaan we op weg naar Kerst.

Tweede advent (10 december) is het thema: 'Stel je voor...'

Stel je voor... geen oorlog meer, geen armoede... Een goed leven voor iedereen. Jesaja droomt over zo'n toekomst voor iedereen. Deze zondag maken we al een klein begin om een goede toekomst voor mensen in Nepal waar te maken. We maken kerststukjes en verkopen die tijdens de kerstmarkt na de kerkdienst voor dit goede doel Nepal. Ook de thuis gebakken koekjes kunnen voor dat doel verkocht worden. Hoeveel geld denk jij dat we kunnen inzamelen?

Derde advent (17 december) is het thema: 'Bloemen in de woestijn'

We horen het verhaal van een dorre woestijn die tot bloei komt. Bloemen kunnen het verschil maken tussen een saaie en vrolijke ruimte, maar ook tussen een saai of vrolijk gevoel... We gaan het laten groeien en bloeien in de Open Hof! Kom je helpen?

Vierde advent (24 december) is het thema: 'God komt dichtbij'.

Hoe zou een engel er eigenlijk uit zien?! Vandaag horen we het verhaal van de engel Gabriël die bij Maria komt. Hij laat zien dat God heel dicht bij mensen komt. Wij gaan iets maken waardoor jij eraan herinnerd wordt dat God ook dichtbij jou wil zijn.

Eerste kerstdag (25 december) is het thema: 'Het wordt licht'.

Tijdens advent is er elke week een kaarsje bijgekomen. Vandaag branden alle kaarsen en horen we het verhaal van de geboorte van Jezus. Kerstfeest is het feest van het licht. We maken allemaal een eigen ster. De oudsten gaan timmeren! Het wordt vast heel leuk en gezellig... We hopen dat je komt!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

"Ik vind dat ik het zelf moet kunnen..."

Vanuit mijn werk als Sociaal werker bij Malkander zie en spreek ik veel mensen. Vanochtend was op ik huisbezoek bij een mevrouw die voor haar zieke man zorgt. Hij is ernstig ziek en zou opgenomen kunnen worden in een hospice, maar ze willen beide graag samen blijven in hun eigen omgeving. Wat me zo raakte was dat ze vooral druk was met alle dingen regelen. Op tijd opstaan, de zorg bijpraten, afstemmen met de thuiszorg, regelen

of er iemand kan komen oppassen, medicatie bijhouden, enz. Toen ik haar vroeg hoeveel tijd ze voor zichzelf had per week, zei ze dat ze niet eens meer toe kwam aan een boodschapje doen bij de super om de hoek. Ze durft haar man niet meer alleen te laten en heeft geen tijd om even te ontspannen. En dat was te merken. Ze vond het zelfs moeilijk om de geboortedatum van haar man op te noemen en kon haar postcode niet meer bedenken. Zo vol zat ze in haar hoofd.

Ondanks de vermoeidheid die ik bij haar zag, vond ze het ontzettend lastig om hulp voor zichzelf te accepteren. Toen ik dat benoemde zei ze: "Ik hoor dat toch gewoon te kunnen? Ik vind dat ik het zelf moet kunnen." En daarin is ze niet de enige. Veel mensen die thuis extra zorg hebben voor een kind/partner/ouder vinden dat ze dat horen te doen en ook allemaal horen te kunnen. Zelfs als de taken erg veel worden.

Ik gun haar zo wat ontspanning en rust, tijdens mijn gesprek met haar. Maar ja, als je eigen partner zo ziek is, doe je natuurlijk alles wat je kunt in de hoop dat hij weer opknapt, ook al heeft de dokter het anders verteld. Ik ben zo bang dat ze spijt gaat krijgen. Spijt dat ze niet meer momenten heeft gezocht om samen te praten, nog wat leuk te doen, mooie herinneringen op te bouwen te midden van de onrust. Gelukkig heb ik haar zover gekregen om hulp in het huishouden te accepteren. Al was het maar omdat de hulp tijdelijk is (voor 12 maanden) en kosteloos. Hopelijk ervaart ze dat ze het niet alleen hoeft te doen en dat er hulp mogelijk is, als ze er maar om vraagt.

Kent u ook mensen die voor een zieke naaste zorgen? Of voor iemand met psychische klachten? Help ze een handje en wijs ze gerust op Malkander. Kijk op www.watwerktvoormij.nl voor meer informatie.

Jan Jong
Sociaal werker bij Malkander
jjong@malkander-ede.nl

Wandelen? Ja!

Het is leuk dus gaan we door. We hebben weer 4 wandelingen geselecteerd.

Met andere Open Hoffers 1 tot 1 ½ uur samen op pad.

Iedereen is welkom, opgeven is niet nodig. Hier volgen alvast de data:

Woensdag 27/12 Midwinterhoornwandeling om 13.30 uur.

Startpunt: Doesburger Molen, Doesburger Molenweg.

Donderdag 25/1 om 9.30 uur Achterom van Doesburgerdijk naar Doesburgermolen.

Startpunt: parkeerplaats winkelcentrum Parkweide (t.z.t. volgt precieze locatie)

Donderdag 22/2 om 9.30 uur. De hei op.

Startpunt: parkeerplaats Driebergweg. (Hondenuitlaatgebied, rotonde bij de Langenberg)

Donderdag 22/3 om 9.30 uur. 'Waterwandeling'.

Startpunt: Parkeerplaats Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Gerda Hiddink tel. 0621908209 of 618618, Wim Plumers tel. 0621988729 of 591029, Truus van Otterloo tel. 06 33754367 of 621059 en Dora vd Velde tel. 0318-482269 of 0613191247.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487

J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395

L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@Emmaüs-ede.nl

In memoriam

Op 30 oktober is Jan Kits, echtgenoot van Ali, vader van Rob en Anneke, op 79-jarige leeftijd overleden.

Aan het begin van de zomer bleek dat Jan ziek was. In eerste instantie leek het erop alsof het nog best lang kon duren. Langzaam ging het wat minder, maar ineens, alsof er een kritisch punt gepasseerd, ging het niet meer en sloeg de ziekte ongenadig toe en overleed Jan binnen een paar dagen.

Jan groeide op als oudste in een gezin met vijf kinderen. Omdat hij de oudste was en omdat de oorlog net achter de rug was, moest hij al vroeg aan het werk. Maar omdat hij hard werkte als onder andere fietsenmaker en automonteur én daarnaast gedurende 14 jaar naar de avondschool ging wist hij zich op te werken tot leraar landbouwmechanisatie. Hij was handig: wat zijn ogen zagen kon hij met zijn handen maken. Zijn grootste hobby was het bouwen van vliegers. Hij was er zo goed in en zijn vliegers waren zo mooi dat hij er internationaal aanzien mee verwierf. In de weekenden ging hij samen met Ali dan ook zeer regelmatig naar allerlei vlieger-bijeenkomsten, met als jaarlijkse hoogtepunt het vliegerfestival op Fano in Denemarken.

Jan was een man van regels, normen en waarden. Hij was op zoek naar vastigheid duidelijkheid. Hij zorgde voor zijn kinderen en Ali op zijn eigen manier. Het praten was niet zijn sterkste kant, maar op verschillende andere manieren probeerde hij zijn kinderen en kleinkinderen te ondersteunen.

Hij was een man waar het geloof bij hoorde. Niet zo heel duidelijk, maar het was zeker aanwezig en de kerk was dan ook best belangrijk. Zijn kinderen gingen naar de zondagschool, zelf speelde hij trompet tijdens verschillende diensten (o.a. met pasen en kerst). De muziek was sowieso van groot belang in zijn leven. Hij speelde onder meer bij de Edese harmonie. Tijdens de afscheidsdienst, waarin we stil stonden bij zijn leven en met elkaar nadachten over Psalm 139 speelde deze harmonie dan ook twee prachtige koralen.

Wij wensen Ali, Rob en Margreet, Anneke en zijn kleinkinderen, Jeroen, René, Simon, Remco en Maaïke Gods nabijheid toe!

Ds. J.P. Prenger

Bij de diensten naar kerst

Op de tweede adventszondag, 10 december, zal Janneke Bron voor het laatst in 'actieve dienst' voorgaan. Voor volgend jaar staat ze ook wel op het rooster, maar haar dienstverband eindigt op 31 december van dit jaar. Tijdens de dienst op oudejaarsdag zullen we dan ook van haar afscheid nemen.

Op de derde adventszondag gaat ds. E. Hagen voor.

De vierde adventszondag is een enigszins bijzondere dag omdat 's avonds de kerstnachtdienst is. Voorganger, zowel 's morgens als 's avonds is ds. Jan-Peter Prenger. In de kerstnachtdienst zal de cantorij o.l.v. Tanja Taale meewerken.

De dienst op kerstmorgen belooft een vrolijke dienst te worden, met medewerking van jongeren die een aantal liederen zullen begeleiden. Ook in deze dienst zal Jan-Peter voorgaan. We denken met elkaar na over de herberg en dan met name over de vraag hoe wij een open en gastvrije herberg kunnen zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd om één of meerdere vieringen met ons mee te vieren!

Gave vieringen in de Emmaüs

Zondag 26 november was er een Gave viering in de Emmaüs. Gave vieringen zijn vieringen gemaakt door gemeenteleden. Er wordt voor zo'n viering geen voorganger uitgenodigd. De Gave vieringen zijn vier jaar geleden ontstaan. Binnen de gemeente is genoeg spiritualiteit en creativiteit te vinden om zelf een viering vorm te geven. Daarom ook de naam Gave viering. We maken gebruik van de "gaven", de talenten van gemeenteleden en we hopen dat deze vieringen als "Gaaf!" worden ervaren. Het zijn vieringen die anders verlopen dan normaal. Er wordt altijd vanuit een thema gewerkt, wat bedacht wordt door een voorbereidingsgroep. De hulp en inzet van de gemeenteleden wordt gevraagd voor de uitwerking. Bijvoorbeeld om liederen aan te dragen bij het thema, maar ook een inhoudelijke inbreng.

Deze zondag hebben we gevraagd of gemeenteleden hun eigen credo of Magnificat, Danklied, wilden maken en voorlezen in het midden van de gemeente. Dit keer werkelijk vanuit het midden

van de gemeente, want dit gedeelte van de dienst werd gedaan rondom het doopvont. Er waren prachtige bijdragen. Zij staan op de website van Emmaüs:

<http://Emmaüs-ede.nl/vieringen/gave-viering-26-november-2017>. Deze viering begon wat 'anders dan normaal'. We hebben elkaar namelijk eens diep in de ogen gekeken. Vanuit de gedachte: kennen we elkaar eigenlijk wel, hebben we elkaar wel eens in de ogen gekeken hebben we daarin een oefening gedaan. In twaalfen elkaar in de ogen kijken. Wat zie je bij de ander. Een minuut duurt dan best wel lang. We zijn hierdoor geïnspireerd door een filmpje, waarbij mensen elkaar ook in de ogen kijken. Het ontroert me elke keer weer als ik het zie. Nog meer ontroering is er als je weet dat het Joden en Palestijnen zijn die elkaar in de ogen kijken, soms voor de eerste keer van hun leven. Het is zeker de moeite waard om het eens te bekijken. Het heet Eye to eye. Ook dit filmpje vindt u op onze website. Zo weet u weer iets meer van wat er in Emmaüs gebeurt.

Namens de werkgroep Gave vieringen,
Annie Benjamin

Van de Cora

In de vergadering van 9 oktober is het volgende aan de orde geweest.

In het komende vierkerkenoverleg willen we het gesprek aangaan met de moederkerken hoe we het begrip oecumene in de samenwerkende kerken vorm willen gaan geven, nu we na de fusie van de PGE en de beroeping van onze nieuwe voorganger Jan-Peter Prenger in een nieuwe periode zijn aangekomen. We staan op een kruispunt van oud en nieuw en willen de koers voor de toekomst, samen met onze dragende kerken gaan verkennen en uitstippelen. Eén van de redenen om dit gesprek aan te gaan is de brief van de ELG in juni van dit jaar en het laatste vierkerkenoverleg.

Ook de rol en de ontwikkeling van de CoRa gaan we in de komende tijd opnieuw tegen het licht houden. Wat vraagt de gemeente? Doen we nog steeds de goede dingen op de goede manier? Welke goede dingen moeten we versterken? Welke zaken moeten we oppakken en verder ontwikkelen?

De opzet voor de begroting 2018 is besproken. Er wordt extra budget begroot voor de gespreksgroep ouderen en chronisch zieken en voor de werkgroep stilte-ruimte.

Emmaüs gaat in maart 2018 meedoen aan The Passion in Ede Zuid, die door de Raad van Kerken is geïnitieerd. Jan-Peter integreert The Passion in de Goede vrijdag viering in Emmaüs. De komende tijd horen jullie daar meer van.

De beheerscommissie gaat aan de slag met KerkTV voor Emmaüs: de ervaringen van Kleopas en de handreikingen van Kerkomroep worden verzameld en er komt een informatiebijeenkomst voor gemeenteleden, waarin we het gebruik gaan bespreken.

Het verzoek om aandacht voor Jonge Medelanders -een initiatief t.b.v. asielzoekers- wordt door Jan-Peter meegenomen in een viering die het thema Vluchtelingen heeft.

De CoRa heeft een groepje mensen gevraagd om samen na te denken over verschillende communicatie kanalen van Emmaüs: de website, Emmaüs Nieuws, Facebook, etc. De groep is bijeen geweest en er zijn afspraken gemaakt voor het stroomlijnen en verbeteren van de communicatie. Er wordt gekeken of dit een structurele werkgroep kan worden, zodat we de gehele communicatie naar de verschillende doelgroepen op een hoger niveau kunnen krijgen.

Vier-kerken-overleg op 1 november

Op 1 november 2017 hebben de vier kerken vergaderd. Vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente te Ede (PGE), de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG), Rooms Katholieke Parochie Titus Brandsma en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede waren aanwezig samen met Jan Peter Prenger, Freek Rohn en Albert Wielink vanuit Emmaüs.

Belangrijkste onderwerp in de vergadering was de samenwerking van de 4 kerken. Het gesprek hierover is opgestart vanuit een brief van de ELG van juni dit jaar, waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd van Emmaüs voor de onderlinge relatie. Uitgangssituatie is het recente verleden waarin er geen goed contact is geweest, door allerlei omstandigheden. Niet in de laatste plaats was daar de zoektocht naar formatieruimte en invulling daarvan door een nieuwe voorganger voor Emmaüs.

De vertegenwoordigers van alle vier kerken hebben op 1 november in de vergadering hun indruk van de actuele situatie ver-

woord. Deels is er bij hen sprake van herkenning van de observaties van de ELG over de afwezigheid van contact en informatie. Ook is er sprake van onbekendheid van Emmaüs en haar historie bij enkele vertegenwoordigers. Er is begrip voor de crisissituatie waarin Emmaüs in de afgelopen jaren zat, waardoor Emmaüs vooral met zichzelf bezig was. Belangrijk is, dat onder de aanwezigen wordt gedeeld de *uniekheid* en *waarde* van wat vier kerken -protestant, katholiek, luthers en vrijzinnig- hier in de 'bible belt' van Nederland hebben neergezet: een oecumenische geloofsgemeenschap. Zinnige vraag is nu: Hoe willen wij verder op weg? Een herbezinning op 'de samenwerkende kerken' na 20 jaar is zinvol en eigenlijk vanzelfsprekend. En natuurlijk ook spannend.

Na de start van Jan-Peter als (bijna) fulltime voorganger, die zich volledig op Emmaüs kan richten, is er in Emmaüs ruimte voor nieuw elan om Emmaüs opnieuw 'uit te vinden'. Een omliggende visie is er nog niet. Binnen Emmaüs gaan we daar samen mee aan de slag. Belangrijk is -en dat wordt door alle 4 de kerken benadrukt- dat in de ontwikkeling van Emmaüs de samenwerkende kerken ook betrokken zullen zijn.

Open communicatie en informatie zijn nodig. Nog maar kort geleden is er een werkgroep Communicatie opgestart met gemeentelieden die hiermee praktisch aan de slag zijn gegaan. De informatieve achterkant van de liturgie, de facebookpagina en de vernieuwde website zijn daarvan een voorbeeld.

Er is afgesproken met de vier kerken is dat we vanuit Emmaüs een "houtschoolschets" voor de toekomst zullen maken en dat deze als handvat zal dienen voor een nieuw overleg/bespreking op 14 maart 2018. U als Emmaüs-ganger hoort hier zeker nog van.

ALGEMEEN



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: Orgeluur, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: Kerkvenster: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: Zingend geloven. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 21.00 uur.

Programma 'Kerkvenster' december 2017

11 december

Gesprek met Cees Hendriks 'Pastoraat en werk'. Lied van de Week: 'Zal er ooit een dag van vrede zijn?' (NLB462). Column: Joop Korteland. Muzikale intermezzo's. Actuele berichten.

18 december

In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'O wijsheid, daal als vruchtbare taal' (NLB466) Column: Annemiek Stam. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

25 december

Vraaggesprek met Maty en Arie Romein over 'De traditie van Kerstverhalen'. Kerstverhaal, gelezen door Sijnje Fredrikze. Kerstmuziek en -zang.

Het kerkelijk bureau is gesloten op vrijdag 15 december 2017 en tussen 22 december 2017 en 8 januari 2018

KERKELIJKE STAND

Overleden

3 nov 2017: T. Geerse-Francke, Laathof 23, 66 jaar
 13 nov 2017: W.S. Neerken-Stap, Goudenstein 6, 87 jaar
 14 nov 2017: C.G. Sprey-Bothof, Diamantstraat 7/14, 87 jaar
 23 nov 2017: J.J.W. Kisters, Gildestraat 120, 75 jaar

Nieuw ingekomen

R.J.E. Repko, Beukenlaan 2B/7
 H. van der Ree Doolaard, Maanderpoort 45
 J.M.H. Biesheuvel, Nwe Klinkenberg 1A-357
 A.W. Schieven, Nolethof 14
 A.L. Westers, P. Potterstraat 55
 G. Kuperus, Sint Hubertus 133
 J.G.C. Lamers, E. Casimirlaan 72
 J.W. de Wit, Hoefweg 51
 fam. De Jong-Van Lavieren, Obrechtlaan 16
 G. Versteeg, Molenstraat 129

Verhuisd

fam. Van Tuil-De Kruijf, Oude Arnhemseweg 22A naar Brouwerstraat 17A
 fam. De Bruin-Meurs, Robijnstraat 2 naar Op den Berg 40B
 fam. Berkien-Van den Brink, Nwe Kazernelaan 59 naar Wolfsdijk 3

Vertrokken

T.C. Sliedregt, Enkalaan 8 naar Bennekom
 D.B.M. Lokkerbol-Schorel, Glindhorst 65 naar Bennekom
 J. Nieuwkoop-Chabot, Groenendaal 134 naar Wageningen
 J.G. van den Heuvel-Hendriksen, Leeuwenhorst 5 naar Nistelrode

Overgeschreven naar

Lunteren: T. de Koning, Proosdijveldweg 75

NIEUWS

De slag om de gastvoorganger (deel 1)

Nu al gebeld worden voor het dienstenrooster van 2019? Veel predikanten ondergaan het met ergernis. Vandaag: deel 1 van de serie 'De slag om de gastvoorganger'.

Advent 2017 is nog niet begonnen, en nu al gebeld (of: aan het bellen) voor het preekrooster van 2019? Deel uw ervaringen, eventuele ergernissen en suggesties - dat was afgelopen maandag de oproep in de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Het onderwerp roept veel reacties op, met name van predikanten. 'Bel ons niet te vroeg', is hun hartekreet. Maar wat 'te vroeg' precies inhoudt, daarover verschillen de meningen. Samen op vakantie

Eén ding is duidelijk: de predikanten die op de oproep reageerden willen op dit moment nog niet hoeven nadenken over het dienstenrooster van 2019. Vooral hun persoonlijk leven speelt daarbij een belangrijke rol. "Mijn vrouw heeft óók een baan, dus ik moet nu al met haar overleggen over onze zomervakantie van 2019. Op haar werk lachen ze haar uit, want dat kunnen de collega's onderling nu echt nog niet bepalen. Tja, dat begrijp ik heel goed", schrijft ds. Steenks uit Wemeldinge. Anderen herkennen dit. Ds. Ravensberg uit Voorne-Putten: "Als je partner tussentijds een andere baan krijgt, weet je niet of je dan nog wel samen op vakantie kunt gaan. Of de preekvoorzieners moet weer opnieuw aan de slag." Naast vakanties laten ook andere activiteiten, zoals familie- en vriendenweekenden, zich lastig erg ver vooruit plannen.

Iets meer vertrouwen

Niet alleen het persoonlijk leven wordt genoemd als argument om niet te vroeg diensten te willen toezeggen. Sommige predikanten willen liever niet te veel zondagen vastleggen, zodat ze in de gelegenheid zijn om zelf als gemeentelid in de dienst mee te doen. En daarnaast klinkt de roep om niet alles al dicht te willen

timmeren, maar met iets meer vertrouwen te werk te gaan. “Mag het iets relaxter in het kerkelijke ‘bedrijf’?”, vraagt ds. Quik-Verweij uit Brummen. “Zullen we met iets meer vertrouwen handelen en wandelen?” De predikante heeft overigens wel begrip voor de druk waaronder roostermakers staan. “Er worden tegenwoordig steeds meer eisen gesteld aan het preekrooster: een grote naam, wat jonge voorgangers, vanwege de begroting het liefst mensen uit de buurt... Het zoeken naar voorgangers wordt zo wel een hele ingewikkelde taak.”

Dilemma's

Ook andere predikanten herkennen de dilemma's van roostermakers. Bepaalde periodes zijn voor hen erg lastig in te vullen, met name de zomermaanden en vakantieweken. En in sommige gebieden zijn er veel deeltijd-predikanten, waardoor roostermakers een grote taak te vervullen hebben. Veel predikanten geven aan graag mee te willen denken over oplossingen, zoals ds. Schimmel uit Noordoost-Groningen. “Het komt hier regelmatig voor dat een predikant in de ene kerk voorgaat om 9.30 uur, en om 11.00 uur in een naburige gemeente. Dit zorgt ervoor dat er toch in elke kerk een predikant kan zijn.” Een heel aantal predikanten is bovendien bereid om last-minute bij te springen, als dat nodig is. “Ik leg weinig zondagen van tevoren vast, dus als een collega plotseling verhinderd is, ben ik op korte termijn beschikbaar”, aldus emeritus-predikant Van Beek.

Afspraken

Als predikanten op dit moment hun diensten voor 2019 nog niet willen inplannen, wanneer dan wel? Opvallend is dat er veel verschillende grenzen worden gehanteerd. Sommige predikanten willen niet voor 2 januari gebeld worden, anderen niet voor maart of april, en anderen hanteren Pasen als grens. Maar de voorkeur ligt voor de meesten zelfs nog later. “Ik zou willen dat er een bindende afspraak binnen de kerk komt dat er op zijn vroegst pas in het najaar gebeld mag worden voor het komende kalenderjaar”, mailt ds. Vlasblom uit Losser. Het merendeel van de reagerende predikanten pleit voor een dergelijke gezamenlijke afspraak.

Derde zaterdag van september

Zo'n afspraak is echter ingewikkeld. Dat blijkt uit het initiatief van inmiddels alweer vijftien jaar geleden, de zogeheten 'septemberlijst'. Predikanten die zich bij dit initiatief aansloten, gaven aan pas afspraken voor het volgende jaar te maken vanaf de derde zaterdag van september. Inmiddels telt de septemberlijst weinig predikanten meer. “De praktijk bleek weerbarstig”, licht ds. Holtslag uit Giessenburg toe. “Preekvoorzieners bleven vóór september bellen, omdat ze bang waren dat ze de lastige data niet meer gevuld zouden krijgen. En de predikanten op de lijst merkten vervolgens dat ze minder preekbeurten kregen, omdat anderen - die niet op lijst stonden - al wel beurten toezegden.” Zal een nieuwe poging een langer leven beschoren zijn? De hoop is er in ieder geval. Ds. Vlasblom: “Ook het kerkelijk leven is in Gods hand. Laten we daarom niet bang zijn of er over twee jaar wel een voorganger is.”

Steeds meer kerken in actie voor vluchtelingen

Het overgrote deel (85%) van protestantse kerken is betrokken bij de opvang van vluchtelingen, dat blijkt uit het onderzoek van Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland.

Tweede van de kerk zegt dat de betrokkenheid de afgelopen twee jaar is gestegen en verwacht dat de betrokkenheid de komende twee jaren blijft stijgen. Daarnaast blijkt ook een groot deel van de kerkleden (26%) persoonlijk actief voor vluchtelingen.

Kerk zet zich al eeuwen in

Kerkleden bieden vaak praktische hulp zoals taal/inburgering (46%), geld geven (46%), kleding/goederen geven (40%), buddy zijn (32%) of bidden (28%). Binnen de kerken zelf is de betrokkenheid gericht op vluchtelingen wereldwijd (42%) en vluchtelingen in de eigen woonplaats (71%), bijvoorbeeld via statushou-

ders die in gemeente wonen of in asielzoekerscentra verblijven. “Dat verbaast ons niet”, zegt Karel Jungheim die als specialist Vluchtelingen van Kerk in Actie een toename van het aantal vragen ziet binnenkomen. “De kerk zet zich al eeuwen in voor mensen die het moeilijk hebben en in het bijzonder ook voor de positie van vluchtelingen in onze samenleving. Nu de kerken steeds meer vertrouwd raken in contact met vluchtelingen, groeit ook de betrokkenheid”, aldus Jungheim. De betrokkenheid zou nog hoger zijn als de samenwerking tussen burgerlijke gemeenten en kerken beter was. “Bij kerken die nog niets doen heerst er vaak onduidelijkheid over het aantal vluchtelingen in de gemeente of hoe ze in contact met hen kunnen komen. Ze willen dan wel wat doen maar weten niet wat de mogelijkheden zijn.”

Samen eten blijkt belangrijke basis

Jungheim ziet dat er steeds meer initiatieven vanuit kerken ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld meer kerken die samen met vluchtelingen eten. “Het project HapSnap in Montfoort, dat recent werd verkozen tot het beste diaconale initiatief, is daar een mooi voorbeeld van. Vanuit Kerk in Actie willen we zulke initiatieven ondersteunen. Landelijk organiseren we op 18 december de actie Tafels van Hoop, waarbij we alle kerken oproepen om op die dag in hun eigen plaats een maaltijd te organiseren met vluchtelingen.”

Eerder onderzoek van EenVandaag wijst uit dat 94% van de vluchtelingen in Nederland zich eenzaam voelt. “Persoonlijk contact is heel belangrijk voor hun integratie. Samen eten geeft mooie kansen om met elkaar in gesprek te gaan.”

Wereldwijd ruim 33 miljoen kinderen op de vlucht

De actie Tafels van Hoop maakt onderdeel uit van een adventscampagne van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen wereldwijd. “Liefst 65 miljoen mensen zijn vandaag de dag op de vlucht en maar liefst 51% van hen is kind. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zijn kerken actief voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld in Libanon, waar 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen en kerken veel van de kinderen onderwijs biedt. Door de kerken daar financieel in te ondersteunen hopen we ook kinderen in die landen te helpen”, aldus Rob van Ooijen die woordvoerder is voor de hulporganisatie.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede