



De druktemeter

Vakantiedrukke..... Je huis aan kant voor je weggaat. De koffers ingepakt. Heb ik alles wel?!..... Vrienden uitgenodigd voor de "vrije week" in de vakantie..... En ik zelf natuurlijk de preek zo'n beetje rond voor na de vakantie... Ja, dat zijn van die momenten dat je het gevoel hebt dat het extra druk is. Toch denk ik wel eens dat deze drukte niet zoveel verschilt van de drukte elke week.

Ineens is het alwéér maandag, moet je kind het rekenhuiswerk af hebben, vragen vrienden wanneer jullie nou eindelijk eens komen (nee sorry, agenda is de komende maanden bezet), moet je hoognodig naar je vader die alleen is, kun je je werk prima doen, maar hebben ze getest dat je nog wel een cursus Nederlands moet doen. Tja, je zwakke plek;- met tegenzin op de verjaardag van je dochter naar de bijspijkerkursus...

En zit je in de trein, ook dan hoor je van anderen om je heen over ook nog een ander soort druk: Peter en Esmée liggen in een vechtscheiding; zielig voor hun kinderen, jôh, die nemen dat hun leven lang met zich mee.... Ik moet mijn tentamens halen, anders kan ik niet verder met de opleiding; Zelfs in de kerk: ja, ik doe maar weer mee, al zeggen ze dat het steeds dezelfde zijn die het doen.

En zo kun je wel even doorgaan over de terreur van de klok, de wekker, het mee moeten gaan in de tijd...

Onlangs las ik dat zelfs op drukke dagen de druktemeter niet meer ingezet kan worden. Omdat dan het hele mobiele netwerk overbelast raakt. De druktemeter is bedoeld om op te meten hoe druk het zal worden bij concerten, koningsdag, Schiphol etc. Iets waar veel mensen aan mee willen doen.

Wat zou er eigenlijk boven water komen als we op ons eigen leven en hart een druktemeter zouden inzetten? Die uitspraak van Jezus tegen Marta: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk' uit Lucas 10:41 geeft mij altijd wel te denken. Soms is het echt de hoogste tijd om weer eens stil te staan bij wat echt belangrijk is. Ik denk dat Jezus daartoe oproept om de ondertoon van rust die er in je leven kan zijn niet kwijt te raken.

Stilte en rust zijn niet makkelijk te vinden. Wie zet er niet liever een radio aan als het stil is; of wie lukt het om in alle rust eens na te denken over zichzelf of wat er allemaal op je afkomt. Veel te confronterend misschien.

Maar aan de andere kant: wie botst er niet eens tegen de leefwereld om ons heen op, omdat er zo weinig tijd is voor wat die leefwereld ontstijgt? Het kan echt helpen om innerlijk de tijd te nemen zaken in onszelf en in onze maatschappij eens onder de loep te nemen en antwoorden te vinden voor de problemen waar we voor staan. Worden je kinderen gelukkiger van 2 i-Phones? Ben je zelf gelukkig met alleen altijd maar de beste moeten zijn op elk vlak?

Om mij heen en in mijn eigen leven zie ik dat zoveel ten koste gaat van betrokkenheid op elkaar. Zo nu en dan even de aandacht richten op

jezelf
een kind
een vriend
een moeder.

Het is maar zo relatief of je tijd hebt. Misschien moet je wel leren beseffen, dat je zelf tijd bent. Wat verlang je nou ten diepste voor jezelf en voor wie je lief zijn?

"Joepie, hoef je niet weg vanavond", zei één van de kinderen pas.... We deden een spelletje, waarbij een beroep werd gedaan op fantasie en verbeeldingskracht. Mijn enige zorg was heel even hoe ik het spreekwoord "iemand aan het hart drukken" moest uitbeelden....

"Wat was het gezellig, mam....."

Tuurlijk. Zorgen zijn er genoeg. Maar soms is het helemaal niet zo moeilijk.

Gewoon even: tijd met elkaar. Er staan best goede uitspraken in de bijbel....

Caroline Oosterveen

SCHRIFTLEZEN

6 augustus Jeremia 7, 2 – 7 en Mattheus 7, 15 – 21

Jeremia schroomt nooit, schijnheiligheden aan de kaak te stellen – of ze nu van politiek-maatschappelijke, of van religieuze aard zijn: schijnheiligheden leiden tot schijnveiligheden. Wie denkt dat een dosis deftige 'gelovigheid' hem zal redden uit preciaire situaties, vergist zich (lees vooral nog een enkel vers verder). Handel en wandel verbeteren, daar komt het op aan. 'The proof of the pudding is in the eating', zegt een treffende Engelse uitdrukking. Dat is wat Mattheus eveneens lijkt te bedoelen: hoed u voor valse profeten. Je herkent ze aan hun vruchten, precies zoals dat bij bomen het geval is. Anders gezegd: wie heel wat anders zegt dan hij doet, die is 'vals'. 'Preudo' schrijft het Grieks, ook voor ons nog heel modern.

13 augustus Jeremia 32, 37 – 42 en Lucas 16, 1 – 9

Over de onrechtvaardige rentmeester – een overbekende gelijkenis. Maar wie zijn nu toch die kinderen 'des lichts' (vers 8)?

Daarmee werden de Essenen bedoeld, die zichzelf zo noemden. Zij waren de kinderen van het licht – alle anderen kinderen van de duivel. De Essenen huldigden het ideaal van absolute gelijkheid en armoede, zij hechtten niet aan materiële rijkdom. Zo interpreteerden zij de woorden van Tora en profeten: zo letterlijk als maar mogelijk. Jezus lijkt in te gaan op de discussie die over de Esseense idealen werd gevoerd – en hij pleit ervoor, de wereld niet te mijden, zelfs de Mammon niet. Zijn betoog komt erop neer, dat de kinderen van het licht iedere relatie met de wereld en met de werkelijkheid verloren hebben – zij zijn daardoor niet 'wijs', zijn wereldvreemd. Jezus kiest daar niet voor. Hij is niet ván, maar wel ín de wereld: pas zó, als de wereld van de schriften en de wereld van-nu elkaar raken, kunnen de schriften werkelijk betekenis hebben voor die wereld.

Bijbelleesrooster

zo. 6	Jeremia 16:1-13	Geboortebepanking
ma. 7	Jeremia 16:14-18	Wijziging eedsformule
di. 8	Jeremia 16:19-17:8	Vertrouw alleen op de HEER
wo. 9	Jeremia 17:9-18	God kent je door en door
do. 10	Jeremia 17:19-27	Vier de sabbat
vr. 11	Jeremia 18:1-12	Pottenkijker
za. 12	Jeremia 18:13-23	Jeremia bedreigd
zo. 13	Jeremia 19:1-15	Jammerdal
ma. 14	Jeremia 20:1-6	Paniek
di. 15	Jeremia 20:7-18	In het nauw
wo. 16	Jeremia 21:1-10	Onheilsprofetie

do. 17	Jeremia 21:11-22:9	Sloopwerk
vr. 18	Jeremia 22:10-23	Geen terugkeer mogelijk
za. 19	Jeremia 22:24-23:8	Goede herder gezocht
zo. 20	Jeremia 23:9-24	Ontrouw
ma. 21	Jeremia 23:25-40	Dat had je gedroomd!
di. 22	Psalm 54	Gebed na verraad
wo. 23	Matteüs 15:21-28	Trouwe hond
do. 24	Matteüs 15:29-39	Genadebrood
vr. 25	Matteüs 16:1-12	Waarschuwing
za. 26	Matteüs 16:13-20	Geen openbare belijdenis

SCHRIFTLEZEN (vervolg)

20 augustus Jeremia 23, 16 – 29 en Lucas 19, 41 – 48

Jeremia blijft zijn métier trouw én in gevecht met collega-profeten die niet de gemeente 'stichten', maar verwarring. Wéér hekelt hij hun bedrog en ijdele waan – 'van de profeten van Jeruzalem is heiligschennis uitgegaan over heel het land (vers 15). Zij verkopen hun eigen waarheid onder het mom van het Heilig Woord. Hoe herkenbaar tot op de dag van vandaag. Jezus maakt schoon schip in -opnieuw- de tempel van Jeruzalem, die inmiddels een rovershol heet te zijn. Bedenk intussen, dat de evangelisten heel andere motieven voor hun tempel-kritische houding hadden dan mannen als Jeremia. De eersten kondigden jaren na Jeruzalems daadwerkelijke verwoesting die vernietiging ietwat meesmuilend aan, de laatste werd niet moe recepten voor redding en herstel uit te schrijven en te schreeuwen.

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
12	18 augustus	27 augustus, 3 en 10 september
13	8 september	17 en 24 september en 1 oktober

Het kerkelijk Bureau is gesloten van 28 juli t/m 25 augustus 2017

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

**BESPREEK
HET SAMEN**

www.bespreekhetsamen-ede.nl

Het is u vast niet ontgaan: het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2017 - 2018 staat online! Een prachtig aanbod van 85 diverse evenementen, aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Samen met

anderen kunt u zich verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Dit seizoen weer een zeer groot aanbod van muziek. Of u nu graag zelf zingt of komt luisteren, het kan allemaal. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de reis naar Rome.

Alstublieft via de site aanmelden vóór 12 september.

Het Bespreek het Samen team



Inloop – Open Kerk

Op donderdag 10 augustus is er de inloop in "Ons Huis" bij de Taborkerk. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Op donderdag 17 augustus zien we de natuur op de Galapagos eilanden, met opnames gemaakt door David Attenborough. De 24e augustus is er handenarbeid en spel.

De deuren zijn open vanaf 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom, kom gerust eens een kijkje nemen.

Werkgroep Kerk en Buurt



ZWO-collecte 06-08-2017: Rwanda, opvang en scholing van weeskinderen

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezin-

nen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema's georganiseerd.

Emmanuel:



Toen zijn vader stierf verhuisde Emmanuel naar de grote stad Kigali. Emmanuel kwam daar op straat terecht. Samen met zijn broer zocht hij een slaapplek bij het stadion in de wijk Remera. "De politie heeft mij

daar weggehaald. Ik moest naar het bureau en daarna naar een huis in Gikondo. Na twee weken stond ik weer op straat. Ik sloot me aan bij een groepje jongens. Een van die jongens was weggelopen bij Mwana Ukundwa. Op een dag kwam iemand van het opvanghuis naar hem toe. Dat was Celestin. Hij vroeg aan ons of we met hem mee wilden komen."

Dat wilde Emmanuel graag. Hij heeft het erg naar zijn zin in het opvanghuis. "Het is goed om hier te zijn. Ik ga weer naar school en zit nu in de derde klas. Soms zie ik mijn broer, hij leeft nog steeds op straat. En op een dag wil ik mijn moeder gaan zoeken in Gisenyi. Ik dank God dat ik niet meer op staat hoeft te leven en dat ik nu naar school ga." Geef gul!

Kerkdiensten

Zondag 6 augustus 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Dienst in Ev. Luth. kerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. P 't Hoen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Dienst in Ev. Luth. kerk

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. H.J. Oortgiesen

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Dienst in Emmaüs

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. C. Roolvink

Harskamp:
10:00 uur Ds. T. Volgenant-Beijma

Hartenberg:
10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur dhr. J. Jongeneel (met tolk)

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. H.J. van Maanen

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 5 augustus
19:30 uur geen opgave ontvangen

Zondag 13 augustus 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. P. Hoogstrate

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. A. Nicolai, Barneveld

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Dienst in Noorderkerk

Ev. Lutherse Kerk:
10:00 uur Dienst in Noorderkerk

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. G. van Meijeren

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:00 uur Dienst in De Open Hof

Harskamp:
10:00 uur Ds. O. Doorn, Nijkerk

Hartenberg:
10:00 uur Ds. T. Vos
14:30 uur vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.W. Inia-Pley

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 12 augustus
19:30 uur geen opgave ontvangen

Zondag 20 augustus 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Dienst in de Kuil

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. T. Werner

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. E. de Waard

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur pastor B. Piepers

Harskamp:
10:00 uur Ds. E.S.A.v.Buuren, Rheden

Hartenberg:
10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.W. Inia-Pley

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 19 augustus
19:30 uur geen opgave ontvangen

ZWO-collecte 20-08-2017: Indonesië, beter voedsel door duurzame landbouw

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen



veel arme boerengedzinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft

hulp nodig om te overleven. In Gilangharjo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-winsituatie. Helpt u mee?

Bart van der Pol, bestemmingscommissie ZWO



PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 611 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89

Overleden

Op 13 juli 2017 is Beppie (voluit: Allebarta Johanna) Bosch-Veenhuis overleden, in de leeftijd van 74 jaar. Ze is lange jaren ziek geweest. Van die tijd en vooral van de laatste maanden heeft ze op geheel eigen wijze iets wonderlijks bijzonders gemaakt. Verdrietige maanden waren dat weliswaar, maar ook heel mooie. Gedragen door de liefde van kinderen, familie en vrienden, droeg zij op haar beurt degenen die om haar heen stonden – ze beurde anderen op, terwijl ze zelf wist dat haar

krachten afnamen. Ze heeft zich met overgave toevertrouwd aan wie haar dierbaar waren én aan de barmhartigheid van God. In dat besef hebben we haar op 19 juli naar haar laatste plek op aarde gebracht, na een dienst in de Taborkerk, de kerk die lange jaren haar thuis geweest is. Haar kinderen eerden haar gedachtenis met warme woorden, we zongen en hoorden liederen die haar lief zijn geweest. We lazen uit Mattheus 6, over ons eeuwig getob omtrent zaken waarvan Jezus zegt dat 'uw hemelse vader weet, dat gij dit alles behoeft.' Wij kunnen nog heel wat leren van de vogels en de bloemen. Luther noemt de vogels zelfs hooggeleerd: 'Mein lieber Herr Dr! Ich musz bekennen dasz ich die Kunst nicht kann, die du kannst...'

In en van die verwondering heeft Beppie willen leven – moge zij zo in herinnering blijven bij allen die van haar houden en die haar moesten loslaten.

Jubileumjaar 2018

Volgend jaar is er iets te vieren! In 1948 werd de 'Evangelisatie' opgericht, die vijf jaar later al een fraaie kerk in gebruik kon nemen. Tachtig jaar vereniging, 75 jaar kerkgebouw. Aanleiding genoeg voor een bescheiden feestje. De oprichters en stichters van destijds zijn er niet meer, maar getuigen nog wel – en ook mensen die zich niet veel later actief hebben ingezet voor de Taborgemeente.

Wie nog oude foto's heeft uit en van die begintijd, of andere memorabilia wordt hartelijk verzocht zich te melden bij de Wijkkerkenraad, bijvoorbeeld bij de scriba.

Gezamenlijke diensten

Voor de locatie en de aanvangstijd van wat nu eens 'zomerdiensten' en dan weer LuTaNo-diensten worden genoemd: zie de rubriek 'Kerkdiensten' in het Kerkblad.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Op 6 juli is overleden mevrouw Willy de Ruiter – van Steenwijk. Ze woonde in Bethanië en bereikte de leeftijd van 93 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 juli in Ede. Verder heb ik geen berichten ontvangen van ziekenhuisopnames of andere gebeurtenissen.

Op zondag 23 juli ging ds. Bouma uit Kampen voor in de gezamenlijke dienst in de Noorderkerk. Het thema van deze dienst was "De taal van het troosten". Aan het eind van de dienst zei ds. Bouma gedichten als troost voor iedere dag. Na overleg met hem geef ik u de gedichten door.

De eerste dingen gaan voorbij

Hans Bouma / Dichter bij muziek / Noorderkerk Ede, 23 juli 2017.

Zondag

Zoals Hij mijn naam noemt, zo aandachtig, zo koesterend, met zoveel warmte in zijn stem, noemt niemand mijn naam. Alleen Hij spreekt mij zo aan, alleen de God die mijn Schepper is kent en doorgrondt mij, peilt de diepten van mijn ziel, buigt zich over mijn laatste geheim – wie bevestigt zó dat ik besta, dat ik niet tevergeefs besta.

Maandag

Vraag niet te veel, wie ben ik, ook maar een mens, een woord een hand, wat warmte wat licht, een tijdelijk onderdak. Ik tast naar je hart, ik deel je bestaan, ik heb je zo lief, maar meer dan mezelf kan ik niet voor je zijn, vraag niet te veel, je mens je vriend ben ik, maar niet je heiland, niet je god – ik laat je alleen, ik noem je naam maar ik bevrijd je niet, ik raak je aan, maar ik genees je niet – mens die ik ben.

Dinsdag

Gaat nog een toekomst open als leven lijden is, wat valt er nog te hopen in tijden van gemis. Zoveel verdriet en pijn, een wereld van ellende, zal er nog uitzicht zijn, wie zal verlossing zenden.

Een God hoe diep bewogen, een God die lijdt en lijdt, ogen vol mededogen, Hij doet gerechtigheid. Rijkelijk vult Hij aan wat mensen moeten missen, Hij zegent hun bestaan, zal alle tranen wissen.

Zoveel valt er te vieren, o Hij maakt alles goed, Hij is ons goedertieren, gemis wordt overvloed. Hij is zijn Woord getrouw, het Koninkrijk zal komen, geen lijden meer, geen rouw, het Rijk van onze dromen.

Woensdag

Als ik geen stem geef aan wie sprakeloos is, sprakeloos van verdriet, de geslagenen, de geteisterden, mensen die geen mens mogen zijn – als ik geen stem geef aan de stemmelozen, de dieren, de dieren zo vernederd, de dieren zo vervolgd, dieren die geen dier mogen zijn, als ik hun zegsman, hun woordvoerder niet ben, waarom dan dichter, één die in woorden doet?

Donderdag

Dat ik nooit, ook niet in de diepste nacht, buiten het licht sta, dat ik zelfs, ook als de dood mij omringt behoort tot de levenden, dat altijd en eeuwig die blik op mij rust, die aandacht mij draagt – jij engel van het licht, jij houdt het mij voor en ook al zie ik het niet, ik geloof je, geloof je op je licht.

Vrijdag

Al is er maar één – een mens die zich aan jou verwarmt, een mens wiens hoop, wiens troost, wiens lente je bent, nieuw seizoen. Al is er maar één – een mens die een mens aan je heeft, je leeft, je leeft niet tevergeefs.

Je beantwoordt
aan je bestemming.

Zaterdag

De eerste dingen gaan voorbij, geen honger meer, geen dorst, geen ziekte, pijn, geen eenzaamheid, geen dood zal er meer zijn. De eerste dingen gaan voorbij, geen onrecht meer, geen haat, geen oorlog, geen verdrukking meer, geen zonde zal er zijn. De eerste dingen gaan voorbij, geen vuil, geen dode lucht, geen boom die lijdt, geen dier dat vlucht, geen chaos zal er zijn. De eerste dingen gaan voorbij, de nieuwe schepping komt, Jeruzalem, de stad van God, zal bij de mensen zijn. Voorgoed heeft hier het recht zijn loop, verzoening zegeviert, de vrede is er dagelijks brood, het woord van God een lied. Men doet elkaar de liefde aan, geluk spreekt er vanzelf, de dieren hebben elk een naam, de bomen zijn in tel. De eerste dingen gaan voorbij, de nieuwe schepping komt, Jeruzalem, de stad van God, zal bij de mensen zijn.

Van harte hoop ik dat u troost vindt in de woorden. Dat ze mogen helpen om de weg te gaan, zeker als die zwaar of moeilijk is.

Ineke Kerkstra

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731

E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Na een periode vol zorgen is op 25 juli toch nog onverwacht mw. H.H. Schreuder-Bakker, Koeweg 8 in Otterlo overleden op 87 jarige leeftijd. De afscheidsdienst is op maandag 31 juli in onze kerk gehouden met aansluitend de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats in Otterlo. In het volgende kerkblad zal dominee Volgenant een in memoriam schrijven. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwerking van dit verlies. Wij denken ook aan de familie Strang, wij wensen ook hen veel sterkte bij de moeilijke tijd die zij momenteel doormaken. Zo wensen wij iedereen die het moeilijk heeft Gods onmisbare hulp en nabijheid toe.

Mw. Van der Beek-Buurman mocht weer thuiskomen na een verblijf in Norschoten, gelukkig gaat het weer goed met haar.

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren: dhr. A. Blaak op 8 augustus, mw. J.W. van de Beek-Buurman op 10 augustus en mw. J. van der Panne-Ballast op 11 augustus. Wij wensen u allen een fijne verjaardag toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Graag wens ik u alle goeds voor de komende weken.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

BBQ en Startzondag

Dit jaar is het thema van het startweekend "Open Huis" en wij willen onze deuren op verschillende manieren openen:

Op zaterdag 23 september is de BBQ. Vanaf 17:00 bent u van harte welkom en om 17:30 steken we de BBQ aan. Kinderen zijn al vanaf 16:00 welkom. Graag opgeven voor 18 september per mail: postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of via de bus in de kerk.

De opdracht voor alle deelnemers aan de BBQ: Neem een voorwerp mee dat iets zegt over jouw leven.

Op zondag 24 september vieren wij gezamenlijk het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Als kerk willen wij graag een "Open Huis" zijn. Wij hopen daarom dat u een vriend, een buur, een kind of een collega wilt uitnodigen om mee te komen naar de dienst. Deze dienst zal begeleid worden met orgel en keyboard. Daarnaast zal het gelegenheidskoor optreden.

Gelegenheidskoor

Bij dezen roepen wij onze gemeenteleden op om deel te nemen aan het gelegenheidskoor, dat op de startzondag zal optreden. Op zondag 10 en 17 september willen we direct na de dienst oefenen met de organist. Op zondagmorgen 24 september willen we graag om 9:00 inzingen. U kunt zich opgeven via postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of direct bij Rian.

Met vriendelijke groet, Rian, Nicoline en Carina

Oppas- en kindernevendienst.

In de periode tot en met 13 augustus is er in verband met de vakanties geen kindernevendienst, wel is er oppas aanwezig.

Hallo jongens en meisjes

20 augustus – Jeremia kondigt een nieuwe herder aan

De Koning van Juda is niet echt een goede koning. Hij denkt vooral aan zichzelf. Hij zorgt goed voor zichzelf, maar heeft geen aandacht voor armen en mensen die het moeilijk hebben. Hoort dat zo? Nee! Hij lijkt op een slechte herder, die niet goed voor zijn schapen zorgt. Jeremia waarschuwt steeds weer dat hij er een puinhoop van maakt. Ook heeft hij bedreigd dat God er een eind aan maakt. Maar hij wil niet

luisteren. Nu kondigt hij aan dat God zelf een nieuwe koning zal geven. Hij gelooft in God en zal proberen te doen wat God graag wil. Hij zorgt dat het volk dichtbij God leeft en dat de mensen elkaar helpen, rijk en arm, jong en oud. Die koning is een goede herder. Een zoon van David. Jeremia wijst hier naar de Here Jezus, de Goede herder.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas:

06-08 Anouska
13-08 Djoerd
20-08 Gonnie en Anne
27-08 Alice en Mark

WIJGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede

www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen

De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74

e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33

t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68

e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf de Proosdij

Per ongeluk was ik voor het vorige kerkblad te laat met het inleveren van mijn kopij; bij deze hier alsnog de tekst:

Op het moment dat ik dit schrijf zit mijn eerste dienst en werkweek na onze zomervakantie er al weer op. Het was mooi om elkaar na de vakantie weer bij een Avondmaalsviering te ontmoeten. Het had iets verfrissends om juist met de woorden van verlangen en dorst, vanuit de geliefde 42e psalm, het brood en de wijn te ontvangen. Vooral ook in dagen van rouw en gemis kan het samen ontvangen van het sacrament vertroostend zijn. In de avondmaalsdienst noemden we de namen van twee overleden gemeenteleden. Wat kan vreugde en verdriet in één gemeente soms verwarrend dicht bij elkaar liggen...!

Vanavond heb ik mijn spullen voor de komende 'summerschool' gepakt. Drie dagen lang mag ik in het klooster van Huissen met 48 andere predikanten mij verdiepen in kerkmuziek, theologie en liturgie. Ik zie uit naar inspirerende dagen in het kader van mijn verplichte permanente educatie.

Met plezier en dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen week waarin de Overstappers zich een avond hier in de pastorie voorbereid hebben op hun Overstapdienst, op 27 augustus. Samen aten we patat, spraken we over hun kindertijd en de Nevendienst daarin op zondag. We zochten afbeeldingen uit die bij henzelf pasten, bij hun beeld van God en dachten we na over hoe het straks allemaal verder zal gaan. Een nieuwe school, nieuwe stappen in het leven, en dus ook een nieuwe plek in onze gemeente, bij tienerclubs, op de catechese en in de jeugdkerk. Leeft u met hen mee? Dat kunt u laten merken op 27 augustus! (Maar misschien wel vaker?) Het was mooi en waardevol om het laatste uurtje ook samen met hun ouders in gesprek te gaan over geloofsopvoeding en wat we daarin als gemeente voor elkaar kunnen betekenen!

Tot slot: ik had nog beloofd terug te komen op de naam die sinds enkele weken de voorgevel van de pastorie siert. Er staat in metalen strak vormgegeven letters: PROOSDA BEATITUDINUM

Als u de naam een paar keer langzaam hardop uitspreekt valt het best mee...

Vanwaar die naam?

De pastorie staat aan de Proosdijweg, vandaar het 'proosda'. De naam 'proosdijweg' is al eeuwen oud, en komt uit de tijd dat het bisdom Utrecht enkele landgoederen hier rondom Ede bezat. Een 'proosdij' kon onder andere de woning van de geestelijke zijn. Vrij vertaald (en met enige goede wil!) is dat dus nu 'pastorie'.

En dat 'beatitudinum' dan? Dat komt omdat deze pastorie nu bewoond wordt door de predikant van de BEATRIX kerk. De naam Beatrix komt van 'beatus' – wat Latijn is voor 'zalig'. De zaligspreekingen (Mattheus 5:1-12) heten in de Latijnse Bijbel dan ook de Beatitudines. Vandaar dat het Maarten en mij passend leek om de pastorie te dopen tot 'Proosda Beatitudinum' en dat vertellen we dan dus vrij met 'pastorie van de zaligspreekingen'.

- Tot zover mijn bijdrage die in het vorige kerkblad had moeten staan -

Inmiddels is het al weer een paar weken later. De eerste ZomerZangAvond is geweest. We kijken er met veel plezier en dankbaarheid op terug; het was goed! De volgende ZangAvonden zijn al in voorbereiding. Tegelijkertijd zijn we bezig met de laatste "Raamdiensten". Er zijn nog twee ramen over, die van het wapen van Ede, en het nest uit psalm 85. Daarna hebben we de 15 ramen behandeld. Het is mooi om te merken hoeveel mensen er mee bezig zijn en wat het in gang gezet heeft! (Wist u trouwens dat er nog een 16e raam is, dat nu nog op de zolder van de kerk ligt?...)

Tussen de pastorale bezoeken en het voorbereiden van de activiteiten voor het volgende seizoen door probeer ik ook de ambtsdragers te bezoeken en hen die gevraagd zijn/worden om ambtsdrager te worden. Een hartelijke oproep aan allen om dit ook in uw persoonlijke gebeden te bedenken!

P.S. Hebt u de volgende zaken al genoteerd op uw kalender of in de agenda?

- 10/11 september Kerkproeverij; een landelijke campagne waarbij niet kerkelijke vrienden van harte uitgenodigd zijn om met ons mee te gaan naar de kerk; in de dienst zal er extra rekening met hen gehouden worden. Ook de Beatrixkerk doet mee!
- 24/25 september; het startweekend. Er is nog een speciale flyer/folder in de maak. Het lijkt een feestelijk weekend te worden waarin voor iedereen wel iets leuks en passends te kiezen valt. Uiteraard ook bij al deze activiteiten zijn gasten welkom!

IN MEMORIAM:**Nicolaas Adrianus Jacobus Fluit**

17 mei 1928 – 29 juni 2017

Tussen deze twee data ligt het leven van Nicolaas Adrianus Jacobus Fluit, 'Niek'

Het laatste jaar was zwaar voor Niek. Na een aanrijding op de fiets kwam hij ten val, en het herstel van deze val kwam niet. Pech en tegenvallers maakten dat hij niet meer zo mobiel was als hij altijd geweest was. Dat viel hem zwaar. Met de goede en trouwe hulp van zijn geliefde vrouw kon Niek het laatste jaar toch thuis verzorgd worden. Daar bezochten velen hem. Niek was een geliefd mens, niet alleen door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook de klanten van vroeger en nu zullen hem missen. Niek heeft zich veel ingezet voor de Beatrixkerk. Het is de kerk die hij met eigen ogen nog gebouwd had zien worden en waar hij zich zijn hele leven met hart en ziel bij betrokken wist. Die betrokkenheid was niet slechts bij een gebouw en ook niet alleen bij die groep mensen van dat gebouw, maar allereerst op de God die bij die mensen en dat gebouw hoorde. In de dienst van woord en gebed voorafgaande op zijn begrafenis op 4 juli jongstleden lazen we woorden uit de brieven van Paulus aan de Korinthiërs. Niek had troost gevonden in het feit dat juist wanneer wij ons klein voelen of wij tegen onze grenzen aanlopen dat God dan in ons kan en wil werken. 'God is getrouw en zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt beproefd: hij geeft je mét de beproeving ook de uitweg, zodat je haar kunt doorstaan'. Moge die God, de God van Jezus Christus, de God van 'zijn kracht in onze zwakheid' Aartje, heel de familie Fluit en allen die Niek zullen missen nabij zijn en de gedachtenis aan Niek Fluit tot zegen laten zijn.

Omzien naar elkaar:

Voor het pastorale team blijft het altijd zoeken naar wegen om iedereen in het oog te houden. Dat lukt alleen als we dat samen doen. Blijft u namen noemen, niet alleen in uw gebed, maar ook bij het pastorale team? Bij voorkeur kunt u pastorale zaken melden bij het pastorale meldpunt, dhr. Breus Versteeg - Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 88. breusemans@hetnet.nl of mw. Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 62 47 84 j.hordijk4@kpnplanet.nl. Zij zullen in overleg met de pastorale ouderling (Sieb Wijma) bekijken welk lid uit het Pastorale Team (de medewerkers of de pastores, Hakkenberg en de Jong) hier bij betrokken is of kan worden. Ook kunt u natuurlijk altijd een briefje doen in de 'wat het pastorale team moet weten'-box in de hal van de kerk. Deze wordt bijna wekelijks geleegd door de pastorale ouderling.

We zijn dankbaar met onze organist, Dirk Hoekstra, dat hij na een geslaagde niertransplantatie weer uit het ziekenhuis in Utrecht naar huis mocht komen en wensen hem een goed verder herstel toe!

Ook wensen we Rien Hardeman alle goeds. Op het moment van dit schrijven staat de operatie aan zijn rug nog voor de deur. We hopen dat de ingreep het gewenste resultaat zal hebben en hij spoedig weer gewoon en zonder pijn zal kunnen lopen. Het komt wonderlijk genoeg 'goed' uit dat de winkel vanwege de zomerstop even gesloten is, maar we wensen hem en zijn vrouw Lisette ook toe dat ze in deze weken kunnen uitrusten van de drukke afgelopen tijd!

Ook wensen we Heleen van der Meulen, die onlangs lid is geworden in onze gemeente van harte kracht en rust toe. Heleen verblijft tijdelijk in de Herberg in Oosterbeek om daar de balans weer terug te vinden. We zijn blij dat daar een plek gevonden is waar je even extra aandacht en zorg kunt ontvangen en wensen je toe dat de vrede van God je daar mag omringen. Het zal vreemd zijn je niet zondags op je nu al vertrouwde plek in ons midden te zien maar hopen dat je je snel weer beter en sterker voelt.

Ook noemen we mevrouw Goedhart, die nog steeds in het Pieter Pauw in Wageningen verblijft – en hoopt op een vaste woonplek ergens. U ook sterkte en alle goeds!

Tot slot noemen we nog weer eens de namen van Wim en Ger Vermeer – aan de Veenderweg. Zij gaan een lange weg, waarin al vele

hobbels genomen zijn. Net als vele anderen missen ook zij het zondags samenzijn met de gemeente. U beiden kracht en goede moed toegewenst! De HEER is nabij degenen die Zijn Naam aanroepen.

Op 4 augustus hoopt een tweede gemeentelid van onze gemeente 'eeuwling' te worden. Mevrouw Bosman, van de Oude Bennekomseweg 79 mag dan haar 100e verjaardag vieren. We wensen haar een mooie dag en Gods nabijheid toe!

Ook in deze zomermaanden denken we aan al degenen die zorg ontvangen en zorg verlenen, alle goeds toegewenst.

Vrede en alle goeds,
ds. Theo Pieter de Jong

Omzien naar elkaar

Het is altijd fijn om te merken dat er zoveel naar elkaar wordt omgezien en dat zoveel gemeenteleden met elkaar meeleven.

Onlangs is mevrouw Vermeer-Folmer weer voor een heupoperatie in het ziekenhuis geweest. Zij is nu thuis en in afwachting van nog een knieoperatie. Wij wensen haar en haar man heel veel sterkte.

Ook zijn mevrouw Van Aggelen-van Solinge en mevrouw De Nooij-Lof, gelijktijdig, ieder aan een heup geopereerd. Beide mochten snel naar huis.

Wij bidden voor onze zieke gemeenteleden mevrouw Kuperus-Drenth, mevrouw Tijmes en mevrouw Kramer-de Boer. Wij vragen God om kracht in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Nog een goed bericht is er van onze organist Dirk Hoekstra. Hij heeft een donornier van zijn broer mogen ontvangen. Beide heren maken het goed.

Netta Hakkenberg, pastoraal werker

Uitnodiging zomer-zang-avonden in de Beatrixkerk

Hierbij wordt eenieder van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de zomer-zang-avonden in de Beatrixkerk. De diensten van 19.00 uur en worden gehouden op:

Zondag 27 augustus m.m.v. het Christelijk Gemengd Koor "The New Creation".

Zondag 24 september m.m.v. het Interkerkelijk Koor "In Between".

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

Pastoraat

wijkindeling:

- Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029,
scriba@openhof-ede.nl

Even voorstellen

In de vorige "Kijk op de Wijk" kondigde de wijkkerkenraad aan dat ik vanaf 1 augustus a.s. (als hulpdienst-predikant) uw gemeente kom ondersteunen. Graag stel ik mijzelf hierbij aan u voor.

Ik woon met mijn vrouw Ineke in Leersum, waar wij lid zijn van de Johanneskerkgemeente, een van de twee gemeenten in Leersum die tot de Protestantse Kerk behoren. Ik ben daar nu voorzitter van de kerkenraad. En daarvoor was ik er ook een aantal jaren voorzitter van de liturgiecommissie. Wij hebben drie volwassen kinderen die alle drie in Utrecht wonen.

Voor mijn emeritaat – nu 5 jaar geleden – was ik werkzaam op het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Naast mijn werkzaamheden als adviseur van classicale vergaderingen en gemeenten, verzorgde ik de toewijzing van een mentor aan beginnende predikanten en kerkelijk werkers. Daartoe had ik persoonlijke gesprekken met alle beginnende predikanten en kerkelijk werkers. Ik vond het fijn om met hen na te gaan welk type mentor het best bij hen zou passen. Met name in die taak werkte ik regelmatig samen met ds. Jan Oortgiesen.

Na mijn emeritaat heb ik me nog geen moment verveeld. In de afgelopen jaren deed ik allerlei werkzaamheden voor de kerk. Naast het werk in Leersum, adviseerde ik soms gemeenten in de regio. Vanaf het begin van mijn predikantschap ga ik zeer regelmatig voor in kerkdiensten, zowel in de Johanneskerkgemeente in Leersum als op andere plaatsen in de regio. Op verzoek van de landelijke kerk was ik in twee gemeenten – samen met enkele anderen – tijdelijk bestuurder om uit een crisissituatie te komen. Ook ben ik pastor buitengewone omstandigheden, iemand waarbij predikanten en kerkelijk werkers terecht kunnen als ze zelf behoefte aan pastoraat hebben.

In al die werkzaamheden heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat mensen een plek hebben om hun zorgen en verdriet in alle rust te kunnen uitspreken en in het licht van het evangelie samen een weg te zoeken die perspectief biedt voor de toekomst. Het geeft mij veel voldoening om hen daarbij te kunnen ondersteunen. Zo hoop ik ook de komende periode in uw wijkgemeente werkzaam te kunnen zijn. Afgesproken is dat ik de dinsdagen en de donderdagen helemaal beschikbaar ben voor "De Open Hof". Zowel voor de werkgroep vieringen als voor pastoraat. Met betrekking tot het pastoraat is afgesproken dat ik werkzaam zal zijn in de wijken Dalen en Klaphek, Veldhuizen B; Hoffen, Beken en Velden, en Kernhem en Lunteren, terwijl collega Jacqueline Dam werkzaam is in de wijken Veldhuizen A: Burgen, Horsten en Steinen en Ede-overig en Bennekom.

U kunt mij – behalve via uw wijkouderling – zowel op dinsdag als op donderdag telefonisch bereiken tussen 12.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 06-18700102. Ik hoop velen van u de komende tijd te ontmoeten.

Met hartelijke groet,
ds. Hans Breunese

Wijkindeling:

Predikant Hans Breunese:

Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.30-13.00 uur via 06-18700102

- **Veldhuizen B** - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde
T 0318-482269; j.van.dervelde@hetnet.nl
- **Dalen en de wijk Klaphek**
Ouderling mw. Hennie Timmerman
T 0318-633552; htimmerman@che.nl
- **Kernhem en Lunteren**
Ouderling dhr. John van den Berg
T 0318-635045; john.vandenberg@xs4all.nl
Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907
- **Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen**
Ouderling mw. Dorrit Kuiper
T 0318-511204; kuiperdc@gmail.com
- **Ede-overig en Bennekom**
Ouderling dhr. Herman Slijper
T 0318-692226; herman.slijper@gmail.com

Aanspreekpunt Raad One:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One,
T: 06-29383916 E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-edede.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-edede.nl

ALGEMEEN

Openingsavond werkgroep Hebreeuws in de Valleï

Het nieuwe studietoer 2017-2018 van de Werkgroep Hebreeuws begint met een openingsavond, waarop iedereen welkom is, die interesse heeft. Er is een muzikaal optreden van MIR TSVEY, Josine Franken zingt en Leo Drienaar speelt piano, gitaar en accordeon. Zij zullen vooral Jiddische liederen

zingen en vertellen, maar ook Hebreeuwse en Ladino teksten. Samen leggen zij zich erop toe het Jiddische lied levend te houden.

Onderwerp: "Ikh un di Velt"

Plaats: Wijkkerk Aller Erf,
Ronde Erf 86, 3902 CZ Veenendaal

Tijd: Dinsdag 12 september 2017 van 20.00 tot 22.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur

Toegang: Gratis

De werkgroep organiseert ook cursussen en leesgroepen Hebreeuws.

Voor wie de Hebreeuwse Bijbel wil lezen, en de Hebreeuwse taal nog niet beheerst, organiseert de Werkgroep een driejarige Taal cursus Bijbels Hebreeuws. Men oefent met teksten uit de Hebreeuwse Bijbel. Docenten Jan en Marise Wiersma en Paul van Veen.

Daarna bestaat de mogelijkheid om aan één van de leesgroepen van de werkgroep deel te nemen. Er zijn verschillende leesgroepen (om de week): op dinsdagochtend, maandagmiddag en op donderdagmiddag o.l.v. Nelië de Groot-Buijs.

Ook is er een avondleesgroep Tenach voor gevorderden op dinsdag (even weken) in een zaal van kerkcentrum Aller Erf te Veenendaal en geleid door Lukas de Groot en Jan Wiersma. Men leest profetische en verhalende teksten uit de Hebreeuwse bijbel.

Op de maandagmiddagen (even weken) is er een groep die Jiddische tekst bestudeert; poëzie, proza en Bijbelse teksten, o.l.v. Nelië de Groot -Buijs. Als u de Hebreeuws lettertekens beheerst, dan is Jiddisch verrassend!

Wie lid van de Werkgroep is of wordt, kan deelnemen aan alle activiteiten en krijgt het les- en leesmateriaal gratis. Lidmaatschap is 60 euro per jaar.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep: Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32, rosabeijen@gmail.com

Koehoorn
Begrafnisverzorging

Stilstaan bij verdriet,
vanuit een christelijke
levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
www.koehoorn-begrafnis.nl

Ede, Oranjelaan 11
Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27
Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | sanitair
lood en zink | dakbedekking
centrale verwarming | luchtbehandeling
SCIOS en VCA gecertificeerd

INFO@BEUMER-EDE.NL

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

Eigenraam Mannen Mode

Brinkstraat 7, Bennekom Tel. (0318) 41 80 22

Samen met u maakt
Eigenraam de ideale combinatie

GEBOORTEKAARTJES

TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

UITNODIGINGEN

ROUWKAARTEN

**KAARTEN VOOR
ELKE GELEGENHEID!**

Drukkerij
VAN EDEN
www.vanendendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL Ede
T (0318) 650 250
E info@vanendendruk.nl

POL & ZN.

STEENHOUWERIJ

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51

Gespecialiseerd in grafmonumenten,
onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
's Avonds en zaterdag op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u
ook aan huis te bezoeken.

Lieneke van der Kolk
Uitvaartzorg

Bel voor het melden van een overlijden of het
bespreken van uw persoonlijke uitvaartwensen:
06 - 1995 7922

*Een goed afscheid en een
passende uitvaart geven
troost en kracht om het gemis
te dragen...*

Uitvaartzorg in de regio Ede, Wageningen, Veenendaal,
Barneveld en Voorhuizen.
email: info@uitvaartzorgede.nl
website: www.uitvaartzorgede.nl

Roseboom
INSTALLATIETECHNIEK

Roseboom Installatietechniek is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. U kunt bij ons terecht voor al uw installaties, zowel woningbouw als utiliteit. Voor ons is elke klus een uitdaging. Vanaf ontwerp tot oplevering staan we voor u klaar, maar ook hierna voor service en onderhoud.

Verwarming
Luchtbehandeling
Sanitair
Elektra
Dakbedekking en goten
Service en onderhoud

Faradaystraat 12
6718 XT Ede
telefoon: 0318-527725
fax: 0318-561271

e-mail: info@roseboom.nl
website: www.roseboom.nl
storingsnummer: 06 10907910