



Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Tel. (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij Frouws
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Summerschool

In het vorige kerkblad schreef ik dat ik in verband met de permanente educatie heb deelgenomen aan een Summerschool, in het klooster de Huissen (aan de andere kant van Arnhem). Veel mensen vroegen me naar deze Summerschool, wat mij aanmoedigde er hier iets over te vertellen.

De titel van de Summerschool was 'geloof maakt de mens', een ontmoeting of confrontatie met Maarten Luther. In dit reformatieherdenkingsjaar kom je Luther in kerkelijk Nederland al gauw wat vaker tegen dan in voorgaande jaren. Bij mijn verbinding vorig jaar aan de gemeente hier in Ede ontving ik zelfs een Playmobil Luther-poppetje, en sinds Maarten Luthers predikant werd doe ik via hem ook een beetje intrede in de Lutherse wereld. Boeiend! Dat zeker. Toch stimuleert het me gek genoeg juist ook weer om nog eens goed te kijken naar mijn gereformeerde wortels... Daar stond Luther, en hij kon niet anders, maar waar sta ik nu eigenlijk? Ik ben tegenwoordig dan wel protestants en ben zeer dankbaar dat ik lid ben van een Protestantse Kerk waarin zowel de Gereformeerde traditie als een Lutherse traditie zijn samen gekomen, maar wat is nu precies Gereformeerd, en wat Luthers? In het najaar hopen we ons in de Beatrixkerk een avond te bezinnen op onze identiteit, juist rondom *die* vragen. We zijn geen Rooms Katholieke Parochie, da's helder. En we zijn ook geen Evangelische Gemeente, dat zie je gelijk. Ook zijn we geen Lutherse Gemeente, die zit al aan de andere kant van de Beatrixlaan. Maar wat zijn we dan eigenlijk wél? Wat houdt protestants zijn in? Wat zijn we dan van elkaar en wat hebben we elkaar te bieden?

De eerste lezing bij de Summerschool was van professor Matthias van de Protestantse Theologische Universiteit. Zijn lezing hielp me in ieder geval om zicht te krijgen op wat *Luthers* is. En verdraaid, Gereformeerd en Luthers blijken wel héél dicht bij elkaar te liggen... Of ben ik inmiddels Lutherser dan ik dacht? Matthias begon zijn lezing met Dietrich Bonhoeffer (kijk, dan heb je in ieder geval gelijk mijn aandacht...!) en had als titel 'Christus en de goedkope genade: over de betekenis van de rechtvaardiging bij Luther'.

Dat Luther naartig op zoek was naar een genadige God is vanuit de middeleeuwse praktijk eigenlijk best verwonderlijk. Er bestond immers een uitgebreide 'genade-economie'. Duidelijke regels, praktijken en methoden waren er om je ervan te verzekeren dat God je genadig zou zijn. Met als absolute topper de aflat. Zwart op wit het bewijs dat God je genadig zal zijn. Wat wilde Luther nog meer? Waarom bleef hij dan toch zo twijfelen?

Om direct maar even een sprongetje naar onszelf toe te maken: hoe vaak hebben sommige mensen al in de kerk gehoord dat God een God van liefde is - die tóch twijfel blijven voelen als het over henzelf gaat? 'We moeten 't beste er maar van hopen, ik heb in ieder geval netjes geleefd dominee'. Blijkbaar blijft genade, ook buiten de Middeleeuwen, toch een lastig ding...?

De officiële Rooms Katholieke (of: oud Christelijke) leer rondom boetedoening kent drie elementen:

contritio cordis: berouw van het hart

confessio oris: het uiten en bekennen tegenover een officiële vertegenwoordiger van de kerk

satisfactio operum: het genoeg doen voor de zonden na ontvangst van de absolutie (vrijspraak)

Volgens Luther echter was deze leer niet voldoende om mensen werkelijk rust te geven als het gaat over hun fouten en gebreken. Luthers eerste stelling van die beroemde 95 stellingen ging dan ook precies hierover:

"Toen onze heer en meester, Jezus Christus, zei: 'doe boete', bedoelde Hij dat het hele leven van de gelovigen boetedoening zou moeten zijn".

Als gereformeerde protestanten kijken wij misschien wat vreemd naar al die drukten van toen en nu rondom biecht, boetedoening, en absolutie. Maar nogmaals; ik vraag me regelmatig af of met het biechthokje ook niet veel waardevols uit onze protestantse (calvinistische) kerken verdwenen is. Want zijn onze gewetens dan wél meer verzekerd en gerustgesteld? Voor veel Calvinisten is vrijspraak een zaak tussen de individuele gelovige en God geworden. De kerk staat er bijna een beetje buiten. Biechten (het elkaar de zonden belijden - Jak.5:16) en vrijspraak zijn terecht gekomen in persoonlijke pastorale contacten of in de Gereformeerde liturgie hooguit bij 'genadeverkundiging', maar het taalveld rondom boetedoening is vrijwel geheel verdwenen. Luthers worsteling met de dubbele rol van de kerk, als rechter over het leven die als instituut tegelijk de vrijspraak van zonden reguleert is voor ons dan ook minder herkenbaar. De kaarten liggen dan blijkbaar wat anders, maar de oorspronkelijke worsteling van Luther is wellicht nog even actueel. Namelijk, als 'contritio' (oprecht berouw) nodig is om genade te ontvangen - hoe kan ik dan ooit zeker zijn dat God mij genadig zal zijn? Zoek ik niet gewoon genade omdat ik bang ben voor straf? Is mijn berouw dan wel oprecht en puur genoeg?

Luther werd geholpen door Johannes Staupitz, zijn biechtvader (!). Prof. Matthias citeerde uit een brief van Luther aan zijn biechtvader: 'Ik herinner mij hoe uw woorden als een stem uit de hemel voor mij klonken: boetedoening is alleen waarachtig als ze begint bij de liefde voor de gerechtigheid en voor God'.

SCHRIFTLEZEN

Mt. 16: 21-27 Alles doet ertoe

Doet het ertoe wat ik doe, wat ik ervan vind, vraagt een mens zich wel eens af.

Alles loopt toch zoals het loopt, of helemaal anders dan ik wil. Goede mensen lijden, ieder doet wat-ie zelf wil.

Jezus wil zijn leerlingen duidelijk maken (Hij begon duidelijk te maken, staat er: een dóórlopende weg/ proces!) hoe leven loopt: door toedoen van mensen kan er lijden zijn.

Net als er door toedoen van mensen in lijden ook leven (= ademtucht, bezieling) kan zijn als je voor een ander instaat. Denk niet: wat doe ik er toe. Maar, zoals in een liedje van Herman van Veen mooi verwoord: *Alles doet ertoe*. Jezus doet ertoe.

Jij doet ertoe!

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 27	Matteüs 16:21-28	Op weg naar het kruis	wo. 6	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
ma. 28	1 Korintiërs 15:1-11	Getuigen genoeg	do. 7	Galaten 2:1-14	Ruimte
di. 29	1 Korintiërs 15:12-28	Geloof niet alleen voor nu	vr. 8	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
wo. 30	1 Korintiërs 15:29-49	Bloeitijd	za. 9	Galaten 3:1-14	Tact?
do. 31	1 Korintiërs 15:50-58	De dood overwonnen	zo. 10	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vr. 1	Psalm 77	Schreeuw uit de diepte	ma. 11	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
za. 2	Matteüs 17:1-13	Feest van herkenning	di. 12	Galaten 4:12-31	Paulus' barensweeën
<i>september</i>			wo. 13	Galaten 5:1-12	Scherpte
zo. 3	Matteüs 17:14-23	Zwakke en kracht	do. 14	Psalm 133	Saamhorigheid
ma. 4	Matteüs 17:24-18:9	Ongeloof en onbegrip	vr. 15	Exodus 30:22-38	Geurig
di. 5	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie	za. 16	Exodus 31:1-18	Creativiteit

Voor Luther was dit een compleet nieuw inzicht. Staupitz leerde hem dat de enige mogelijkheid om überhaupt op Gods genade te kunnen hopen daarin gelegen was, dat een christen de houding van Jezus Christus moest overnemen. Niet een zondebesef, maar een volledige vorm van ootmoed maakt de weg vrij.

Dit mystieke inzicht wordt ook wel een 'ootmoed-theologie' genoemd. Je doet eigenlijk net als Jezus Zelf afstand van al je (vermeende) rechten en eisende houding, en zegt alleen nog maar: 'Uw wil geschiede'.

En juist als wij met zo'n houding kijken naar Christus en onder de indruk raken van Zijn gevende liefde blijkt dat er iets kan gebeuren wat via geen andere weg mogelijk is. In ootmoed zien op Christus is daarmee vruchtbaarder dan het zoeken naar een zuiver gevoel van berouw. Luthers verzet tegen 'goede werken' heeft daarom ook niet zozeer te maken met de idee dat je genade kunt verdienen, maar is meer gericht tegen de veronderstelling dat ons hart kan veranderen door het doen van goede werken of door discipline. Echt berouw, echte ootmoed komt alleen maar door Jezus Christus.

De Calvinist in mij wil juist op dit punt dan een vraag aan Luther stellen, namelijk: is dit niet het werk van Gods Heilige Geest? Dat ik Christus in het oog krijg en onder de indruk raak van Zijn liefde voor mensen, voor mij?

Luthers nadruk op die volgorde; éérs de liefde van Christus, dan pas het berouw – éérs Gods beloften, vandaaruit het leven uit dankbaarheid volgens Gods wet, lijkt mij voor vandaag opnieuw van belang te zijn. Wérkelijk geloven dat je niet volmaakt hoeft te zijn, en dat zelfs je berouw of je geloof niet 100% puur en onbaatzuchtig hoeft te zijn om Gods liefde toch te mogen ontvangen, dat is iets wat mij stil maakt. En wat volgens mij goed nieuws is voor veel gestresste mensen in een samenleving die behoorlijk eisend kan zijn.

Luther schrijft: 'Zie erop toe dat je in geen geval je vertrouwen op Gods genade stelt die je vanwege jouw berouw zou hebben ontvangen (want op die manier vertrou je namelijk op jezelf en op je eigen werken en bouw je daar op tragische manier je zekerheid en rust op) maar vertrouw op Gods genade vanwege het woord van Christus wat je vrijspreekt. Want Christus spreekt tot Petrus: dat wat je op aarde vergeeft zal ook in de hemel vergeven zijn. Hierop zeg ik, vertrouw dat wanneer je de vrijspraak vanuit dat machtswoord ontvangt, dat je vrijgesproken bent. Want Christus liegt niet, hoe het ook met jouw berouw zit'.

Uiteindelijk blijkt de kerk, als gemeenschap van volgelingen van Christus, die elkaar wat te zeggen hebben, dus toch wel dégelijk van belang te blijven. En juist daar klinkt voor mij dan ook de stem van Bonhoeffer weer zo helder en trefzeker.

"De ene christen heeft de ander nodig, die hem het Woord van God brengt. En steeds weer heeft hij de ander nodig, als hij onzeker wordt en de moed verliest". Schitterend is wat Bonhoeffer over de christelijke verbondenheid schrijft. De lezing van prof. Matthias bracht mij uiteindelijk daarmee weer terug bij het boekje 'Leven met elkander', waarin notabene ook een gedeelte over de biecht is opgenomen. Voor mij reden om het boekje weer klaar te leggen voor het nieuwe seizoen. We zullen het gaan behandelen met de belijdeniscatechisanten van vorig jaar. Ik kan het iedereen aanraden. Net als Luthers advies over het opzien naar Christus als eerste oorzaak voor werkelijke vernieuwing en grond van rust voor het geweten en hart.

Mt. 17: 14- 20 Gebroken geloof

Het verhaal van alledag?: Bóven (in de lichtgevende nabijheid van Jezus, zie begin hoofdstuk 17) de zon, het licht, de vreugde van geloof.

Beneden de gebrokenheid van het menselijk bestaan; hier getekend in de maanzieke jongen. Schaduw overheerst, donker maakt wanhopig, je valt van wanhoop neer....legt je erbij neer.....

Liggen hemel en aarde niet eeuwigheden uit elkaar?

De reactie van Jezus: *O, verkeerd geslacht.*

Dat is niet alleen dat je verkeerd bezig bent. Het is ook een innige oproep om niet verkeerd *gericht* te zijn. Om in plaats van naar de maan naar de zon te kijken; in plaats van het donker je leven te laten vullen in al je gebrokenheid en verwonding (al is het maar) een klein zaadje, een klein lichtvonkje wortel laten schieten. Dat zou een wonder zijn....

Mt. 18: 15- 20 Stap voor stap

Soms blijft alleen het einde van deze leidraad in herinnering: gooi een boosdoener uit de gemeente; iemand die jou onrecht aandoet uit je leven.

Isolement op velerlei fronten werd en wordt geboren.

Terwijl Jezus ons hier op het hart wil drukken, dat wij er alles aan moeten doen om met elkaar verbonden te blijven. Dan moet je geen stappen overslaan.

Spreek je naaste aan...tuurlijk...maar hoe vaak doen we dat niet?...zetten we die ander en daarmee ten diepste ook onszelf in de eenzaamheid.

Ga eensgezind naar je naaste...tuurlijk....maar wat is onze grondhouding? Is onze naaste als wijzelf? Staan we ten diepste op dezelfde hoogte als mens?

Als je er zelf niet uitkomt (zo reëel toch, en ook weer zo open voor isolement) stap er dan met iemand op af, die je kan leren eens in elkaars schoenen te gaan staan....

God zal erbij zijn

Caroline Oosterveen

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
13	8 september	17 en 24 september en 1 oktober
14	29 september	8, 15 en 22 oktober

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

Kerkdiensten

Zondag 27 augustus 2017

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur Ds. E.S.A. v. Buuren

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Overbeeke

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Pastor J.A. Lucassen

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10:00 uur Ds. U.W. van Slooten
14:30 uur G. Sleuwenhoek vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Mevr. C. Veldhuizen

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. S.A. Meijer

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 26 augustus
19:30 uur Ds. J.G. Zwanenburg

Zondag 3 september 2017

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. T. Werner

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. A.F. Troost (Ermelo)

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. E. Bakker

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur Ds. K. Dijk (Duiven)

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. E. de Waard

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Pastor B. Piepers
Brood en Wijn

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. J.H. Uytendogaardt

Hartenberg:
10:00 uur
14:30 uur Ds. R. Reiling startdienst

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. A.D. Poortman
(voorbereiding H.A.)

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Drs. F.L.B. Meijboom

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 2 september
19:30 uur Ds. M.J. Oberson

Zondag 10 september 2017

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. C. Oosterveen
Startdienst

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. M. Dijkstra

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur Ds. A. Haaima
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. H. Breunese

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. J.O.C. Bouma (Kampen)

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur Drs. E.E. Aarsen-Schiering

Hartenberg:
10:00 uur Ds. L. van Rouendal
14:30 uur I. Oosterhof vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. F.C. van Dijke
Heilig Avondmaal

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. H.J. van Maanen

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 9 september
19:30 uur Ds. J. v.d. Kolk

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Meezingproject Bachcantate

In het kader van *Luther500* organiseert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede op zondag 8 oktober in de Lutherse kerk een cantatedienst. Aanvang: 10.30 uur. Centraal zal staan de Bachcantate *Bringet dem Herrn Ehre seines Namens*, BWV 148 voor alt, tenor, koor en orkest.

De dichter, vermoedelijk Picander, schreef een uitgesproken lofprijzende tekst die Bach inspireerde tot het componeren van uitbundige klanken. De voor een 'gewone' zondag onverwacht feestelijke bezetting van trompet, drie hobo's, strijkers en continuo spreekt in dit verband boekdelen.

Voor koorzangers is het vertolken van Bachs muziek steeds weer een boeiende en dankbare ervaring.

Enthousiaste zangers die aan dit cantateproject willen meedoen, kunnen zich vóór 10 september 2017 per e-mail aanmelden bij Annelies Smit: smit.stein.callenfels@upcmail.nl

Daarbij graag het type zangstem aangeven. De koorpartituur krijgen deelnemers bij de eerste repetitie uitgereikt.

Plaats: Lutherse kerk Ede, Beukenlaan 12.

Leiding: Dick Troost, cantor van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede.

Repetitiedata: zaterdagmorgen 16, 23 en 30 september 2017.

Tijd: 09.30 - 11.00 uur.

De generale repetitie met koor en orkest vindt plaats op zaterdagavond 7 oktober 2017, 19.30 - 20.30 uur.

Commissie *Luther500* ELG Ede



De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk en Het Maanderzand nodigen u van harte uit voor de themamiddag op **woensdag 13 september** in Het Maanderzand.

Thema: 'De Meidenkist' voor een gezellige middag



Cees Prinsen is een uitmuntend verteller uit Hilvarenbeek.

Schrijver van heemkundige artikelen en bovenal specialist in historie en volksleven.

Het onbetwiste hoogtepunt van de middag is zijn meidenkist, boordevol spullen uit de tijd van toen.

Cees doorspekt het showen van zijn spullen met anekdotes en wetenswaardigheden. De meidenkist is een spiegel uit het verleden. Door zijn prettige manier van vertellen zorgt hij voor een amusante sfeer. Herinneringen uit het voorbije verleden: geloof, hygiëne, knecht en dienstmeid. Hij geeft een optreden dat tot de laatste minuut boeit. In de pauze is er gelegenheid een klein tentoonstellinkje te bekijken, waar alles naar hartenlust vastgepakt mag worden.

Aanvang: 15.00 uur - vanaf 14.45 uur staat de koffie/thee klaar - sluiting is om ± 16.30 uur. Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Anne Hendriks - 624416 of 06-33920813

Namens de Activiteitengroep Ouderen,
Janny Westmaas, 625268
Namens Het Maanderzand, Joke Strokap, 685300

Inloop- Open Kerk



Op donderdag 31 augustus is er in Ons Huis bij de Taborkerk de wekelijkse inloopochtend. Deze morgen komt de heer Gerbrands spreken over het universum, een interessant onderwerp! Op donderdag 7 september is er handenarbeid en spel. Op 14 september zal muziek de boventoon voeren. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open. Dan staan ook de thee en koffie klaar en zijn er gastvrouwen om iedereen te ontvangen.

Werkgroep Kerk en Buurt

ZWO-collecte 03-09-2017 Egypte, Koptische Orthodoxe kerk bestrijdt armoede.



De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk. Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. Uw gift kan hier bij helpen! Van harte aanbevolen!

ZWO-collecte 10-09-2017 Myanmar, Bescherming van staatloze kinderen

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk dat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmeze migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom: geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

U kunt hierbij helpen! Van harte aanbevolen!

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Pluimers



Doe mee!!

Het nieuwe programma van Bespreek het samen is beschikbaar en staat weer online!

Ook dit jaar weer met een rijk gevarieerd aanbod. Onderwerpen die u herkent uit voorgaande jaren, die u koestert. Onderwerpen die u een inkijk bieden in de geloofsbeleving van mensen uit lang vervlogen tijd, maar ook van mensen van nu. En onderwerpen die aansluiten bij vragen die door de actualiteit worden opgeroepen.

Wij hopen dat het programma u persoonlijk aanspreekt en bij mag dragen aan de onderlinge band tussen de leden van onze kerken! Daarnaast verwachten wij dat het mogelijkheden biedt naar buiten te treden en zo gestalte te geven aan onze missionaire taak in onze omgeving. Voor alle programma-onderdelen geldt: eenieder is welkom!!

Wij vragen iedereen zich aan te melden, bij voorkeur vóór 12 september!

Met vriendelijke groet,
Het team van Bespreek het samen

PROT. WIJSGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Overleden

Op 5 augustus 2017 is onze broeder Gosse H. Stel overleden, op de leeftijd van ruim 91 jaar. Op 11 augustus hebben we in de Taborkerk afscheid van hem genomen - de volgende dag is hij in zijn geboorteplaats Assen begraven. Daar maakte hij de oorlog mee, was getuige van de deportatie van de Joden - die een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.

Bijna zestig jaar geleden trouwde hij met 'de liefde van zijn leven' Aag(je) Zandstra. In 1961 werd zoon Alex geboren. Na in Eindhoven te hebben gewerkt, voerde een nieuwe baan hem naar Ede. Een talenman was hij, die jongleerde met woorden: in de dienst werd een aantal fraaie teksten van hem voorgelezen.

Gelezen werd uit psalm 11, waarvan de woorden 'rechtvaardig is de HEER, hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen' hem hebben aangesproken en geraakt, zoals ze ons op onze beurt in de dienst toespraken.

Zoon, schoondochter, kleinzoon en een nicht stonden liefdevol stil bij momenten en monumenten uit zijn leven - een trouwe en betrokken man, vader en opa.

Besloten werd met een lied van Gosse zelf, op de aloude wijs van 'glory, glory, hallelujah':

*Onze aarde een tehuis voor alles wat er leeft,
met de mens als pachter die naar recht en vrede streeft,
in een samenleving die een ieder ruimte geeft -
O, als dat toch eens kon!*

*Samen onderweg naar vrede, elke dag een kleine trede,
ieder luisterend naar rede. O, als dat toch eens kon!*

Moge zijn gedachtenis tot zegen en vreugde zijn voor wie hem moesten loslaten!

Seniorenkring

Pakt de draad weer op: op woensdag 6 september is de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Vanaf 10.30 uur in de zijzaal van de Taborkerk. In een steeds prettige en open atmosfeer worden thema's uit geloof, kerk en samenleving besproken - leg uw oor gerust eens te luisteren (en meng u in het gesprek!) Welkom!

Afwezigheid predikant

Met toe- en instemming van de 'controleerend geneesheer' (de 'bedrijfsarts' - de kerk is misschien wel bedrijvig, maar natuurlijk geen bedrijf...), ben ik van 7 tot en met 17 september vanwege een korte vakantie afwezig.

Ook bij een recent bezoek aan die geneesheer besloot hij mijn toegestane 'werkbelasting' op 20 % te houden. Het klinkt wellicht wat wonderlijk voor een predikant, maar daar moet ik nog wel eens tegen zondigen.....Een in dit geval letterlijk ietwat pijnlijke zonde.

De artsen zoeken intussen naar een alternatief medicijn dat de pijn werkzamer bestrijdt.

Internet

Het heeft vanwege nogal wat bureaucratische rompslomp veel tijd en energie gekost, maar sinds kort heeft de kerk een internetverbinding. Dat is handig voor het -op termijn- 'uploaden' van de diensten, zodat die 'live' beluisterd kunnen worden. Ook voor de verhuur van kerk en bijgebouwen is zo'n aansluiting voordelig. In de komende weken wordt 'wifi' uitgerold tot in de verste uithoeken van ons gebouw.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Met dank aan Ineke Kerkstra voor haar betrokken bijdrages van de afgelopen keren is de beurt weer aan mij. Na een geweldige rondreis met een camper door de States, de overweldigend mooie natuur en de veelkleurige steden terug bij de bloeiende hei en de kleurrijke mensen bij ons. Ook goed om hier weer samen ervaringen op te doen!

In de voorbije periode hebben we in kleinere of grotere kring afscheid van mensen uit ons midden moeten nemen. Deze week bereikte ons het bericht dat de heer Coenraad de Graaf, Bunschoterweg 25a, het laatst in St Barbara, op 8 augustus is overleden. De begrafenis is geweest op 12 augustus.

Ook anderen hebben in familiekring iemand uit handen moeten geven. Wij bidden u Gods ontferming toe.

Laten we ook meelevens met Joop de Feijter en Anneke Buijs, Buurtmeesterweg 36, 6711HN.

Anneke werd met een beroerte opgenomen in het ziekenhuis. De verwachting is dat ze voorlopig voor 6 weken naar Het Baken gaat. Een moeilijk bericht voor hen en wie hen lief zijn.

*"...in handen die mij verzorgen,
in woorden mij toegesproken,
in zuchten en bidden,
in liefde die blijft spreken.*

*Dat nooit de nacht zo diep kan zijn
of Gij zijt daar...."*

Jo en Cees Welbedacht, Sweelicklaan 62, 6711EX, zijn donderdag 24 augustus 68 jaar getrouwd. Een heel leven lang. Heel veel meegemaakt. Dankbaar dat zij elkaar en hun familie hebben. Bijzonder. Altijd hebben zij zich vastgehouden aan Gods liefde.

Troost

Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen. U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw wonderen. Denken of weten helpt mij geen stap verder. Uw geheimen zijn ondoordringelijk maar uw liefde is helder als water.
Toon Hermans (Gebedenboekje)

Op 10 september staat de startdienst weer op het programma. Die wordt nog voorbereid, maar hopelijk wordt het een verrassende en feestelijke start van een goed seizoen!

Hoe vorm je (en dat kan ook een vraag zijn in je dagelijks bestaan) met anderen samen een sterk team? Nehemia weet er meer van. Wat zijn (onze) SPEER-punten? Wat brengen wij van onszelf eigenlijk in?

In memoriam Jacoba Kleinendorst-van den Berg

*Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat gouddoorschenen stof,
dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.
De liefsten. - Eén voor één.*

Ida Gerhardt



Tot het eind van haar leven begon Jacoba de dag poëtisch. Haar dochter Jacolien declameerde het ook in de dankdienst voor haar moeders leven als eerste (en je zag het gebeuren): *Gooi de gordijnen open!.....* Een heel gedicht volgde. Daarmee heeft zij zo mooi een kern verwoord in haar moeders leven. Het maakt veel uit hoe je de dag tegemoet treedt. Haar moeder kon dat met openheid en verhalen. Ook in moeilijke tijden, die ze zeker heeft meegemaakt. Haar humor, haar verbondenheid met haar dochter, het hielp. Het maakte de tijden tot verbonden tijden. Daarom lag de tekst uit Prediker 3 al klaar. Poëzie met levenswijsheid.

Kenmerkend vond ik hoe beiden dat vorm gaven in hun leven. In de laatste tijd verdwenen er stukjes herinnering uit haar moeders gedachten. Zij verbleef op een gesloten afdeling. En waar velen zeggen: "zinloos", riepen zij "nee"! Met een open hart gooi je de gordijnen open en ontdek je zoveel liefde aan elkaar....

Haar dochter, die met haar gouden hart tien jaar lang tassen vol eten bracht, op bezoek kwam, zorg deelde, betrokken was, zag ook daar het wonder van een moeder die niet ineen zakte, maar opstond; heel bijbels....In de vergeten stukjes kwamen nieuwe gouden tijden.

Het beeld van het hart laat het zien: twee harten. Met een gouddoorschenen rand...Een gouden hart Ze horen bij elkaar waar mensen weten geliefd te zijn in alle tijden. Soms omringt de een de ander, soms de ander de een. Dat zagen zij ook terug in vele relaties. Van mensen die zorgden, van collega's, van familie, van vrienden. Zovelen waren er in de dienst bij. Helaas niet de vriendin die de dienst zou leiden; zij kreeg een ongeluk en kon er helaas niet bij zijn.

Jacolien zal zeker de leegte voelen van een lieve moeder die er niet meer is. Maar we bidden haar en haar vrienden en al wie haar lief is veel hartelijke vriendschappen toe. Mensen die nabij zijn. En, net zoals we in de dienst lazen: dat God zelf bij hen zal zijn.

Caroline Oosterveen

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

In Memoriam**Hiltje Harmina Schreuder - Bakker**

Op 25 juli overleed mevrouw H.H. Schreuder in haar huis aan de Koeweg in Otterlo. Al enige tijd waren er zorgen over haar gezondheid, maar haar overlijden kwam toch nog onverwacht.

Als Hiltje Harmina Bakker werd zij op 24 februari 1930 geboren in Engwierum, Friesland, in een gezin met drie meisjes en één jongen. In de oorlog namen ze een joods jongetje in het gezin op, waar ze erg aan gehecht raakten. Na de oorlog keerde hij terug naar zijn familie, maar het bleef een dierbaar contact.

Vanwege de gezonde leefomgeving vertrok ze naar de Veluwe, waar ze haar man Evert Schreuder ontmoette. Ze trouwden in 1954 en gingen wonen in Otterlo, waar ze aan de Koeweg 8 een huis bouwden. Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen, een zoon en twee dochters. Bijzonder trots was ze op haar zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

In 2013 overleed haar man Evert na een huwelijk van bijna 60 jaar. En al was het niet gemakkelijk alleen verder te gaan, ze vond dat er toch veel was om dankbaar voor te zijn. Daarom wilde ze ook dat bij haar overlijden een dankdienst gehouden zou worden, evenals bij haar man. En in de dienst moest zeker ook het lied *Tel uw zegeningen, tel ze één voor een* gezongen worden.

Mevrouw Schreuder was altijd vol belangstelling voor haar omgeving, ze onderhield veel sociale contacten en stond midden in het leven. En toen haar gezondheid steeds kwetsbaarder werd kon ze terugvallen op een kring van mensen die haar trouw bijstonden.

In een volle kerk namen we op maandag 31 juli afscheid van haar. Kinderen en kleinkinderen haalden dierbare herinneringen op, twee kleinkinderen musiceerden en haar zuster las een gedicht.

In de dankdienst stonden wij onder andere stil bij de woorden uit het Johannesevangelie: *In het huis van mijn Vader zijn vele woningen - Ik ga heen om u plaats te bereiden*. Mevrouw Schreuder leefde vanuit het vertrouwen dat je daar uiteindelijk je bestemming mag vinden: eindelijk thuis, in Gods Vaderhuis.

Mogen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, alsmede de verdere familie en vrienden kracht ontvangen bij dit verlies. Laten alle goede herinneringen hun tot zegen zijn.

Ds. Tineke Volgenant - Beima

Wijk

Er is deze keer al veel te lezen zoals u ziet. Daarom houd ik het kort. Inmiddels al weer twee weken geleden moest dhr. Timmerman een oogoperatie ondergaan. Wij hopen van harte voor hem dat de ingreep het gewenste resultaat zal hebben. 12 september hoopt mevrouw de Hoop haar verjaardag te vieren. Wij wensen u een fijne dag en een gezegend nieuw jaar toe.

Ik ben vergeten om in het vorige kerkblad onze vakantie aan te kondigen. Inmiddels zijn wij vertrokken en zaterdag 2 september komen we weer thuis. Als u iemand nodig heeft dan kunt u con-

tact opnemen met dominee Volgenant of een van de kerkenraadsleden. Graag tot de volgende keer.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Seniorenactiviteiten

Het is nog vakantietijd maar we zijn alweer in overleg wat we gaan doen met de senioren dit seizoen.

22 september willen we een bezoek brengen aan de vlindertuin. Er zullen er misschien al wel geweest zijn maar met elkaar is het misschien ook leuk om daar 's middags naar toe te gaan.

20 oktober neemt Henny Visser ons mee voor een rondleiding door het museum Kröller Müller. Hoe laat hoort u nog van ons.

Voor de activiteiten kunt u zich opgeven bij Janny of Elly.

Wij zien jullie graag tegemoet.

Janny en Elly

BBQ en Startzondag

Dit jaar is het thema van het startweekend "Open Huis" en wij willen onze deuren op verschillende manieren openen:

Op zaterdag 23 september is de BBQ. Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom en om 17:30 uur steken we de BBQ aan. Kinderen zijn al vanaf 16:00 uur welkom.

Graag opgeven voor 18 september per mail:

postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of via de bus in de kerk. De opdracht voor alle deelnemers aan de BBQ: Neem een voorwerp mee dat iets zegt over jouw leven.

Op zondag 24 september vieren wij gezamenlijk het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Als kerk willen wij graag een "Open Huis" zijn. Wij hopen daarom dat u een vriend, een buur, een kind of een collega wilt uitnodigen om mee te komen naar de dienst. Deze dienst zal begeleid worden met orgel en keyboard. Daarnaast zal het gelegenheidskoor optreden. Na afloop van de dienst is er koffie met iets lekkers. Dat "lekkers" moet natuurlijk gebakken worden. Wilt u dat doen? U kunt altijd even met ons overleggen.

Gelegenheidskoor

Bij deze roepen wij onze gemeenteleden op om deel te nemen aan het gelegenheidskoor, dat op de startzondag zal optreden.

Op zondag 10 en 17 september willen we direct na de dienst oefenen met de organist. Op zondagmorgen 24 september willen we graag om 9:00 inzingen. U kunt zich opgeven via postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of direct bij Rian.

Met vriendelijke groet,
Rian, Nicoline en Carina

Hallo jongens en meisjes

27 augustus - Jeremia en de last van de Heer



De leiders van Juda doen wat ze zelf willen en geven het volk geen voorbeeld in het geloof. De Judeeërs willen alleen horen wat hen bevalt. Als Jeremia komt, roepen ze: 'Wat komt de Heer nu weer lastig doen'. De kritiek die Hij oplevert en de oproep om het roer om te gooien willen ze niet horen. Gods antwoord is: 'Niet Ik ben lastig, jullie liggen Mij als een

loden last op de schouders. En dat begin ik zat te worden.' Jeremia krijgt van God ook nog te zien wat er gebeurt als je niet naar hem luistert. Dit vertelt hij: 'De Heer liet mij twee manden met vijgen zien. De manden waren voor de tempel gezet. In de ene mand zaten prachtige vijgen, als van de eerste pluk, in de andere mand zaten bedorven vijgen, die niet meer te eten waren. De Heer zei tegen mij: 'Wat zie je, Jeremia?' Ik antwoordde: 'Vijgen. De goede vijgen zijn helemaal gaaf, de slechtste zijn zo bedorven dat ze niet meer te eten zijn.' Toen zei de Heer: 'De goede vijgen staan voor de Judese mensen die ik van hier naar Babyloonië heb gestuurd. Ik zal naar hen omzien en naar dit land terugbrengen. Ik geef hun het inzicht dat ik de Heer ben. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Maar die bedorven vijgen staan voor koning Sedekia en voor zijn raadsheren en de mensen die in dit land zijn overgebleven of in Egypte zijn gaan wonen. Ze zullen te schande staan en het mikpunt zijn van hoon en spot, hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, overal waarheen ik hen verdrijf.'

Wat God vraagt is niet altijd leuk en fijn. Als je lekkere vruchten wil, een goed leven, dan moet je denken: God weet wat ik nodig heb, Hij zegt dit niet zomaar. Hij wil ons juist helpen om steeds meer kind van God te worden. Soms is het moeilijk. Maar voorop staat: God houdt van ons en wil ons gelukkig maken. Het beste is dus goed te luisteren en te leven zoals God zegt. Dan komt het goed met ons. Wij zijn dan de goede vijgen waar God goed voor zorgt.

3 september - Jeremia koopt een akker



Heeft het zin een fiets te kopen als je met een gebroken been in het ziekenhuis ligt? Ja, want je weet dat dat over een aantal weken genezen is. Maar als je nu een ziekte hebt, waardoor je niet eens kunt lopen?

Jeremia zit in de gevangenis. Koning Sedekia vindt hem gevaarlijk, omdat hij namens God zegt, dat Juda naar de Babyloniërs moet luisteren in plaats van tegen ze te vechten. Jeremia krijgt het verzoek de akker in Anatot van zijn neef te kopen. Die ligt in bezet gebied, is onbruikbaar; kortom: weggegooid geld. Het zal ook niets opleveren. Nu niet, nooit. Toch doet Jeremia het. Wat heb je nou aan zo'n akker zou je denken. Jeremia gelooft dat God dit van hem vraagt, dat God deze opdracht aan hem geeft. De Heer wil daarmee zeggen: blij hopen, Jeremia, je komt weer vrij uit de gevangenis. En het land van Juda zal eens weer vrij en vruchtbaar zijn en dan kan Jeremia werken en oogsten op zijn akker.

Wat vind je van het gedrag van Jeremia? Durf je te hopen? Hoe kijk jij tegen onze wereld aan? Er zijn soms vreemde leiders, er lopen terroristen en andere misdadigers rond. Net als Jeremia mogen wij geloven dat we nooit wanhopig hoeven te zijn. God is er en laat ons niet alleen. Niet alle problemen worden opgelost, maar zijn Koninkrijk komt! Hoe donker en uitzichtloos het nu ook lijkt.

10 september - De boekrol van Jeremia verbrand



'Jeremia', zei de Heer, 'Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken sinds ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak. Misschien gaan de Judeeërs nu luisteren en stoppen met hun kwade praktijken.' Op verzoek van Jeremia schreef Baruch alles op wat Jeremia hem vertelde. Toen ze alles opgeschreven hadden kreeg Baruch een opdracht van Jeremia: 'Ga naar

de tempel van de Heer op een vastendag en lees in het openbaar de boekrol voor aan iedereen.' Baruch deed wat Jeremia hem had gevraagd en begon met lezen. Hierop ging Micha die ook in de tempel was naar de raadsheren van de koning en vertelde hen wat Baruch had voorgelezen. Dit wilden de raadsheren ook wel eens horen en Baruch moest naar de raadsheren toe komen om de boekrol voor te lezen. Baruch las de boekrol aan hen voor en toen zeiden ze tegen hem: 'Wat heeft u ertoe gebracht zulke dingen op te schrijven?' 'Jeremia heeft alles gedictieerd en ik heb het met inkt in de boekrol geschreven.' 'U en Jeremia kunnen zich maar beter schuilhouden, vertel niemand waar u bent.' De boekrol borgen de raadsheren op en vertelden aan de koning alles wat ze gehoord hadden. De koning wilde ook weten wat er in die boekrol stond en liet Jehudi het voorlezen. Telkens als Jehudi een stuk gelezen had, sneed de koning een stuk er vanaf en gooide het in een vuur tot er niets meer van de rol over was. Daarna beval hij om Baruch en Jeremia gevangen te nemen, maar God had er voor gezorgd dat ze ergens veilig zaten waar niemand hen kon vinden. Toen richtte de Heer zich tot Jeremia. 'Neem een nieuwe rol en schrijf daarin alles wat in de eerste rol stond. De koning van Juda krijgt straf, want ze hebben niet willen luisteren.' Toen nam Jeremia een nieuwe rol en liet Baruch opnieuw opschrijven wat hij vertelde. Door de boekrol in het vuur te gooien denkt de koning dat God nu wel zal zwijgen. Weg ermee! En Weg met Gods woorden! Maar zo eenvoudig komt hij niet af van de Heer. Jeremia laat een nieuwe boekrol maken. Vroeg of laat komt die de koning onder ogen. Gods woorden veranderen niet als wij er niet naar willen

luisteren. De Bijbel blijft gewoon de Bijbel, Gods woorden ook voor ons. En we doen er verstandig aan onze oren er niet voor dicht te stoppen, want anders missen we Gods liefde en Gods hulp.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas

27-08 Alice en Mark
03-09 Elly en Jannie
10-09 Nicoline en Anouska
17-09 Lisa en Djoerd

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf Proosda Beatitudinum

Deze keer mocht ik het hoofdartikel schrijven. Daarbij heb ik het aantal toegestane woorden wat overschreden, meen ik... Daarom hou ik het kort en wens u allen een goede staart van de zomer! Misschien tot ziens in de diensten, of bij de ZomerZang-Avonden!

Hebt u het startweekend al in de agenda staan?

Verder verwijs ik graag naar de Wijkkompas naar overige berichten vanuit de pastorie.

Een hartelijke groet,
ds. Theo Pieter de Jong

Omzien naar elkaar

Na een geslaagde operatie is Rita Tijmes weer thuis. Het is nog even diep ademhalen voor het na-traject maar de vooruitzichten zijn goed. We wensen haar kracht en uithoudingsvermogen!

Marijke Kuperus heeft de vier kuren afgerond en gelukkig lijken ze effect te sorteren. Ook Marijke kracht en vrede toegewenst!

Mevrouw Lock-de Voogd uit het Maanderzand is in het ziekenhuis geweest en gelukkig weer thuis, maar haar gezondheid neemt wel af. U ook alle goeds toegewenst.

We denken ook aan Heleen van der Meulen in de Herberg in Oosterbeek. Het verblijf daar doet goed, maar er is nog een lange weg te gaan waarbij we haar alles toewensen wat nodig is. De operatie van Rien Hardeman is gelukkig ook goed verlopen. Een goede periode van herstel toegewenst!

We denken aan mensen die tijdelijk even gas terug moeten nemen, en aan ouderen voor wie het ouder worden of soms de lange dagen alleen niet meevallen. Ook hen die een geliefde missen wensen Gods nabijheid toe.

ds. Theo Pieter de Jong

Welkom bij de Alpha-cursus

Is het nog nodig om uit te leggen wat de Alpha-Cursus is?

Nou vooruit, de Alpha-cursus is in de jaren 90 in een Anglicaanse kerk in Londen ontwikkeld om mensen die meer van het Christelijk geloof willen weten uit te leggen wat dat is. Sindsdien volgden wereldwijd inmiddels ruim 24 miljoen mensen deze cursus. Tel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen.

Voor wie?

Voor buitenkerkelijken dus? Dat ook - maar ook gemeenteleden zelf mogen deze cursus volgen, of; nog mooier: volg de cursus samen met iemand die niet zo vertrouwd is met de kerk en het geloof maar er wel meer van wil weten!

Waarom?

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?

De Alphacursus begint met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. De cursus is wekelijks en duurt in totaal 10 avonden en één weekend.

Welkom!

Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom. Als Beatrixkerk bieden we de Alpha-Cursus aan samen met de Nieuwe Kerk, de Bethel-Kerk en de Kleopasgemeente. Naar alle waarschijnlijkheid zal de cursus op maandagavond zijn en beginnen we eind september. Aly Batterink en ds. Theo Pieter de Jong zullen vanuit onze gemeente als cursusleiders meewerken. Aanmelden kan bij hen.

Zin om met mij naar de kerk te gaan op zondag 10 september?

Alle leden van de Beatrixkerk worden van harte uitgenodigd om op zondag 10 september iemand mee te nemen naar de dienst. In dat weekend zetten kerken in het hele land de deuren open voor gasten in het kader van de landelijke campagne Kerkproeverij. Onze gemeente doet ook mee!

Kerkproeverij vormt de gelegenheid om iemand die je persoonlijk kent uit te nodigen. Wij zullen als gemeente een dienst voorbereiden die goed te volgen is voor mensen die niet gewend zijn aan een kerkdienst en die aantrekkelijk is om mee te maken. Daar hebben we u en jou bij nodig!

We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en hartelijk te zijn, maar als we geen uitnodiging doen aan mensen om ons heen, wie gaat er dan proeven van de gastvrijheid en liefde van God? Daarom aan u de vraag om iemand mee te nemen. Dat is natuurlijk best spannend. Denk dan ook goed na over wie u uitnodigt: een buur, een kennis of vriend die niet (meer) naar de kerk gaat en met wie u een relatie hebt, die u vertrouwt. Houd de uitnodiging vrijblijvend: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten." En nodig hen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan 'zoals ze zijn'.

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse *Back to Church Sunday*, een initiatief van Michael Harvey waar kerken wereldwijd aan deelnemen. Zie voor meer info www.kerkproeverij.nl

Startweekend 23 en 24 september 2017

In de zomer is al begonnen met de voorbereidingen voor het startweekend op zaterdag 23 en zondag 24 september. Het thema voor dit startweekend, tegelijkertijd ook het jaarthema, is "Comfort & Challenge". Wat betekent geloven voor je, wat is er belangrijk aan de kerk? Zowel de kerk als plaats waar je tot rust komt, als ook de gelegenheid waar je uitgedaagd wordt om gestalte te geven aan je geloof, komen aan bod.

Het belooft een afwisselend weekend te worden met voor elk wat wils! In de eerstvolgende Wijkkompas, via posters en flyers en op de website krijgt u meer informatie.

Speeddate

Lief gemeentelid,

Zoals u wellicht al heeft gelezen zal er tijdens het startweekend op zondagmiddag een zo genoemde "speeddate" plaatsvinden tussen jongeren en ouderen. De bedoeling is dat er een vijftal jongeren zich aanmelden en een vijftal ouderen. Zij kunnen aan de hand van zelf gekozen thema's elkaar beter leren kennen. Wie is nu eigenlijk de buurman/buurvrouw in de kerk? Lijkt het jou/u nou leuk om hier aan mee te doen meld je dan aan bij Dennis van der Eijk. Dit kan door hem aan te spreken of via de mail: dmeijk@hotmail.nl of telefoon: 06-44494796. Aanmelden kan tot en met 17 september.

Leeskring

Op donderdag 7 september 2017, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek "Bidden wij voor Owen Meany" van John Irving plus de boeken die onze leden hebben gelezen in de zomervakantie. Wilt u ook een keer meepraten? U bent van harte welkom en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

In Memoriam Jan van Steden

Op zondag 16 juli overleed op 74 jarige leeftijd Jan van Steden, echtgenoot van Rita van Steden Pfeiffer. Ze woonden op Hofbeeklaan 5.

De dag ervoor was hij nog met kinderen en kleinkinderen een heerlijke dag uit geweest. Geheel onverwacht kwam zijn einde.

Op het Christelijk jeugdkoor in Amsterdam hadden Jan en Rie elkaar op zeer jonge leeftijd al leren kennen. Ondanks het feit dat eerst nog gestudeerd moest worden en werk gevonden, hebben ze elkaar nooit meer losgelaten. Jan volgde de hogere zeevaartschool en ging ook daadwerkelijk naar zee. Nadat het gezin uitgroeide, kwam hij aan land en na wat omzwervingen vanwege zijn werk, werd dat vanaf 1980 Ede.

Zingen is hij altijd blijven doen, in verschillende koren tegelijk, wel altijd bewust gekozen voor Christelijke koren, vertelde zijn vrouw Rita, want dat was voor hem de manier om bezig te zijn met zijn geloof. In de Open Hof zagen we hem niet vaak als kerkganger, maar waar zijn beide koren zongen, was hij wel.

De kinderen vertelden over een betrokken vader die je hielp, zeker als het op technische klussen aankwam. Een vader die je

dingen leerde, ook met name de bèta vakken, maar die hen meer geleerd heeft dan dat alleen: liefde, zorg en trouw waren grote waarden die hun familiebanden hecht aaneen smeedden. Het gemis is groot. Een kleinkind verwoordde het deze week mooi: ik denk dat ik nog lang het gevoel heb dat als ik naar de Hofbeeklaan ga, dat ik naar oma en opa ga.

Zaterdag 22 juli was de dankdienst voor zijn leven in de Open Hof. Zijn koor uit Veenendaal zong. Abba vader, u behoort ik toe. Het lievelingslied van Jan. Ook 'this little light of mine', over het laten schijnen van jouw licht. We lazen Genesis 12, de roeping van Abraham om tot een zegen te zijn. De trouwtekst werd nu rouwtekst. We overdachten het leven van Jan, die ook optrok en op de plekken waar hij leefde voor velen tot zegen is geweest. Jan van Steden laat vrouw, kinderen en kleinkinderen na. Wij wensen hen heel veel sterkte bij dit gemis.

Ds. Jacqueline Dam-Oskam

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

De wijkkerkenraad is verheugd om te kunnen melden dat er drie gemeenteleden bereid zijn gevonden een ambt te vervullen in de wijkkerkenraad. Het zijn Johan Odie en Gert van der Linde als diaken en Ronald Westdijk als jeugdouderling.

Indien er tegen hun benoeming geen wettige bezwaren worden ingediend, worden zij waarschijnlijk op zondag 24 september a.s. bevestigd, in een dienst die geleid wordt door onze consultant, ds. Jan Oortgiesen.

Betty Pluimers, scriba@openhof-ede.nl

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:

ds. Hans Breunese en ds. Jacqueline Dam-Oskam.

Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling

Predikant: Hans Breunese:

Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.30-13.00 uur via 06-18700102

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269;
j.van.dervelde@hetnet.nl

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenbergh@xs4all.nl

Predikant: Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204;
kuiperdc@gmail.com

Ede-overig en Bennekom

Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Aanspreekpunt Raad One:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

ALGEMEEN

Alexander Consort in de Oude Kerk te Bennekom 16 september

Op zaterdag 16 september zal het Alexanderconsort Cantate 45 van Bach uitvoeren.

Na een aantal maanden niet meer gecomponeerd te hebben schreef Bach in de zomer van 1726 deze cantate. De boodschap is: leef naar Gods Woord, betracht liefde naar de ander en wees nederig. Een prachtig werk met o.a. een sprankelend en energiek openingskoor. Alt Martine Straesser, tenor Falco van Loon en bas Coert van den Berg nemen de aria's voor hun rekening. Het orkest zal muziek van Telemann spelen. Virtuoze rol is hierbij weggelegd voor de 2 traverso's.

U hoort ook "Even when He is silent" van Kim André Arnesen (geb. Trondheim, 1980) Dit 4 tot 8-stemmig a capella-werk is gebaseerd op een tekst geschreven op een muur in een concentratiekamp. Geloof in de zon (als bron van hoop), geloof in de liefde en geloof in God worden op indringende wijze getoond. Welkom in de Oude of St. Alexanderkerk. Aanvang 16.15 uur, kerk open 15.45 uur.

Toegang vrij; collecte na afloop.

Vriendelijke groet,
Dick en Elly Meijer

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz.
Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL.
Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

Programma 'kerkvenster' september 2017

4 september 2017

Interview met Dr. Peter Jansen over zijn proefschrift 'Framing nature.' Lied van de Week: 'Nu het avond is.(NLB257). Column: Herman Oevermans. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

11 september 2017

Gesprek met André van Beek over 'Ambassadors Football Holland, ook in Ede. Via voetbal Gods liefde delen.' Lied van de Week: 'Neem mij aan zoals ik ben.' (NLB833). Column: Wim Scheltens. Muzikale intermezzo's. Actuele berichten.

18 september 2017

In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Jezus roept hier mensen samen.'(NLB 975) Column: Albert Schol. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

25 september 2017

Vraaggesprek met Lisan Verboom en Klaas Kopinga over 'MEET INN, werkwijze en bereik.' Lied van de Week: 'Heilig, heilig, heilig'(NLB 406b). Boekbespreking door Arie Romein: David Dessin, 'God is vluchteling.' Actuele berichten. Muzikale en zang.

KERKELIJKE STAND

Overleden

6 juli 2017: W. de Ruiter-van Steenwijk, Platteelhof 3-201, 93 jaar
7 juli 2017: E.H. van Walbeek, Nw Klinkenberg 1A/227, 87 jaar
10 juli 2017: J. Venema, Apeldoornseweg 228, 75 jaar
13 juli 2017: A.J. Bosch-Veenhuis, Van Speykstraat 2, 74 jaar
16 juli 2017: J. van Steden, Hofbeeklaan 5, 74 jaar
17 juli 2017: T. Ploeg, Banckertplein 10, 87 jaar
20 juli 2017: A. van der Jagt, Cloeckendaal 34, 82 jaar
25 juli 2017: H.H. Schreuder-Bakker, Koeweg 8, 87 jaar
5 aug 2017: G.H. Stel, Beatrixplein 5, 91 jaar
8 aug 2017: C. de Graaf, min. Aalbersepark 1-204, 88 jaar

Nieuw ingekomen

S.M. Bakker, Herenhof 28
J.D.F. Homburg, Schralenhout 14
G.J.L.H. Smit, Lutulistate 21
J.P. Waëlaaruw, De Halte 233
R.K. van Kommer, Onderlangs 25, Otterlo
I.J.W. Zaal, J. Tooroplaan 39
M. van de Weerd, N. Parallelweg 21
S. Slok, Edisonstraat 95
S.A. Veen, Boedelhof 19
W. Koerselman-Kroeze, Platteelhof 3-602
B.B. van Scie, Koeweg 12
A. van Bart, Leeghwaterstraat 20
C.J.M. de Koster, Langenhorst 21
W.P. van den Brink, Pr. Bernhardlaan 24
H.N. van Dijk, Hoog Maanen 63

Verhuisd

W. Roelofsen-van Scherrenburg, Jadestraat 41 naar Diamantstraat 7
K. Blanken, H. Stafweg 23 naar J. Vermeerstraat 3
A.B.E.L. van der Velden, Pr Bernhardlaan 91A naar Kazernelaan 30B
fam. Kopinga-Louwes, Pienemanstraat 118 naar Pienemanstraat 110
H.M. Korteweg, Markiezenhof 58 naar WJ Bitterstraat 48
fam. Boot-Louwerse, Doesburgerdijk 26 naar Meinersstraat 10
D.M. Middendorp, Robijnstraat 61 naar Logerij 1
M.W.D. den Ouden, Rooseveltdreef 65 naar Robijnstraat 43
fam. Huisman, Kronestein 3 naar S. Robertsonstraat 98
fam. Kerkhof-Petrova, Distelberg 26 naar A. Verhuellstraat 12
S.B.E. Mulder, De Ring 6 naar Kleibos 23
A. Bunt, Molenparkweg 34 naar Dubceksingel 59

Vertrokken

Fam. Smit-Van Lent, Nachtegaallaan 33 naar Doetinchem
M.H.A. Klok, Aalbeek 25 naar Veenendaal
J.M. Buit, W. Marislaan 713 naar buitenland
M.I. Veerbeek, Liebeek 43 naar Nijmegen
H.E. Dimmendaal, Seinlamp 17 naar Haarlem
A.J. Pool, J. van Stolberglaan 36 naar Groningen
C. Burgwal, Laarweg 21 naar Breda
Fam. Versluis-Boot, Buizerdlaan 13 naar Barneveld
J.W. Top, Otterloseweg 11 naar Den Bosch
L. Benthem, Enkalaan 191 naar Bennekom

Overgeschreven

Naar Utrecht: fam. Pols-Klinkenberg, B. Prinslaan 58
Van NH Ede: mw. S.E. Mulder, Klingelbeek 27

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-edede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en
à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede