



Zo zou je kunnen geloven

Het is een prachtige zonovergoten dag als mijn 16 studiegenoten en ik elkaar op maandag 13 mei weer ontmoeten op Hydepark voor de volgende studie-tweedaagse. Nog steeds zijn we bezig met het blok 'verken je context'. Bij die context hoort ook hoe we zelf geloven en hoe mensen om ons heen geloven. Daarom is Maarten Wisse vandaag onze docent. Hij schreef het boek "Zo zou je kunnen geloven".

In dit boek onderscheidt hij verschillende manieren van het hedendaagse Nederlandse christendom die elke hun eigen manier van geloven hebben: traditioneel, gemoderniseerd, evangelicaal en buitenkerkelijk christendom.

De titel van het boek maakt al duidelijk dat het niet een boek is wat zozeer wil verdedigen, maar dat Wisse de uitnodiging zoekt om te zien wat de mogelijkheden zijn. In de les maakt hij duidelijk dat 'geloof verdedigen' ook niet past bij de cultuur van onze tijd. Alsof de kerk vanuit een machtspositie kan zeggen wat je zou moeten geloven.

Wisse laat ons zien hoe het christelijk geloof door de Verlichting is gegaan. Hij wijst ons op de invloed die Kant heeft gehad. Zijn uitgangspunt was: wat kan ik weten? De vraag naar de waarheid of beter de onwettelijke toegang tot de werkelijkheid stond centraal. Orthodoxie ("ik weet het zeker") en vrijzinnigheid ("ik weet het niet zeker") zijn beide exponenten vanuit de invloed van Kant.

De route in beide stromingen loopt via kennis. In geloof gaat het om een apologetiek van de waarheid die je via de kennis opdoet. Volgens Karl Marx daarentegen gaat het bij geloof om macht. Alle geloof is (in Marx' ogen) macht. In de Nederlandse context hebben we meer te maken met de invloed van Marx dan van Kant. Met andere woorden: we moeten dus meer opboksen tegen de gedachte dat de kerk een machtsinstituut is. En dan helpt apologetiek (het verdedigen van het geloof) dus niet zozeer. Het verzet ligt in de hoek van de verdachtmaking: 'wat wil die persoon met mij?' Kerkmensen denken nog erg vaak in binnen en buiten. Pas als je binnen bent tel je mee. Dat levert een reflexmatige weerstand op en die is meer gericht op het instituut (de macht) dan op het geloof (kennis). Mensen willen niet dat er een claim op hun leven ligt.

Dit heeft wel heftige gevolgen. De kerk is gebouwd op een kenniscultuur via een catechetische structuur: via kennis komt het tot geloof en ervaring. Ze wappert graag met waarheidsclaims. De kerk doet op die manier nog steeds alsof ze hoort bij de 'life-saving business'. Het is nodig en het moet, zonder dat duidelijk is wat de relevantie voor het leven hier en nu is. Terwijl het voor mensen in onze (postmoderne?) tijd om een vrije tijds categorie gaat. Daarom gaat het dus niet om de taal van de waarheid (life saving), maar om de taal van de ervaring: wat heb ik eraan (vrij-tijd). Juist de wereld van het entertainment weet de echte – soms ook snoeiharde – thema's van het leven aan te raken. Terwijl we in de kerk nog wel eens in de modus gaan zitten dat het vooral leuk moet zijn is in de gemiddelde roman of film veel meer 'ruigheid' te zien (thema's rondom verlies, pijn, etc.).

Maar waarom zou je dan nog geloven? Als je niet kunt insteken bij het punt dat je moet geloven omdat het waar is, langs welke route moet het dan? Hoe kun je dan nog missionair zijn? Wisse steekt in bij de vraag naar wat het goede is. Het goede is de test van de christelijke boodschap. Geloofwaardigheid zit niet in het intellectuele (kennis), maar in het morele (ervaring). Via het spoor van de gerechtigheid kom je de gebrokenheid op het spoor en daarmee het kwaad. Dit is een andere route dan de waarheid dat je zondig

bent ook al geloof je dat zelf niet. Het is zoeken naar de presentie en daarmee ook naar het ontbreken van God in onze wereld en ons eigen leven.

Als opdracht gaf Maarten Wisse ons mee om in 1 zin op te schrijven waar we het voor doen. Wat is jouw missie. Waarom doe je het? Voor mij zelf een boeiende uitdaging...

En u? Jij?

Waarvoor doe jij het allemaal, je inzetten voor de gemeente – of überhaupt naar een kerk gaan? Goed om bij een vergadering of op een andere plek eens over met elkaar van gedachten te wisselen?

ds. Theo Pieter de Jong

SCHRIFTLEZEN

Zondag Rogate, 26 mei, Joël 2, 21 – 27 en Johannes 14, 23 - 29

Ná de laatste maaltijd met zijn leerlingen, ergens in de nacht, zegt Jezus: wie mij liefheeft, hij zal mijn woord bewaren. Vertaalt het NBG. Beter is: die zal mijn woord onderhouden – door het te dóen. Wij bewaren de woorden immers niet, alsof ze in een doosje zouden zitten – de woorden bewaren óns. Ze bestaan niet alleen maar in gedrukte vorm, gestold in eigenwijzige theologie of vaststaande gelovigheid, maar in gedane vorm: ze moeten geproefd en beproefd worden: gedaan, onderhouden worden. Dat gezegd zijnde, wordt de Geest aangekondigd, de 'Parakleet'. De 'erbij geroepene', een woord dat in het gangbare Grieks van die dagen ook een advocaat of een getuige kon aanduiden: een getuige à décharge, iemand die ontlastende verklaringen aflegt, die lasten wegneemt. Zo'n figuur die meestal letterlijk komt 'als geroepen.'

Zondag Exaudi, 2 juni, 1 Samuel 12, 19 – 24 en Johannes 14, 15 – 21

Wéér gaat het om het dóen van de geboden, de Schriften hebben nooit iets anders dan de 'praxis pietatis' op het oog – geleefd en gedaan geloof, hoorders die niet anders dan daders van het Woord kunnen zijn.

Geholpen, ondersteund door een 'andere' Trooster, de 'Geest der waarheid', om 'tot in eeuwigheid bij u te zijn.' Niet de voortijlende en steeds wisselende waan van de dag strekt ons tot troost, niet de 'kosmos' die van waarheid niet weten wil, maar de 'gans Andere'.

Pinksteren, 9 juni, Handelingen 2 (en Joël 3, 1 – 5 en Johannes 20, 19 – 23)

Johannes 20, 22 laat Jezus zijn leerlingen in hoogst eigen persoon de Heilige Geest aanblazen.

Lucas schrijft na zijn editie van het Evangelieverhaal nóg een boek, dat wij 'Handelingen' noemen – waarin hij regelmatig de Geest ter sprake brengt. In het klassieke Pinksterverhaal uit hoofdstuk 2 natuurlijk, dat niet veel later bevestigd wordt in 4, 31: 'toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig...' Zie ook hoofdstuk 8, 14 – 17; ook daar wordt de heilige Geest ontvangen. En hoofdstuk 10, 44 – 48:

Bijbelrooster

Mei									
zo	26	Jakobus 5:1-6	Rijk-dom	wo	5	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid		
ma	27	Jakobus 5:7-12	Geduld	do	6	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal		
di	28	Jakobus 5:13-20	Help bidden, want bidden helpt	vr	7	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst		
wo	29	Handelingen 1:1-8	Verbondenheid	za	8	Psalm 117	Kort maar krachtig		
do	30	Handelingen 1:9-14	Hemelvaart, Vurig en eensgezind	zo	9	Handelingen 2:1-13	Eerste Pinksterdag Verstaanbaar voor iedereen		
vr	31	Handelingen 1:15-26	Lotgeval	ma	10	Handelingen 2:14-28	Vervulde profetie		
Juni						di	11	Handelingen 2:29-36	Trefzeker
za	1	Psalm 120	Ontheemd	wo	12	Handelingen 2:37-47	Doopdienst		
zo	2	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk	do	13	Handelingen 3:1-10	Op de been geholpen		
ma	3	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden	vr	14	Handelingen 3:11-26	Niet in eigen kracht		
di	4	Spreuken 8:1-11	Filosofie is ...	za	15	Handelingen 4:1-12	Confrontatie		

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.	Inleverdatum	Voor de zondagen
8	7 juni	16, 23 en 30 juni
9	28 juni	7, 14 en 21 juni

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

Petrus houdt een toespraak, de heilige Geest daalt neer op de hoorders, er is sprake van verbazing en van het spreken in 'klanktaal.' Lucas kan er geen genoeg van krijgen.....

GHW

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Zondag 26 mei ZWO collecte doel - Colombia - Ontheemden opvang



Een mensenleven is niet veel waard in Colombia. Per dag komen er door politiek geweld twintig mensen om het leven. Ook vinden er veel ontvoeringen plaats voor losgeld. In feite wordt de bevolking door de burgeroorlog permanent in gijzeling gehouden. De ene keer wordt de burgerbevolking door marxistische guerrilla's overvallen en daarna door andere paramilitaire

groeperingen. Hele dorpen worden ontruimd. De bewoners moeten binnen een dag hun biezen pakken, anders worden ze met geweld verdreven.

Binnen Colombia zijn naar schatting drie en een half miljoen mensen van huis en haard verdreven. In hun eigen land zijn zij op de vlucht, de meesten zijn vrouwen en kinderen. De meeste ontheemden van het platteland vestigen zich in de sloppenwijken van de grote steden. Daar komen ze in slechte omstandigheden terecht. De huisvesting, de voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen en openbaar vervoer en de werkgelegenheid schieten tekort. De maatregelen die de overheid neemt zijn volstrekt onvoldoende. Het zijn vooral kerken en particuliere organisaties die opkomen voor de ontheemden.

Eén van die organisaties is Mencoldes, een organisatie die is opgericht en geleid wordt door Mennonieten (doopsgezinden).

Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor minder bedeedden in Colombia. Sinds 1996 richt de organisatie zich specifiek op de vluchtelingen van het platteland. De medewerkers proberen de nieuw aangekomen vluchtelingen zo goed mogelijk een eerste opvang te bieden.

In Bogotá komen jaarlijks zo'n 30.000 vluchtelingen van het platteland, wat betekent dat er per dag 30 à 40 gezinnen opgevangen moeten worden.

Mencoldes probeert de ontheemden, na de eerste opvang, weer een toekomstperspectief te geven.

De organisatie richt zich daarom niet alleen meer op het lenigen van de materiële nood, maar legt in toenemende mate nadruk op het weerbaarder maken van de ontheemden. 'Mensen helpen om

zichzelf te kunnen helpen.' Dat is kort gezegd de filosofie achter de projecten van Mencoldes.

In verschillende trainingscentra heeft Mencoldes een serie cursussen ontwikkeld speciaal voor de ontheemden.

Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd.

Met uw gift steunt u het werk van Mencoldes.

*Namens de bestemmingscie.
Ad Tukker*

Opbrengst landelijke postzegel- en kaartenactie in 2018

Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De landelijke opbrengst in 2018 bedraagt in het totaal € 28.969.

Deze mooie opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond. Met deze opbrengst kunnen beide organisaties mensen ondersteunen om hun leven waardevol te leven. Wij merken dat het steeds moeilijker wordt om waardevol materiaal te ontvangen. Maar er zijn nog redenen genoeg om door te blijven gaan met de inzameling. Zolang er mensen zijn die met energie zich inzetten, zolang er kopers zijn en zolang er voldoende opbrengst is, gaan we door met deze activiteiten. Wij hopen dat we nog lang van uw inzet gebruik mogen maken. Hartelijk dank daarvoor!

Namens Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond,

Breus Versteeg

PROTESTANTSE
GEMEENTE  EDE

Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Ede 2018 Algemeen

De Protestantse Gemeente Ede is lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Op 1 januari 2017 is de Protestantse Gemeente Ede (PGE) gestart.

De Algemene Kerkenraad is acht keer bijeen geweest. De Algemene Kerkenraad houdt haar bijeenkomsten afwisselend in verschillende kerkgebouwen. Het moderamen van de AK is negen keer bijeen geweest.

De wijken worden geleid door de wijkkerkenraden en de Protes-

Kerkdiensten

ZONDAG 26 MEI

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. H. Keegstra, Bennekom

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. G.H. Westra
17.00 uur ds. T.P. de Jong, Evensong

30 mei Hemelvaartsdag
9.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk

30 mei Hemelvaartsdag
9.00 uur ds. E.S.A. van Buuren

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden.
Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10.00 uur dhr. J. Kroon (Barneveld)
14.30 uur Jan van Riessen jr
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. W. Smit

30 mei Hemelvaartsdag
10.30 uur ds. A.D. Poortman
oecumenische dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.H. Weijenberg

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 25 mei
19.30 uur ds. W. Top

ZONDAG 2 JUNI

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. R. Davelaar,
Berkel en Rodenrijs

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra,
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger,
Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. J.H. Uytendogaardt,
Utrecht

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur, Jan van Riessen sr.
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. C.M. Veldhuizen

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. A.P. Spaa

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 1 juni
19.30 uur ds. L. Kruijmer

ZONDAG 9 JUNI PINKSTEREN

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen.

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden.
Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10.00 uur ds. Bax
14.30 uur Ina Oosterhof
Pinksterviering

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. F.C. van Dijke
oecumenische dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 8 juni
nog niet bekend

tantse Gemeente Ede door de Algemene Kerkenraad (AK), het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De Protestantse Gemeente Ede bestaat uit 5 wijken en het kerkelijk centrum Emmaüs, die gezamenlijk prima hebben gefunctioneerd en de wijzigingen na de fusie goed hebben opgepakt.

Bijzonderheden

- In januari 2018 hebben de predikanten de leden van de AK ontmoet.
- De Aktie Kerkbalans is in januari samen met de PKN kerken van Ede met klokgelui gestart.
- In het kerkelijk centrum Emmaüs wordt 2x per jaar een 4- of 3 kerkenoverleg gehouden. De Evangelisch Lutherse Gemeente heeft haar medewerking per 31 december 2018 opgezegd.
- Het Protestants beraad is twee maal bijeen geweest. Hierin hebben alle PKN kerken zitting in de plaats Ede.
- Er is een beleidsplan gemaakt, dat in 2018 verder is uitgewerkt voor de komende jaren.
- De Plaatselijke Regeling behorende bij de PGE is aan de hand van de nieuwe kerkorde gewijzigd.
- Met de predikant van de Hartenberg en onze vertegenwoordiger in de ambtsdragerscommissie is overleg gepleegd over de

samenwerking en het voorgaan van predikanten van de PGE. 10x verzorgt de PGE een kerkdienst.

- De kerkelijke jaarrekening 2018 van het CvK sloot met een tekort.
- De diaconale jaarrekening 2018 van het CvD heeft een overschot.
- Beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd door KKA accountants.
- In juni is er een ambtsdrageravond geweest met alle ouderlingen en diakenen van de Protestantse Gemeente Ede om te spreken over het diaconaat, waarin een PKN consulent een toelichting heeft gegeven over het diaconaat dichtbij en veraf.
- Aangezien er meer naar de wijken gedelegeerd gaat worden is er een begin gemaakt met richtlijnen voor wijkbudgetten. Daarbij is een procedure en taakomschrijving voor organisten opgesteld, die voor alle wijken geldt.
- Het Project Zin op Zondag, dat zondagmiddag in de Luthers Kerk wordt gehouden is succesvol en wordt via Kerk met Stip vanuit de Open Hof gecoördineerd.
- Met het bestuur van Bespreek het Samen zijn goede gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt.
- Verheugend is, dat na gesprekken met CCBB in juni de wijk Open Hof een predikant mag beroepen en dat ds. A. Gilles het beroep heeft aangenomen.

Tenslotte

Wij zijn God dankbaar voor het afgelopen jaar, waarin vele mensen zich actief hebben ingezet voor het werk van de Protestantse Gemeente Ede.

Greet Vink-Schouwstra,
Scriba AK Protestantse Gemeente Ede



Een mooi idee: ook na uw overlijden nog bijdragen aan de kerk

Het opnemen van uw plaatselijke kerk in uw testament is één van de manieren om de kerk te steunen. U helpt dan mee aan het voortbestaan van de kerk, ook als u er niet meer bent. De vraag 'waarom iets nalaten aan de plaatselijke kerk' is een persoonlijke vraag. Het antwoord hoort bij het einde van het leven.

Veel organisaties vragen om een goed doel op te nemen in uw testament. De gemeente van

Christus is meer dan een goed doel. Wij mogen doorgeven wat het voorgeslacht ons meegaf en daarom de vraag: waarom geld nalaten aan uw Kerk? Het is een vraag waar iedereen mee te maken krijgt en die het waard is om erover na te denken. Het begin van het leven is bijna altijd feestelijk: geboorte en doop, maar begin en einde zijn niet te scheiden. Het einde bepaalt ons bij het tijdelijke, maar tevens bij het komende. Wat geven we door?

U kunt uw plaatselijke kerk op twee manieren in uw testament opnemen namelijk met een legaat of met een erfstelling.

1. Legaat

Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of aard is in het testament beschreven en voor zover van toepassing, waarvoor het is bestemd.

2. Erfstelling

Het is mogelijk de plaatselijke kerkelijke gemeente als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te benoemen. Een erfgenaam is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld de plaatselijke kerk) die de rechten en de plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt in uw testament, dan wordt de gemeente, samen met eventueel andere erfgenamen, verantwoordelijk voor uw nalatenschap. U kunt in het testament aangeven, hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Een testament laat u opmaken door een notaris. In het testament is vermeld, waar de nalatenschap uit bestaat en of het gaat om een legaat of een erfstelling. De keuze daartoe is de vrije wil van de erflater.

Op grond van de wet op de schenk- en erfbelasting betaalt de gene die bij testament aan de kerk een legaat of een erfstelling nalaat geen belasting over het geschonken bedrag. Ook de kerk betaalt geen belasting. Het totale nagelaten bedrag komt dus ten goede aan de plaatselijke kerk.

Meer informatie?

Over de mogelijkheid om geld na te laten aan de kerk is een folder beschikbaar van de Protestantse Kerk in Nederland en andere kerkgenootschappen met de titel 'Geef het geloof door aan volgende generaties – Neem de kerk op in uw testament'.

U kunt de folder aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl, tel 612336.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het opnemen van uw plaatselijke kerk in uw testament of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ede via het Kerkelijk Bureau

(kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl, tel 612336).

Een gesprek wordt uiteraard in vertrouwen gevoerd.

College van Kerkrentmeesters



INLOOP- OPEN KERK

Op donderdag 30 mei is er in "Ons Huis" bij de Taborkerk geen inloop, dan is het Hemelvaartsdag. Op 6 juni is er het Pinksteraccent (de zondag daarop is het eerste Pinksterdag.)

De volgende donderdag is dan 13 juni. Dan is er in "Ons Huis" bij de Taborkerk weer de wekelijkse inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open en is iedereen natuurlijk weer hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

KOFFIE 'PLUS'

Op zondag 2 juni is er weer een 'koffie +' na de dienst.

Gewoontegetrouw is er gelegenheid elkaar bij te praten (en te bevragen) over wat ons en anderen bezig houdt op het Edese kerkelijk erf.

Daarnaast zullen we het hebben over mogelijke antwoorden op vragen die de Algemene Kerkenraad aan de wijkgemeentes heeft voorgelegd: wat is uw roeping/missie, hoe ziet u uw toekomst? Groeit u, ziet u mogelijkheden voor samenwerking met andere wijken, hoe belangrijk is het gebouw waarin u kerkt? De Wijkkerkenraad heeft daar over gesproken en wil graag weten wat de gemeente-als-geheel vindt. Wees dus welkom!

SENIORENKRING 5 JUNI

Vanaf 10.30 uur in de Zijzaal. We gaan verder met ons gesprek over wat de 'Amsterdamse School' genoemd werd/wordt – maar eigenlijk meer in het bijzonder over een manier van Schriftlezen, die gekenmerkt wordt door groot respect voor de overgeleverde tekst: die 'mag het zeggen.' Zonder dat wij hem in de rede vallen of voor de voeten lopen met wijsneuzigheden als: waar kom je eigenlijk vandaan, wie heeft je opgeschreven en waar háál je het vandaan.....?

PINKSTEREN

Alweer het laatste van de grote feesten, tegelijk het minst gewaardeerde. Dat ligt er natuurlijk vooral aan, dat 'wij' (?) niet zo heel veel aan kunnen met die 'heilige Geest'. Licht dat misschien op zijn beurt aan het theologisch gesol met die 'geest'? Hoe zou het er met die geest bij staan, als we hem niet in de Drie-Eenheid hadden gelokaliseerd, als hij geen zelfstandig 'persoon' was geworden?

We lezen maar 'gewoon' was ons te lezen voorgegeven is, wie weet reiken de woorden ons waarheid en wijsheid aan..... En we zingen, bijgestaan door de Cantorij.

AFWEZIGHEID PREDIKANT

Van 10 juni tot en met 2 juli ben ik vanwege vakantie niet beschikbaar voor het dienstwerk.

Neem s.v.p. in voorkomende gevallen contact op met de scriba, de heer J. Hoogteijling.

Voor wie óók op vakantie gaat: heb het goed!

*Met goede groet,
Gerben H. Westra*

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

UIT DE WIJK**Overleden**

Op mei is mw. Sien Lourens-Roozenboom overleden. Toch onverwacht. Maar ze heeft zoveel warmte ervaren van haar man, met wie ze een echte eenheid vormde; en van haar kinderen en familie, zo liefdevol verbonden. In een volle en bewogen dienst hebben we afscheid van haar genomen.

Omdat het nu erg druk is met zieken schrijf ik graag voor het volgend kerkblad een in memoriam. Maar de speciaal uitgezochte teksten van haar lieve kleindochters bij haar afscheidsdienst geef ik graag alvast door:

Sterk zijn betekent soms
dat je op moet geven.
Het betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms
dat je niet naar meer moet streven.
Het betekent soms
dat je het moet laten gaan.

Haar ogen spraken krachtig.
Haar handen gaven rust.
Haar woorden klonken eerlijk.
Haar hart vol levenslust.
Maar de allermooiste sterren.
Ook die moeten soms gaan.
Te groot voor dit leven.
Door naar een nieuw bestaan.

LIEF LEVEN

LIEF LEVEN



Op **zondag 2 juni**, de zondag rondom Hemelvaartsdag mogen we in de dienst ook genieten van bijzondere muziek die eenzaamheid en verlatenheid vertolkt. Mirjam Karres bespeelt de vleugel en haar tweelingzus Sandra de viool. Geweldig, dat deze goede musici bij ons te gast zijn! Ieder welkom bij dit kleine muziekfestival!

Op **9 juni, pinksterzondag**, is het thema: Lichtsignalen - over richtlijnen en lichtlijnen.

*op weg gaan
richting zoeken
ruimte maken
gevoelig worden
voor feestelijke
geestelijke
lichtlijnen
op onze weg*

Over een andere wind, een andere geest die door ons bestaan kan waaien als we voelen en ontdekken dat er iets van ons verwacht wordt in ons bestaan.

“Er was eens een groot amfitheater, met daarin duizend toeschouwers. Op een avond, in het licht van de felle schijnwerpers, staat daar plotseling een jongen in het midden van het podium. Hij strijkt een lucifer aan. “Kun je het zien?” roept hij. Maar bijna niemand van die duizend toeschouwers ziet iets. En lachen dat ze doen.

“Doof nu even alle lichten”, vraagt de jongen. Nu is het opeens pikdonker. Dan strijkt hij opnieuw de lucifer aan. En vol verbazing zien ze het nu allemaal...dat piepkleine vlammetje. “Neem allen lucifers en steek ieder van jullie er eentje aan”, zegt de jongen verder. Zo doen ze. En die duizenden kleine vlammetjes zetten het hele amfitheater in een zee van licht. Net een grote zon, waaraan iedereen zich voedt. Een vuur van enthousiasme, een vuur van goede initiatieven, van geluk...van volharding...van goede moed...”

Een haast zelf te bedenken verhaal. Maar zo waar. Net zoals je vanaf Pasen ook elke dag een kaarsje zou kunnen aansteken; om niet kwijt te raken dat het verhaal van licht doorgaat. Ik doe dat graag, voor iedereen. Het helpt me om te beseffen dat we elkaar nodig hebben.

Goede Pinksterdagen, vol lichtsignalen!

En erg bijzonder zal ook de Summer Special op 23 juni zijn.

Te gast is dan Stef Bos!...

*Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen*

Ontvangen

Via mevr. Antje Mollema twee maal €10,00 (dus samen € 20,00) en via dhr. Sander v. Voorst ook € 20,00.

Allebei voor het bloemenbusje.

Namens de commissie hartelijk dank.

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk

Op 7 mei kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. In deze bijeenkomst werden drie aanstaande kerkenraadsleden verwelkomd. Namelijk Annelies en Henk Wildschut en Han Kerkhof. Zij worden op 12 mei bevestigd. Wij zijn blij met deze aanzienlijke versterking van de kerkenraad. Aljo Bos opent de vergadering met het stukje “Onbegonnen werk” uit “Wat weegt een sneeuwvlok?”. Er wordt een PowerPoint presentatie getoond, gemaakt door Auke Jellema. Een verrassend mooie weergave van de diversiteit van de wijk en de vele activiteiten van de wijk. Besproken worden onder meer:

- De antwoorden op de vragen vanuit de AK met betrekking tot de visie van de wijk op gemeente-zijn binnen de PGE; - Het gemeenteberaad hierover op 12 mei;
- Vernieuwing drempelgebed/bemoediging in de liturgie;
- Privacystatement.

Voor 21 mei wordt een “speeddate” avond voorbereid onder de naam “Noordercafé”. De heidewandeling is gepland op 12 oktober. Er wordt gewerkt aan Special Sunday’s met o.a. optredens van Mirjam en Sandra Karres (2 juni) en Stef Bos (23 juni).

De vergadering wordt besloten met “Omdat het echt is” uit “Werkende armen”.

Tijmen Apeldoorn

Pastorale Raad 14 mei 2019

Na speciaal welkom voor Henk Wildschut start de bijeenkomst over de jeugd van Stef Bos in Veenendaal. Tijdens het rondje secties is veel aandacht voor gemeenteleden met zorgen. Het gemeenteberaad afgelopen zondag om AK vragen te beantwoorden was omlijst met een prachtige PowerPoint presentatie. De speeddate met quiz in het Noordercafé op dinsdagavond 21 mei wordt georganiseerd door 4 enthousiaste dames. Samen met de Nieuwe Kerk is op zondagmiddag 26 mei een bijeenkomst voor bewoners van de Kazerneterreinen in de Smederij. Tijdens het inhoudelijk deel wordt 'Wie ben ik' van Dietrich Bonhoeffer voorgelezen en in 'Wie ben ik' van Corrie Kopmels identificeren wij ons met de moeder/vader, de vrouw/man of het kind. De bijeenkomst wordt besloten met 'Lied van de talenten' van Alfred C. Bronswijk.

Sander

De Inloop uit 2019

Donderdag 2 mei genoot de Inloop van haar jaarlijkse uitje. Eerst naar het bezoekerscentrum van de Grebbelinie in het Fort aan de Buursteeg, Renswoude. Hier kregen we uitleg over de waterlinie. Verdedigingswerken die vertellen over oorlog en vrede. Onze tostilunch gebruikten we in de mooie Schenkerij van de Espeterhoeve, Barneveld. Tenslotte togen we naar het nabijgelegen borduur en houtsnij museum 'het losse steekje' en 'de losse spaander'. Eén van de eigenaars verzorgde op kolderieke wijze een diavoorstelling. Zelfs de Nachtwacht viel te bewonderen. De terugweg langs het vele mooie jonge groen liep via Wekerom. Onder leiding van Peter de Jong e.c. was deze plezierige dag dus volop gevuld. Om te noteren in je agenda:

De heidewandeling van de Noorderwijk is dit jaar in de herfst en wel op zaterdagmiddag 12 oktober.

Jan, Jan en Sander

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJK

Zondag 9 juni, eerste pinksterdag, zullen de volgende leden van onze wijk openbare belijdenis van geloof afleggen: Sjaak van Schaik, Gea en Alwin Luttkhuizen – van den Berg en Jannieke en Vincent Vonk – van den Berg. Wat mooi dat we dit in onze wijk na zoveel jaren weer mogen meemaken. Wij wensen jullie allemaal een goede tijd van voorbereiding op dit speciale moment toe. De dienst zal worden geleid door dominee Volgenant en het interkerkelijk koor Immanuel zal zijn medewerking verlenen. Op Hemelvaartsdag mogen we om 9.00 uur voor een dienst bij elkaar komen. Dominee Van Buuren zal dan voorgaan.

Zondag 16 juni mogen we weer samen het Heilig Avondmaal vieren, dominee Pilkes zal dan voorgaan.

Donderdag 9 mei hadden we na lange tijd weer een gemeenteavond. We hebben samen aan de hand van vragen en stellingen nagedacht over de toekomst van onze gemeente. We zijn het er in meerderheid over eens dat we graag zo lang mogelijk ons eigen kerkje willen houden en wat zeker zo belangrijk is, dat we erg graag een vaste predikant willen houden zoals nu dominee Tineke bij ons is of in een vorm zoals we dat voorheen met dominee Lunshof hadden. Zij is een (ver)bindende factor in onze wijk, de manier waarop zij werkt in onze gemeente wordt zeer gewaardeerd. Het was een zinvolle en goede avond waarop veel onderwerpen aan de orde zijn geweest. Het was goed om te horen dat iedereen over het algemeen tevreden is over het reilen en zeilen in onze gemeente.

De kerkenraad was blij dat zoveel leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Wij zullen de AK informeren over wat besproken is zoals we dat ook al eerder aan u hebben gemeld.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

GIFT

Dominee Volgenant kreeg tijdens een van haar bezoeken een gift van € 20,- voor de wijkkas, hartelijk dank daarvoor.

HALLO JONGENS EN MEISJES



26 mei – God blijft bij ons

Jezus vertelt zijn vrienden dat Hij naar zijn Vader in de hemel gaat. Ze schrikken: 'Hoe moet het nu verder? Geloven in God kunnen ze niet zonder Jezus. Dat lukt niet.' Jezus zegt: 'Blijf veel van Mij houden en blijf doen wat Ik jullie heb geleerd. Daarin verandert niets. Ook God verandert niet: Via Mij liet God zien wie Hij is en wat Hij wil doen. Alleen doet Hij dat niet meer via Mij (lichamelijk aanwezig), maar door Gods Geest in jullie gelovige hart en verstand. Vanuit de hemel geef Ik door de Geest Zijn woorden aan jullie door, van een afstand en toch eindeloos dichtbij. Gods nabijheid wordt niet minder, maar anders. Dus wees niet bang.' Eigenlijk verteld Jezus hier al een beetje wat er gaat gebeuren met Hemelvaart en Pinksteren. Dan zal Jezus naar de hemel gaan en de Heilige Geest komt in ons hart wonen.



2 juni – Gehaat vanwege Jezus

Jezus waarschuwt zijn leerlingen dat geloven niet alleen maar mooi is. Het lijkt prachtig om te weten dat God jou redt en je schuld vergeeft. Dat je voor altijd zijn kind mag zijn. Dat wil toch iedereen? 'Nee', zegt Jezus. 'Kijk maar naar Mij. De Joodse leiders willen Mij uit de weg ruimen, anderen maken Mij het leven moeilijk. Straks gaan jullie over Mij vertellen over heel de aarde. Veel mensen zullen luisteren. Maar er zal ook verzet zijn; de wereld zal ook jullie haten. De wereld betekent: de mensen die Jezus kennen, die weten wat Hij zegt en doet, maar niet zo willen leven. Zij willen niet horen dat de Bijbel en de kerk belangrijker zijn, dat je daar veel moois leert en krijgt, omdat ze hun manier van leven niet willen veranderen. Ze denken niet vanuit God/Jezus, maar vanuit zichzelf. Ze willen koste wat het kost vasthouden aan hun eigen ideeën en opvattingen, ook al gaan die voorbij aan Gods reddende liefde. Ze vinden God te veelleisend. En daarvan vangen christenen de klappen op door gemeene dingen te doen: schelden en jullie pijn doen. Toch moet je laten zien en horen dat je van Jezus houdt. Wees goed voor alle mensen.'

9 juni – Getuigen van Jezus



Toen het Pinksterfeest/oogstfeest was zaten de leerlingen van Jezus bij elkaar. Plotseling begon het binnen te waaien en iedereen kreeg een vlammetje boven zijn hoofd. Iedereen die dat had kreeg de heilige Geest en begon met harde stem over God te spreken in allemaal verschillende talen. Mensen die buiten waren hoorden dit en gingen kij-

ken en waren verbaasd over wat er gebeurde. Ze zeiden tegen elkaar: 'Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

De discipelen voelen zich veranderen. Het is alsof Jezus zelf weer bij hen is. Hun hart is vol van Hem. Ze moeten over de betekenis van zijn leven en sterven vertellen. Iedereen moet het weten. De Heilige Geest is de Geest van de levende Heer! Wat een feest! Ook nu komen duizenden mensen bij elkaar. Ze geloven en laten zich dopen en zijn met God verbonden. Zo ontstond de eerste gemeente.

Groetjes, Mirjam Rap

ROOSTER OPPAS EN KINDERNEVDIENST:

26-05 Nicoline en Anouska
02-06 Lisa en Djoerd
09-06 Erica en Hennie
16-06 Gonnine en Anne

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen

De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

VANUIT PROOSDA BEATITUDINUM

Nadat ik de stoelen weer naar boven gebracht heb, de vlaggetjes weer opgeborgen en de volgende vracht in de vaatwasser geladen heb ga ik zitten om de verjaardagspost te bekijken. Bijzonder, kaartjes van mensen die ik al tijden niet gesproken heb, van lang geleden en soms ver weg – maar ook van mensen die ik eigenlijk helemaal nog niet zo lang ken – waaronder velen uit Ede, bedankt daarvoor!! Ook namens Maarten van harte bedankt voor de warme, hartelijke woorden!

Door de opleidingsdagen merk ik regelmatig hoe 'kort' de weken zijn. Immers, als ik maandag en dinsdag door mijn studie afwezig ben, blijven er die week nog maar 2 werkdagen over. Omdat ik vaak drie dagdelen werk ('s morgens, 's middags en 's avonds) houden Maarten en ik de vrijdagen vrij. Dat maakt de weken waarin ik de studiedagen heb uiteraard best kort.

En als er dan zondag wel gewoon een dienst is waarin ik voora is het logistiek soms best een uitdaging om vooruit te werken en daarbij toch ook ruimte te houden voor pastoraat wat uiteraard niet altijd te plannen valt.

Ondertussen gaan de weken in rap tempo voort. Pasen ligt inmiddels al een maand achter ons – maar we leven nog volop in de Paastijd. Met velen kijken we terug kijken op een waardevolle Goede Week, uitlopend op het hart van alle kerkdiensten, in de Paasnacht – de nacht van de Doop en ons 'ja' op Gods 'ja'.

Op 12 mei vierden we samen het Avondmaal. We deden dat op 'klassiek Gereformeerde manier'. Van veel mensen hoorde ik dat dit zeer gewaardeerd werd. Wellicht dat we van al onze Avondmaalsdiensten per jaar voortaan één keer per jaar de klassiek gereformeerde liturgie hanteren. Overigens is er een boekje in de maak vanuit de Beatrixwijk waarin we stil staan bij de liturgie in onze diensten. Het gesprek daarover is verrijkend, zo blijkt nu al bij de vergaderingen van de Taakgroep Liturgie en Eredienst.

Over een aantal weken zal onze Classispredikant, ds. Wilbert van Iperen een kerkenraadsvergadering bijwonen. In het buitenland heet in veel kerken de 'classispredikant' gewoon 'bisschop'. Als ik de classispredikant zo noem begrijpt u waarschijnlijk ook sneller wat de rol van deze dominee is. Samen met nog 10 andere dominees reizen zij het land door en bezoeken gemeenten en predikanten als vraagbaak, 'bemoediger' en verbinder. Eigenlijk komt ds. van Iperen dus een beetje bij ons op huisbezoek om te vragen hoe het met ons en deze wijkgemeente gaat. Een mooi principe! Op diezelfde avond dat hij onze wijk bezoekt zullen de catechisanten met een barbecue hun seizoen afsluiten en daarbij alle kookvrijwilligers en ouders uitnodigen. Vorig jaar was het een erg gezellige avond, dus ik zie er opnieuw naar uit. De ouderen hebben die dag het jaarlijkse uitje – dus ik hoef me die dag niet te vervelen... ;-)

In deze weken beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe jaarthema (over het gebed), de overstapdienst – en is er in het Pastorale Team nog het nodige in ontwikkeling. Waarschijnlijk mogen we binnenkort weer een dienst houden waarin een nieuw lid/nieuwe leden aan het pastorale Team worden toegevoegd. Bemoedigend en hard nodig...! Het zoeken naar ambtsdragers gaat nog gewoon door – wilt u/wil jij hier ook voor blijven bidden?

Terwijl veel activiteiten van het lopende seizoen zich bijna gaan afronden (laatste vergaderingen van het seizoen van veel Taakgroepen, laatste keer catechese, laatste keer Kerkenraad etc.) staat er ook nog genoeg in de agenda. Zo kijken we met veel mensen uit naar het Kloosterweekend op de zondag na Hemelvaart. Bijzonder om weer met een groep naar abdij 'Nieuw Sion' te gaan, en daar een heel groot deel van de gemeente op zondagmorgen ook weer te kunnen verwelkomen voor de Avondmaals-kloosterdienst..., ik kijk er naar uit!

In juni zal dan ook de laatste dienst rondom het Jaarthema 'Aan Tafel!' zijn- we lezen dan een gedeelte over een maaltijd in het boek Openbaring. Wat een leuk idee dat dan zowel de cantorij als de muziekgroep willen meewerken aan de dienst. We prijzen ons gelukkig met zoveel bereidwillige muzikaal talent in de gemeente. Mooi dat de lijst met musici ook gestaag blijft groeien, onder andere door de nieuwe leden van de gemeente. Over 'nieuwe leden' gesproken; het is verheugend dat Sven samen met Inge en Mariam een Bea-Studentenkring gestart is voor alle leden van 18-25 jaar. In september zullen er weer veel nieuwe studenten in Ede komen wonen waarvan dan ook een deel automatisch bij onze gemeente wordt aangemeld als nieuwe kerkleden. Nu zij bezocht gaan worden door leeftijdsgenoten kan er ook gericht aan hen iets worden aangeboden. Van harte dit nieuwe stukje gemeentewerk ook in uw/jouw gebed aanbevolen... !

Vorige week mocht op de Avondmaalstafel weer een witte roos staan. Opnieuw een kindje geboren in de gemeente. Wat bijzonder en feestelijk. We feliciteren ook hier van harte Danny en Danielle Anzion-Laanstra met de geboorte van de kleine Tijn. Ook voor grote broer Sem is het een hele opluchting dat het kleine broertje er nu eindelijk is en mama hopelijk niet meer zo lang in het ziekenhuis hoeft te blijven... We wensen jullie een heel mooie, goede tijd toe samen. God zegene jullie!

Tot slot, in één week tijd overleden twee gemeenteleden. Naast zoveel punten van dankbaarheid in de gemeente is er dus ook weer veel verdriet. Laten we voor elkaar blijven bidden tot God om troost, kracht en licht in soms donkere tijden.

Ontvang allen vanuit de pastorie een hartelijke groet!

ds. Theo Pieter de Jong

p.s. binnenkort mag ik voor het eerst in de Tabor-wijk voor gaan. Mooi dat op diezelfde zondag dan ds. Westra in de Beatrixkerk voorgaat. Persoonlijk juich ik wat uitwisseling tussen de wijken van harte toe. Hoe meer onderling contact en samen optrekken er is tussen de diverse wijken in die éne Protestantse Gemeente Ede, hoe liever het me is. Verrijkend!

p.s. vanuit de pastorie zo allerlei gedachten over van alles wat er speelt in de gemeente. U ziet, dat is vaak een hele lijst. Maar wat willen we dat er in ons kerkblad staat? En ben ik als dominee daar alleen verantwoordelijk voor? In de wijkkerkenraad gaan we daar binnenkort eens over in gesprek. Er kunnen waarschijnlijk méér mensen dan alleen de dominee wat inleveren?

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant:

Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9, 6721 ER BENNEKOM
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba,
zie gegevens hieronder.

Scriba:

B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029 of 06-15686248

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar:
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Open Hof
NL62 RABO 0162 3002 12
Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

In memoriam Lammert Pastoor

Maandag 22 april overleed Lammert Pastoor in de leeftijd van 77 jaar. Dinsdag 30 april was er in kleine, besloten kring van familie en vrienden een viering van danken en gedenken voorafgaande aan zijn crematie. We zongen in die viering onder meer het mooie paaslied 'U zij de glorie, opgestane Heer' (gezang 634), het lied dat ook klonk toen Lammert in het ziekenhuis op die tweede Paasdag overleed. Henny en de kinderen, Eveline en Wilbert, waren bij hem. Ondanks alle verdriet was het een kostbaar moment van liefde en nabijheid.

In de viering hebben we Psalm 139 gelezen én de tekst die ruim 45 jaar geleden klonk toen Henny en Lammert trouwden: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Een tekst die de grondtoon werd van hun relatie van een leven-lang-samen en hun relatie met de Eeuwige.

Met veel humor en liefde vertelde Eveline over veel mooie her-

inneringen uit het leven in hun gezin. Tamar en Naomi, de twee kleindochters, lasen een mooi gedichtje voor over hun lieve leven met opa Lammert. Aan het begin van de viering legden zij, samen met kleinzoon Jesse nog de lievelingsbloem van opa op zijn kist, een Papegaaibloem, die voortaan een Opagaaiabloem zal heten.

In De Open Hof herinneren we ons Lammert van zijn inzet voor de gemeente. Vanuit Woudenberg in Ede komen wonen voelden Lammert en Henny zich al snel helemaal thuis in hun Open Hof. Al snel zong Lammert mee in de cantorij en werd hij in de nieuwe wijk Kernhem, waar zij waren gaan wonen, de eerste ouderling. Via die taak zorgde hij er ook voor dat een groepje mensen bewoners uit het Philadelphiahuis aan de Laan van Kernhem ophaalden voor de vieringen in De Open Hof. Als laatste was daar Astrid nog, ze woonde inmiddels op een andere locatie, maar zij kon zich door die inzet nog steeds 'kind-aan-huis' in De Open Hof weten. Ook was Lammert één van de bezorgers van de bandjes van de diensten toen ze nog niet via internet beluisterd konden worden. Later bracht hij de liturgieën bij de mensen thuis, zo konden de vieringen vanuit De Open Hof thuis helemaal worden meegemaakt. Zodoende wilde hij anderen mee laten delen in wat voor hem zo van grote waarde was. En zo willen we ons Lammert herinneren.

We wensen Henny en de kinderen, ondanks al hun verdriet, de kracht en liefde toe om verder te gaan met de kostbare herinneringen aan een goede, lieve man, vader en opa.

Jaap Korteweg

DE DOMINEE EN HEMELVAART

Ik ben nu bijna 23 jaar dominee en ik heb wel eens een keertje vrij gehad met Hemelvaart. Maar ik heb nog nooit in een gemeente gewerkt waarin er helemaal geen dienst is op Hemelvaartsdag. En u hoort mij niet klagen hoor! Heel eerlijk gezegd heb ik in de afgelopen 23 jaar best (vaker) gedacht: 'Waar moet ik dit jaar met Hemelvaart toch weer over preken?'. Het is immers elk jaar hetzelfde verhaal: Jezus die ten hemel vaart. En wat moet je daar nu van zeggen? De meeste mensen kijken je glazig aan als ze van een hemelvaart op een wolk horen en denken: 'Dat kan toch helemaal niet?'

En toch wil ik het dit jaar met u over Hemelvaart hebben. Dat doe ik op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. En dan is de vraag niet: 'hoe zou dat kunnen?'. Nee dan is de vraag: 'Waarom staat dat verhaal in onze Bijbel opgetekend?'. En ik kan u nu al verklappen dat dat best een heel interessante vraag is met een mooie boodschap voor u, jou en mij. (Dat betekent overigens niet dat ik er naar solliciteer om volgend jaar weer een dienst op Hemelvaart te hebben hoor! – U ook een fijne dag!)

En dan vieren we de week daarna dat gloedvolle feest van Pinksteren dat dit jaar wel heel bijzonder wordt, omdat 3 of 4 gemeenteleden belijdenis zullen doen. Hun namen vermeld ik nog wel in de Kijk op de Wijk. Het geeft zo'n boost met mensen die bewust voor God willen kiezen te spreken over hun geloof! Op Pinksteren zullen wij u er in laten delen.

*Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,
ds. Agnès Gilles*

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

Vergadering 6 mei 2019

Na opening met het lezen van 'Gods gulheid' uit het dagboek en Henri Nouwen en gebed komen o.a. de volgende punten aan de orde.

- De voorbereidingen met de kerk tv-opnames lopen voorspoedig. De offerte is voor akkoord getekend. Er wordt begonnen met de aanleg en de zomerperiode wordt gebruikt om te testen. Op de startzondag (22 september) gaat De Open Hof 'live'. Nu al heel veel dank aan alle mensen die meewerken aan het tot stand komen van dit project.
- De brainstormgroep 'toekomst Open Hof' komt 22 mei voor de eerste keer bij elkaar. Daar worden ook de 6 vragen van de AK meegenomen.
- De bedragen voor attenties op het declaratieformulier worden aangepast en goedgekeurd.
- De werkgroep vieringen gaat zich buigen over een andere invulling van de stilleruimte.
- Vanuit de gemeente Ede wordt de predikanten een cursus aangeboden van 3 dagdelen voor psychische hulpverlening/problemen. Onze predikant gaat hieraan deelnemen.
- De vraag vanuit de Raad van Kerken of De Open Hof in 2020 mee wil doen met de Passie op Goede Vrijdag wordt na een uit

gebreedde discussie met hoor en wederhoor negatief beantwoord. De WKR is van mening dat het jammer is dat de cyclus van vier dagen op weg naar Pasen op deze manier doorbroken wordt. Zou het niet mooi zijn om de Passie in het centrum van Ede te organiseren en zo nog meer Edenaren erbij te betrekken?

- De jeugdruimte wordt verder opgeknapt door het schilderwerk te vernieuwen.
- Werkgroep zorgzame kerk gaat het komende seizoen haar focus leggen op het uitbreiden van de kringen "ONE", omzien naar elkaar.
- De vergadering van juni is een inhoudelijke vergadering met als onderwerpen; het beleidsplan, het visitekaartje, profilering van de Open Hof in de wijk.

John van den Berg sluit de vergadering met het lezen van een gedicht van Dietrich Bonhoeffer; 'door goede machten'. U kunt dit teruglezen liedboek 2013, lied 511.

Examens

De eindexamens zijn afgelopen. Nu in spanning wachten op de uitslag; geslaagd, een her of gezakt? Net als andere jaren wil onze wijkgemeente aandacht besteden aan de examenkandidaten rond de datum van de uitslag.

Heb jij examen gedaan of weet u iemand die examen gedaan heeft, wilt u dit dan aan ons doorgeven.

Jij/u kunt dit mailen naar scriba@openhof-edede.nl. Alvast vriendelijk bedankt.

Verantwoording

Voor de wijkkas is een gift ontvangen van € 20,- en € 30,-. Heel hartelijk bedankt voor deze gulle gift.

*Namens de wijkkerkenraad,
Betty Plumers*

Dank!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, het uitlaten van de hond, het douchen, de bezoeken, telefoontjes, kaartjes, enz. Het heeft mij zeer veel goeds gedaan. Mijn gebroken arm is genezen en moet revalideren. Op Parkinson na gaat het weer goed met mij.

Nogmaals hartelijk dank!

Annemieke de Krijger

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-edede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-edede.nl

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 26 mei lezen we Johannes 14: 23-29, over het liefhebben van Jezus en over de belofte van de komst van de pleitbezorger. Erik speelt op de piano.

Zondag 2 juni lezen we op 'wezenzondag' in een dienst van Schrift en Tafel opnieuw volgens het leesrooster Johannes 14:

15-21. Met opnieuw de belofte dat we niet alleen achtergelaten worden. En ook opnieuw zal Erik ons verblijden met zijn muzikale kwaliteiten.

Voor zondag 9 juni, Pinksteren, is het koor al een hele poos het Pinksteratorium 'Aanwezig' aan het instuderen, met teksten van Marijke de Bruijne en muziek van Anneke Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Het belooft een bijzondere viering te worden!

Jan-Peter Prenger



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

- 18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 8.30 uur.
- 19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.
- 20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 9.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' MEI-JUNI 2019

- 27 MEI 2019
Gesprek met Elly Croon en Tine Nijenhuis over Ervaringen in Lourdes. Lied van de Week: 'Zing ten hemel toe.'(NLB645). Boekbespreking: Arie Romein over het boek 'Breekbaar Halleluja' door J.M. Abrahamse. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.
- 3 JUNI 2019
Vraaggesprek met dokter Karel Kasbergen over Ervaringen als huisarts. Lied van de week: 'Ten hemel opgevaren.' (NLB661). Column: Margreet Reitsma. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
- 10 JUNI 2019 TWEDE PINKSTERDAG
Interview met Dr. Theo van Campen over De aanwezigheid van de Pinkstergeest in het dagelijks leven. Lied van de Week: 'Geest uit de hemel neergedaald.'(NLB677). Column: Arie Romein over 'Bijbelse communicatie.'. Actueel nieuws. Intermezzo's: muziek en zang.
- 17 JUNI 2019
In de rubriek 'In 't Vizier' praten twee redactieleden en een gast over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Ere zij aan God de Vader.'(NLB705). Column: Piet Griffioen. Actuele berichten. Lied en muziek.
- 24 JUNI 2019
Gesprek met Arjen Droog over Foodvalley, heeft de kerk er wat mee? Lied van de Week: 'Wat heeft Maria ons bewaard.'(NLB739). Boekbespreking: Peter Blokhuis. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

HOE EEN VRAAG VAN DE DIACONIE AAN DE SCHOOL EEN HELE WIJK IN BEWEGING ZET

Het begon allemaal met de vraag van Diaken Immy Nieboer: "Kunnen wij als gemeente iets voor jullie school betekenen?" Vanaf dat moment gingen ouderen een knutselmiddag organiseren met een sneeuwbaaleffect.

Contact is er altijd geweest tussen de Protestantse Ontmoetingskerk en basisschool de Piramide. De panden huizen naast elkaar en toen de school werd verbouwd, huurde de school een ruimte in de kerk voor de speel-o-theek, ouderbijeenkomsten en koffie-ochtenden. Diaken Immy Nieboer hoorde vanuit een missionaire cursus inspirerende voorbeelden van kerken die samenwerkingen zochten met scholen. Denk aan huiswerkbegeleiding. "Op De Piramide was geen huiswerkbegeleiding nodig, maar werd de vraag gesteld of we wilden knutselen met de kinderen."

Breien, punniken, schilderen en knutselen

"De basisschool vond onze vraag of we als gemeente iets voor hen konden betekenen, heel leuk. In de klas wordt niet zo veel geknutseld, maar de kinderen hadden er wel behoefte aan. Onder leiding van de (toenmalige) jeugdwerker werd er op woensdagmiddag een knutselactiviteit georganiseerd. Twee keer in het schoolgebouw en tweemaal in een van de kerkzalen."

Seizoensknutsels

"Vanuit de gemeente is er een oproep gedaan en tal van ouderen waren enthousiast om te helpen. Gemeente en school werden verrast door het succes. Het duurde niet lang en de groep paste niet meer in een klaslokaal. Inmiddels worden de voorbereidingen van de knutselmiddag gedaan door de diaconale werker en een vrijwilliger (voormalige lerares). In het najaar hebben de kinderen vogelhuisjes gemaakt van melkpakken, ze maakten uiltjes van dennenappels en versierden jampotjes. Ze knutselen steeds 4 weken, dan enkele weken pauze om daarna weer te starten."

Sneeuwbaaleffect

De school staat midden in de multiculturele wijk, Schalkwijk, met een diversiteit aan bewoners. De kinderen betalen € 1,- voor de activiteit. De moeders kwamen ook mee, omdat het een ouder-kind activiteit is. Veel moeders van Turkse en Marokkaanse afkomst knutselen enthousiast mee. Ze helpen de kinderen tijdens het knutselen, ruimen mee op en er wordt heel wat afgekleet. Immy: "We merken dat de moeders behoefte hebben aan ontmoeting, ze genieten ervan om samen met hun kinderen bezig te zijn. Opvallend is dat ze ook heel graag leren knutselen. En wat ze leren, pakken ze ook thuis op. Ze maken dan nog een vogelhuisje van een pak melk en wat knijpers."

Vrouwen koken voor ouderen

Louiza El Aichi en Marja Stam werkzaam op de basisschool, geven taallessen en zetten zich in voor de vrouwen in de wijk. Zij kwamen met het voorstel om een kookactiviteit te organiseren voor de ouderen in de wijk. Immy: "Dat soort ideeën omarmen we vanuit de diaconie natuurlijk! We hebben een dag afgesproken en de vrouwen hebben heerlijk gekookt voor zo'n 50 senioren in de wijk. We zaten met elkaar aan een lange tafel, gezellig en we hebben gesmuld."

Brede samenwerking

Immy: "Het is bijzonder om te merken dat we als kerkgemeenschap vergrijzen, maar op onverwachte wijze komen er zo moeders op ons pad die van alles willen doen. Maar, dit soort initiatieven gebeuren niet allemaal gelijk. Tijdens het project 'Week van het geloof' hebben de kleuters van basisschool De Piramide een rondleiding door de kerk gekregen en uitleg bij het doopvont en de paaskaars. Kortom, de kerk was vertrouwd terrein voor ze. We werken al jaren vanuit relaties. En als kerk zoeken we ook samenwerking op het diaconale vlak, met de Marokkaanse Vereniging, de Mormonen, het Apostolisch Genootschap, de Rooms-Katholieke Kerk, de Voedselbank, enz. Met elkaar verzorgen we de Actie Vakantietas van Kerk in Actie en iedere organisatie neemt een aantal tasjes voor zijn rekening. Er wordt dus eigenlijk al jaren prachtig samengewerkt in de wijk!"

MATERIAAL STARTZONDAG 2019 BESCHIKBAAR

Veel gemeenten beginnen binnenkort al met de voorbereidingen voor de Startzondag in september. Dit jaar biedt de dienstenorganisatie materiaal aan rond het thema 'Een goed verhaal', vol handvatten om op nieuwe en creatieve manieren met de Bijbel aan de slag te gaan.

'Een goed verhaal' is een vervolg op het thema van vorig jaar, 'een goed gesprek', licht projectleider Floor Barnhoorn toe. Prof. dr. Maarten Wisse schreef op verzoek van de synode een nota over het geloofsgesprek, met de titel 'De Bijbel in het midden'. "Daarin pleit hij ervoor geloofsgesprekken te voeren rondom de Bijbel. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden." Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend, ziet Barnhoorn. "In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als 'goed verhaal' worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: 'Wat betekent dit voor mij?', of: 'Wat zegt God hierdoor tegen mij?' ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks leven."

Aanbod

Rond het thema 'Een goed verhaal' wordt allerlei materiaal aangeboden. "Vrijwel elke gemeente heeft met de predikant of kerkelijk werker natuurlijk al een expert in huis als het gaat om de Bijbel. Die doet elke zondag haar of zijn best om 'het goede verhaal' bij de mensen te brengen. De materialen die de dienstenorganisatie aanbiedt, zijn een aanvulling daarop. Allereerst is er allerlei bijbelstudiemateriaal beschikbaar, waaruit gemeenten kunnen kiezen. Maar er worden ook werkvormen aangeboden om op een nieuwe, levendige manier met de Bijbel aan de slag te gaan, in de kerk en daarbuiten. Zo zijn er werkvormen beschikbaar die gebaseerd zijn op bibliodrama. Daarbij stap je letterlijk in een verhaal: je verplaatst je in een bijbels personage en stelt je voor: wat zou deze persoon denken, voelen en zeggen? Ook worden meditatieve werkvormen aangeboden, waarbij het gaat om stil worden, een tekst lezen en herlezen, en afdalen in je binnenste. Je vraagt je af: 'Wat heeft deze tekst mij te zeggen?' Of: 'Wat heeft God mij door deze tekst te zeggen?'"

Voor de hele gemeente

Naast creatieve en meditatieve werkvormen zijn er werkvormen voor kinderen en jongeren, liturgische suggesties voor de kerkdienst en een spel dat met de hele gemeente gespeeld kan worden. Barnhoorn: "Daarnaast is er materiaal voor het nieuwe seizoen dat in september van start gaat. Zo is er bijvoorbeeld een opzet beschikbaar voor groothuisbezoek en worden er ideeën aangeboden voor bijbelgebruik in het pastoraat." Het aanbod is divers en gemeenten kunnen zelf kiezen van welk materiaal ze gebruik willen maken, benadrukt hij. "Het zou mooi zijn als het aanbod gemeenten stimuleert om vaker de Bijbel te openen."

Op protestantsekerk.nl/startzondag vindt u alle materialen bij de Startzondag.

ZEVEN OPDRACHTEN IN ZEVEN GEMEENTEN VORMEN SAMEN PINKSTERVIERING

Vanuit de Broerekerk in Bolsward wordt op zaterdag 8 juni de Met hart en ziel Pinksterviering uitgezonden. In de aanloop naar deze unieke viering hebben zeven kerkelijke gemeenten uit het hele land zeven opdrachten uitgevoerd. Ook zanger Stef Bos en het Jongerenkoor Samen op Weg uit Houten werken mee aan deze viering.

De protestantse kerk in Duiven vouwt honderden papieren duiven die in de kerk komen te hangen. In Denekamp wordt het pinksterverhaal in graffiti uitgebeeld, dat te zien is tijdens de schriftlezing. De Kruispuntgemeente in Amersfoort zamelt kaarsvet in voor de grote pinksterkaars en vóór de kerk komt een mozaïek van bloemen te liggen uit Rijnsburg. De protestantse gemeente Poortugaal en gereformeerde kerk Rhooon decoreren

de stola van de predikant en het kleed op de liturgische tafel in de kleuren en symboliek die passen bij Pinksteren.

De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver, preekt over het thema 'Verstaan wij elkaar?'. In reactie op de preek is een spoken word te horen door mensen uit de Veenkerk in Amersfoort.

Tijdens de viering brengt zanger Stef Bos een moderne bewerking van het bekende pinksterlied Geest van Hierboven ten gehore, met Jongerenkoor Samen Op Weg uit Houten onder leiding van dirigent Rienk Bakker. De muzikale begeleiding van de samenzang wordt verzorgd door Frank van Essen en combo.

Pinksteren is een christelijke feestdag, waarop de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd.

De Met hart en ziel Pinksterviering is een samenwerking van de KRO-NCRV met de Protestantse Kerk in Nederland.

Met hart en ziel Pinksterviering, zaterdag 8 juni om 17.10 uur op NPO2.

Herhaling: donderdag 13 juni om 16.10 uur op NPO2.

Commentaar tijdens de viering: presentator Jos van Oord.

Onderweg naar Pinksteren

De voorbereidingen van alle gemeenten zijn in de weken vooraf te zien in het televisieprogramma Met hart en ziel. Dit programma wordt wekelijks uitgezonden op donderdagmiddag om 16.10 uur op NPO2.

Afleveringen

2 mei Honderden papieren duiven, Duiven

9 mei De grootste pinksterkaars, Amersfoort

16 mei Pinksterverhaal in graffiti, Denekamp

23 mei Bloemenmozaïek, Rijnsburg

30 mei Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg, Houten

6 juni Compilatie: zeven kerken, zeven opdrachten voor de Met hart en ziel Pinksterviering

<https://www.kro-ncrv.nl/programmas/met-hart-en-ziel>

GENERALE SYNODE OVERWEGEND POSITIEF OVER IDEE KERKCAMPUS

De generale synode aanvaardt de notitie 'Kerkcampus' als mogelijkheid voor het huisvestingsbeleid van de (landelijke) kerk.

Directeur Jurjen de Groot schetst in zijn presentatie het beeld van een bijenkorf waar bijen in en uit vliegen en elkaar en de wereld om zich heen inspireren. Lachend: "Het enige wat aan deze vergelijking niet klopt, is dat ik hoop dat de honing die in de bijenkorf gemaakt wordt ook weer naar buiten wordt gebracht."

Synodeleden reageren overwegend positief op het idee van een mogelijke kerkcampus. "Bundelen van de krachten is altijd een goed idee", aldus ouderling A. M. Stolk (classis Delta). "Als je die moed hebt, wordt één plus één altijd meer dan twee, is mijn ervaring."

Ook ds. T. Huisman (classis Groningen-Drenthe) is positief. "Ik ben geraakt door de visie en bevlogenheid van directeur Jurjen de Groot." Wel vraagt hij zich af hoe voorkomen wordt dat die kerkcampus een bubbel wordt van christelijke organisaties. "Een soort nieuw Jeruzalem. Een nieuw soort zuil!"

Ouderling A. Verbeek (classis Noord-Holland) herkent deze angst en dient dan ook het voorstel in om niet alleen christelijke organisaties toe te laten op de mogelijke campus, maar een campus te ontwikkelen met andere waardengedreven organisaties. Volgens Verbeek is dat een echt 'campusmodel', zoals de diaconie van de protestantse gemeente Amsterdam dit in het klein ook heeft. Dit amendement werd door de generale synode overgenomen.

Andere kritische kanttekeningen betreffen voornamelijk de vraag hoe het vormen van een kerkcampus de gemeenten dient. Er zijn meerdere synodeleden die daar vragen over stellen.

Jurjen de Groot: "Als door verschillende partijen gezamenlijk wordt nagedacht over vraagstukken van gemeenten komt dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de gemeenten ten goede. Zoals ouderling Verbeek terecht aangeeft zie je dat het werkt bij de diaconie van de protestantse gemeente Amsterdam. Maar we hebben ook grote campussen bezocht, zoals de High Tech Campus Eindhoven. Ook daar zie je dat een campus concept innovatief werkt."

Ook zijn er meerdere synodeleden die zorgen hebben over het financiële plaatje en refereren aan negatieve bouwkundige en financiële ervaringen uit het verleden rond het huidige diensten-centrum.

Ds. M. van Dam (classis Utrecht) verbaast zich over die opmerkingen en spreekt zijn mede-synodeleden hierop aan. "Laten we nou niet doen alsof we als kerk geen gebouwen kunnen beheersen of met geld kunnen om kunnen gaan. We zijn een hele grote organisatie. We hebben veel filialen, veel grond. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen. Onze huidige vergaderplek, Nieuw Hydepark, is het bewijs dat we als kerk ook in staat zijn om zo'n project succesvol af te ronden. Wat voor voorbeeld zijn we voor gemeenten die een stuk grond willen verkopen ten bate van bijvoorbeeld een pioniersplek. Een investering is soms nodig om te vernieuwen."

De Groot is blij met de steun van de generale synode om verder met het concept van de Kerkcampus aan de slag te gaan. Hij belooft dat er in de vergadering van de generale synode in november, naast de resultaten van de uitvoering van het genomen besluit, feiten en cijfers op tafel komen. Deze worden aangevuld met resultaten uit een behoefte onderzoek onder gemeenten.

RUIJM VEERTIG NEDERLANDSE KERKEN TEKENEN EENHEIDSVERKLARING

Op 29 mei 2019 vindt in de Grote Kerk in Dordrecht voor de vierde keer de Nationale Synode (nieuwe stijl) plaats. Deze openbare bijeenkomst is tevens de afsluiting van een Dordtse herdenkingsperiode van 400 jaar Nationale Synode uit 1618-1619. Bij-

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36

Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur

e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl

webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgscollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ede

zonder is dat vertegenwoordigers en leden van meer dan veertig aantal kerken en geloofsgemeenschappen een 'Verklaring van verbondenheid' gaan ondertekenen. De essentie van de verklaring van verbondenheid te vinden in het volgende citaat: "Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken."

De aanleiding voor het opstellen van deze verklaring is de ervaring van tien jaar gezegend samenwerken binnen de stuurgroep 'Nationale Synode', aldus ds. Barend Kamphuis, lid van deze stuurgroep.

Herkennen in het geloof in Jezus Christus "In deze stuurgroep zitten mensen uit alle hoeken van het protestantisme: protestant, remonstrant, pentecostaal, migrant, gereformeerd, baptist. Er bleek heel goede samenwerking mogelijk. Er was veel meer dat ons verbindt dan wat ons scheidt. We

hebben een gezamenlijk 'Credo' kunnen opstellen, we hebben tot nu toe drie maal prachtige vieringen in Dordrecht kunnen organiseren, met een geweldige opkomst. We hebben 'geloofsgesprekken' kunnen organiseren, waarin christenen van heel verschillende herkomst elkaar herkennen in het geloof in Jezus Christus. Het werd onze overtuiging dat wij na de afsluiting van de herdenking van de Synode van Dordrecht niet zomaar uit elkaar konden gaan en weer als vanouds langs elkaar heen konden gaan leven. Dat heeft ons ertoe gebracht deze verklaring op te stellen."

De stichting Nationale Synode heeft als doelstelling de verbrokkelde protestantse kerken in Nederland dichterbij elkaar te brengen. Initiatiefnemer daartoe was voormalig voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland ds. Gerrit de Fijter. Het moderamen van die kerk riep een interkerkelijke stuurgroep in het leven die vervolgens een credotekst opstelde. Deze stuurgroep organiseerde geloofsgesprekken en grote bijeenkomsten in Dordrecht in 2010, 2013 en 2016, waar leden en vertegen-

woordigers en leden van tientallen kerkgenootschappen aanwezig waren. Ook de migrantenkerken zijn betrokken. Met de ondertekening van een 'Verklaring van verbondenheid' worden de goede bedoelingen die in die bijeenkomsten zijn uitgesproken, voor het eerst geformaliseerd. Na tien jaar voorbereidingen legt de stichting op 29 mei met genoemde verklaring het werk in handen van de officiële kerken en geloofsgemeenschappen zelf.

Kamphuis: "De tijd is voorbij dat we als christenen in Nederland onze kracht kunnen zoeken in het benadrukken van verschillen. We kunnen elkaar werkelijk niet missen. We zullen nog veel meer bereid moeten zijn van elkaar te leren en met elkaar samen te werken. We geloven in de katholiciteit van de kerk. Ik ben ervan overtuigd dat dat geloof niet beschaamd zal worden, dankzij de kracht van de Geest van onze Heer Jezus Christus."

De Nationale Synode vindt plaats in de Grote Kerk in Dordrecht. Woensdag 29 mei van 13.00-17.30 uur. Deze bijeenkomst is vrij en voor iedereen toegankelijk.

advertenties

Praktijk voor integratieve psychotherapie



MUNDUS

Noor Kleinman van Oostrum

Postbus 8264, 6710 AG Ede
 ☎ 06 - 431 078 03 ✉ noor@mundus-ed.nl
 🌐 www.mundus-ed.nl

Hortus Novus



tuinarchitectuur advies aanleg en onderhoud

www.hortusnovus.nl 0318 64 35 56



POL & ZN.

S T E E N H O U W E R I J

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
 Telefoon 0318 - 51 20 51

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal:
 maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
 's Avonds en zaterdags op afspraak.
 Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.



Koehoorn
 Begrafenisverzorging



Stilstaan bij verdriet, vanuit een christelijke levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
 www.koehoorn-begravenis.nl



van de weerd
 UITVAARTZORG



Al 50 jaar dé uitvaartverzorgers van deze regio!

Van de Weerd Uitvaartzorg
 Schaapsweg 77, 6712 CC Ede
 Tel: 0318 - 650 000
 info@zorgvooruitvaart.nl
 www.zorgvooruitvaart.nl



VERHAGE VAN GROOTHEEST
 MAKELAARDIJ

de kennis in huis

U wilt uw woning verkopen?

Verhage van Grootheest Makelaardij (NVM) kent als geen ander de markt in de gemeente Ede. Uw woning krijgt maximale aandacht onder meer op de nationale Funda site en op onze eigen véél bezochte site. Een van onze makelaars komt graag bij u langs om vrijblijvend de verkoopmogelijkheden met u door te nemen.

www.verhage.nl

RMT BROUWERSTRAAT 13^A EDE
 TELEFOON 0318 619145 NVM



Indrukwekkend werk

Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. *Indrukwekkend van concept tot eindproduct.*

www.drukkerij-amv.nl drukkerij **AMV**

Ede, Oranjelaan 11
 Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27
 Tel. 033 - 494 11 62

LOODGIETERS
BEUMER
 CV BEDRIJF

gas | water | sanitair
 lood en zink | dakbedekking
 centrale verwarming | luchtbehandeling
 SCIOS en VCA gecertificeerd

INFO@BEUMER-EDE.NL